

Woorden van Wijsheid:

- De verpakking is misleidend (1Samuël 16:7).
- We zijn alleen zegevierend over satan wanneer we in de Geest wandelen in Christus Jezus (2Kor. 10:4).
- Naar het leven en haar tegenslagen kijken vanuit een vleeselijk of natuurlijk gezichtspunt, brengt zorgen, twijfel en angst (Num. 13:33).

Heer Jezus, ik onderwerp en vertrouw mij nu aan U toe. Geef mij Uw genade om Uw boodschap te begrijpen en Uw voorbeeld te volgen. In Jezus' naam, amen.

Mensen van God, de grote uitdaging waar we vandaag tegenaan lopen, is dat we verleid worden om beslissingen te nemen, gebaseerd op menselijke gezichtpunten – wat we zien, horen, lezen, wat anderen ons vertellen en hoe onze omstandigheden eruit zien. Iedereen wordt blootgesteld aan dingen die niet overeenkomen met Gods Woord. Om niet op een dwaalspoor te komen, is het voor elke christen nodig om **alle dingen te onderzoeken in het licht van God**. Wanneer we zeggen 'in het licht van God', refereren wij aan Gods Woord en Gods Geest.

Net zoals Petrus, staan wij, kinderen van God, elke morgen vastberaden op om het goede te doen, maar voordat we het weten hebben we gezondigd. Voordat we het weten, kijken we naar het leven vanuit menselijk oogpunt. Ook al was Petrus een goed bedoelend discipel van Jezus Christus, zo nu en dan gaf hij advies vanuit menselijk oogpunt, en zo werd hij een val voor Jezus. *'Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan... en gedood worden... En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: 'Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen!' Doch Hij keerde Zich om en zei tot Petrus: 'Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen.'* (Matt. 16:21-23). Petrus gaf toe aan zijn natuurlijke gevoelens en werd zo een vijand van Jezus in plaats van een vriend. Dit laat zien, dat zo lang u keuzes maakt op basis van wat u ziet, hoort, leest, wat anderen u vertellen en hoe uw omstandigheden eruit zien, u een christen kunt zijn, maar wel een christen die gecontroleerd wordt door trucs van satan. Wanneer u toegeeft aan uw natuurlijke gevoelens, luistert u naar satan, uw leven laat leiden door wat u hoort en leest elke dag, dan zult u beslist misleid worden. Onthoud dat satan niet wil dat iemand zijn leven leeft uit geloof, maar door wat hij ziet. Hij wil niet dat een gelovige een leven van geloof leidt.

Satan regeert de wereld door misleiding. *'Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.'* (John 8:44). Satan wil niet dat u alles onderzoekt in het licht van Gods Woord, omdat hij weet dat het u in staat zal stellen om uit de duisternis te stappen in het licht – uit de leugens in de waarheid. Hij daagt ons uit om naar de uiterlijke omstandigheden te kijken – naar hoe iets er ogenschijnlijk uitziet. Naar het leven en haar tegenslagen kijken vanuit hoe het er ogenschijnlijk uitziet, is erg gevaarlijk. Dit brengt verwarring, godslastering en dood.

Vraag het aan Jozua en hij zal u vertellen dat de buitenkant misleidend is. God instrueerde Jozua: *'Maar uit de steden van deze volken die de HERE, uw God, u ten erfdeel zal geven, zult gij niets wat adem heeft, in leven laten, maar gij zult ze volledig met de ban slaan, ... zoals de HERE, uw God, u geboden heeft, opdat zij u niet leren te doen naar al de gruwelen, die zij voor hun goden doen, zodat gij tegen de HERE, uw God, zoudt zondigen.'*

(Deut. 20:16-18). Jozua en zijn mensen werden misleid door de Gibeonieten, die zichzelf vermomden met afgedragen kleren, en verschimmeld brood bij zich hadden, en zo deden alsof ze ambassadeurs waren van een ver land. Maar Jozua wist niet dat ze zijn burens waren – degenen waarvan God had gezegd dat ze vernietigd moesten worden. *‘Hierop namen de mannen van hun teerkost, maar zij raadpleegden de HERE niet. En Jozua sloot vriendschap met hen en maakte een verbond met hen, dat hij hen in leven zou laten; en de hoofden der vergadering bezwoeren het hun.’* (Jozua 9:14-15). Jozua keek naar de Gibeonieten van de buitenkant – daarom had hij geen juist oordeel. Hij was ongehoorzaam aan Gods gebod en de nog ongebooren generaties droegen de gevolgen.

De misleiding van de Gibeonieten laat zien dat iedereen liegt tegen zijn naaste (**Psalm 12:2**). Wie kunnen we dan geloven? Sla de krant open, zet uw televisie aan, zet uw radio aan – u zult geconfronteerd worden met geweld, misleiding, rampen, gevaar en roddel. Dit zijn het soort verhalen waar de meerderheid in geïnteresseerd is. Zij willen liever dit het soort dingen horen die tegengesteld zijn aan het Woord van God dan dat zij de Waarheid zelf horen. *‘Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid’* (Joh. 17:17). De Bijbel zegt dat we Gods Woord nodig hebben, omdat het ons afhoudt van dwaling en zonde; het heeft kracht om te bekeren; het wijst naar het leven.

In **Matteüs 16:13-18** draagt Jezus Christus Petrus op om alle dingen te onderzoeken in het licht van God. Jezus vroeg: *‘Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten. Hij zei tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zei: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.’* Petrus keek verder dan Jezus’ uiterlijk, voorbij de timmermanszoon die Jezus Christus was – de Zoon van God. Toen hij de dingen onderzocht in het licht van Gods Woord, zag hij de dingen vanuit Gods oogpunt. Ook al was de meerderheid verdeeld over Jezus, Petrus ontdekte de waarheid van God. Petrus had een onafhankelijke geest – een geest die niets aanneemt zonder vragen te stellen.

Wij zijn in gevecht – het gevecht van de eeuw. Dit gevecht heeft te maken met de keuzes die u vandaag maakt – de keuze om naar anderen te kijken voor richting, of om alle dingen te onderzoeken in het licht van Gods Woord. We zijn alleen zegevierend over satan wanneer we in de Geest wandelen, in Christus Jezus. Daarom is de vraag die u zichzelf moet stellen: ‘Wat zegt Gods Woord over mijn situatie?’ Laat Gods Woord uw leven in banen te leiden. Sta het nooit toe dat uw omstandigheden uw richting bepalen.

Wat er ook gebeurt, wat er ook komt, Gods Woord zegt: Ik ben gered! Ik ben verbonden aan God! Ik ben geschapen in Jezus Christus, met Zijn natuur, vermogen en kracht! Ik heb het nu! Ik laat u hier in geloof. Immanuël!

Dit is een vertaling van een MPG, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus` naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel - NL

Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25

info@bevrijdinginjesusnaam.nl

<http://www.bevrijdinginjesusnaam.nl>