

**Woorden van wijsheid:**

De echte grond voor het ontvangen van een antwoord op je gebeden, is uw geloof te baseren op het feit dat Jezus Christus stierf om te voorzien in dat waar u nu om vraagt. Het is voor wie maar wil (**1Petr. 2:24; Op. 22:17**).

**Heer Jezus, we zijn hier voor U, in Uw heilige naam. We belijden onze zonden vandaag, wetend dat zonde onrechtvaardigheid is en God Almachtig niet behaagt. Op wat voor manier Uw kinderen ook tegen U gezondigd hebben, Heer, heb genade en vergeef ze allemaal in Jezus Christus' naam. Amen.**

We zullen deze boodschap beginnen met te luisteren naar de Woorden van onze Heer Jezus Christus: **“En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven” (Joh 16:23)**. Geloofst u deze Woorden?



De Bijbel zegt dat niemand iets van God kan ontvangen zonder geloof – absoluut geloof. Merk op dat de echte grond voor het ontvangen van een antwoord op je gebeden, is uw geloof te baseren op het feit dat Jezus stierf om te voorzien in dat waar u nu om vraagt (**1Petr 2:24**).

Geloofst u dat Jezus Christus in staat is zijn belofte na te komen en te doen wat u vraagt in Zijn naam? Geloof u dat Hij de waarheid sprak? Dit zijn erg relevante vragen waar u antwoord op moet geven. Want als u werkelijk elk van Zijn Woorden geloofde, zou uw gebed effectief zijn en u zou vragen waar u om vroeg.

Tegen wie had Jezus Christus het, toen Hij plechtig beloofde te doen wat u ook maar zou vragen in Zijn naam? Waren dat mensen zoals u? Het is duidelijk dat Jezus Christus sprak tot mensen van God. Zoals de Bijbel het stelt, sprak Hij met simpele vissers die ieder Woord geloofden, zonder het in twijfel te trekken. Hij sprak niet tot de troste en arrogante mensen, die verkeerd zouden interpreteren wat Hij werkelijk bedoelde.

Zijn toehoorders waren niet zoals u vandaag, die Zijn Woorden onderwerpen aan nauwkeurig onderzoek, kritiek en egoïstische interpretatie om het aan uw eigen levensfilosofie aan te passen. De Bijbel zegt dat de vissers simpelweg elk van Zijn Woorden geloofden. Dit is de reden waarom de Bijbel ons gebiedt ons te ontdoen van trots, en de wijsheid van God te omarmen. Als u dit niet doet, kunt u Jezus niet geloven zoals de vissers deden.

Onthoud dat God niets zonder Zijn Woord doet;

Zijn Woorden zijn Geest en Leven (**Joh. 6:63**). Geloofst u ze? Zo niet, dan kan de belofte van de Vader in **Joh. 14:12-14** geen betrekking hebben op u. Hij beloofde: **“Voorwaar,**

**voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.”**

Het is ongelukkig dat velen van jullie gevraagd kunnen hebben in zijn naam zonder ook daadwerkelijk te ontvangen. Merk op dat onbeantwoorde gebeden tussen u en uw geloof staan. **Jakobus 4:3** zegt: **“U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.”** Bent u er zeker van dat u vraagt voor de redding van uw ziel? Wees niet misleid, Jezus Christus zegt wat Hij bedoelt en meent wat Hij zegt. Hij is er niet op uit om ons te misleiden of te verwarren. Het is mogelijk dat u niet ontvangt wanneer u vraagt, omdat u verkeerd vraagt – om egoïstische, klassieke en materialistische redenen.

De Bijbel zegt dat niemand iets van God kan ontvangen zonder geloof – absoluut geloof. Merk op dat de echte grond voor het ontvangen van een antwoord op je gebeden, is uw geloof te baseren op het feit dat Jezus stierf om te voorzien in dat waar u nu om vraagt. Alleen uw geloof kan Hem behagen. De Schrift zegt dat de gelovige die Jezus op Zijn Woord gelooft, evenveel genade, vertrouwen en resultaten zal ervaren als de eerste discipelen (**Mat. 10:41**). Met andere woorden, wanneer u elk van Zijn Woorden gelooft, en u vraagt iets in Zijn naam, zal Hij erop toezien dat het gebeurt (**Joh. 14:13-14**). De apostelen wachtten in geloof om de belofte van de Vader te ontvangen. Uiteindelijk werd de Heilige Geest naar hen gestuurd. Als dit vandaag met u zou gebeuren, zou er op dit moment van u gezegd worden dat u namens Hem handelt: u zou hetzelfde bereiken en dezelfde resultaten hebben alsof Hij hier in menselijke vorm zou zijn. De blinden zouden zien, de lammen zouden lopen, de doven zouden horen en de stommen zouden spreken. Wat een verbazingwekkende genade! Wat een verbazingwekkend vertrouwen!

Geloof gewoon in de Heer en elk van Zijn Woorden, en Hij zal u Zijn bezit toevertrouwen. Hij is trouw om u de ongewone genade te geven om namens Hem te handelen. De Rivieren van Leven zouden dan vanuit uw binnenste stromen om te voorzien in de nood van andere mensen. U zou dan een oplossing zijn voor de problemen van andere mensen. **“Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”** (**Joh. 7:38**). Dit is de belofte van onze Heer Jezus Christus aan de simpele in ons midden vandaag – niet de hoogmoedige, zelfingenomen mensen van de wereld.

Significant is dat deze belofte van de Vader voor de mensen van God is. Bent u er zeker van dat u daar een van bent? Of verlangt u ernaar bij Gods familie te horen? Hebt u geprobeerd zonder succes? Wanhoop niet, het is nog niet te laat. Alles wat u moet doen is altijd mediteren



op Zijn Woord en de boodschap in uw hart laten stromen. Maar mediteer niet alleen op de boodschap, handel ernaar terwijl u vrijmoedig uw geloof belijdt.

Dit herinnert ons aan het plan van succes dat God gaf aan Jozua: ***“Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat”*** (Jozua 1:8-9). De Heer heeft u en mij beloofd – ja aan alle gelovigen van alle volken – dat we gezegend zijn, beschermd en genezen door Zijn striemen. Daarom zou u vrijmoedig moeten belijden en handelen op Zijn belofte. Zeg: **Heer, door Uw striemen ben ik genezen; door Uw striemen ben ik gezegend; door Uw striemen ben ik beschermd; door Uw striemen ben ik geheiligd.** De Bijbel zegt dat u erop kunt rekenen dat Gods Woord goed is; het kan niet mislukken zonder dat God zou mislukken. ***“God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen?”*** (Num. 23:19). Geloof u dat Jezus de waarheid sprak toen Hij zei dat we genezen zijn door Zijn striemen? Als u het gelooft, kunt u vrijmoedig zeggen: **‘Ja Heer, door Uw striemen ben ik genezen!’** Wat een verbazingwekkende genade; wat een verbazingwekkend vertrouwen!

Met deze genade wordt u een kanaal van zegen, een instrument van vrede en verlossing voor anderen. Waar ziekte is maakt de Heer u een kanaal van genezing en wonderen. U hoeft alleen maar te geloven en de Heer zal u tot een brandend licht maken waar duisternis is; een kanaal van liefde waar haat is; een kanaal van echt geloof waar twijfel is; een kanaal van hoop waar wanhoop is; een kanaal van vergeving waar verwonding is. Waarom zouden we Hem niet danken voor deze verbazingwekkende genade!

Terwijl we onze Heer Jezus Christus danken wil ik nog iets zeggen. Leer altijd om uw leven over te geven aan Zijn goddelijke autoriteit en wil. Zeg altijd tegen Hem: **Heer Jezus, zeg me wat ik moet doen. Geef mij Uw orders. Ik beloof mijzelf over te geven aan alles wat U van mij verlangt; en alles te accepteren wat U toestaat dat er met mij gebeurt. Laat mij alleen Uw wil weten. In Uw heilige naam bid ik. Amen.**

Wanneer u zich op deze manier over geeft aan Jezus Christus, Hem de ruimte geeft u in alles te vertrouwen, dan kunt u er zeker van zijn dat Hij een weg voor u maakt waar er geen weg schijnt te zijn.

**Ik laat u hier achter in geloof en hoop u weer in geloof te ontmoeten. Blijf gezegend. Blijf in geloof in Zijn naam.**

Dit is een vertaling van een MPG, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus` naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel - NL

Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25

[info@bevrijdinginjesusnaam.nl](mailto:info@bevrijdinginjesusnaam.nl)

<http://www.bevrijdinginjesusnaam.nl>