

## Woorden van wijsheid:

- Met uw woorden schetst u constant een openbare afbeelding van uw innerlijke zelf (**Luk. 6:45; Mat. 12:34-37**).
- Geef God tijd; er moest zaaitijd en zomertijd zijn, voordat in de herfst geoogst kan worden (**Gal. 6:9**).
- Jezus Christus, belijd mij voor de Vader, omdat ik Hem belijd voor de mensen (**Mat. 10:32**).

**Almachtige Vader, Uw Woord zegt dat we dankbaar moeten zijn, in elke situatie waarin we ons bevinden. Daarom zijn we U heel dankbaar voor Uw onmetelijke liefde, zorg en bescherming. Zonde is onrechtvaardigheid en behaagt U niet. Wij vragen U ons onze zonden te vergeven in Jezus Christus' naam. Amen.**

Gods Woord is positief, puur en vol resultaat. God doet niks zonder Zijn Woord. In feite is God in Zijn Woord door Zijn Geest. De Bijbel zegt *'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.'* (**Gen. 1:1-2**).

Broeders in de Heer, Gods Woorden zijn de drijvende kracht achter de houding van iedere gelovige. God bewees de waarde van Zijn Woord aan ons sinds de aanvang van de wereld, toen Hij zei: *'Laat er licht zijn! En er was licht.'* (**Gen. 1:3**). Het resultaat was totaal en onmiddellijk. Maar God stopte daar niet, want de Bijbel zegt: *'En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht.'* (**Gen. 1:5**). Dit gebod kwam niet alleen samen met een ogenblikkelijk resultaat, maar er was in feite een 'dag' en 'nacht' om het volledig te maken.

De Bijbel zegt dat er kracht in je mond is; het geloof in uw hart wordt vrijgegeven door het geloof uit uw mond. Dit betekent dat als hart en gedachten gevuld zijn met Gods Woord, u dat Woord op elk moment zult spreken. Als u gezegend moet worden, moet u Gods Woord de standaard voor uw leven maken – omdat God in Zijn Woord is door Zijn Geest. Als u – zelfs terwijl u door deze boodschap van God leest – op dit moment niet gelooft dat u van God zult ontvangen, zult u uiteindelijk misschien wel helemaal niets ontvangen. De Bijbel zegt dat u niet boven uw woorden uit zult en kunt stijgen. Uw leven zal stijgen naar het niveau van uw woorden. U kunt niet worden wat God zegt wat u bent zonder Zijn Woord.

Als u nu lijdt is Gods Woord het antwoord. De oplossing voor uw ziekelijke conditie, armoede en klachten is Gods Woord. Jozua bewees dit toen de muur van Jericho een barrière werd in het bereiken van Gods doel voor de kinderen van Israël. De Bijbel beschrijft het zo: *"En het gebeurde, toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: Juich, want de HEERE heeft u de stad gegeven!"* (**Jozua 6:16**). De kinderen van Israël juichten en de muur stortte in. Merk op dat God geen gebed kan beantwoorden zonder een wonder. Zo ging het ook toen een storm dreigde het bootje te laten kapseizen waarin Jezus en de discipelen meereisden. Jezus gebruikte Gods Woorden om de golven te bestraffen. Zijn bestraffing was vrij simpel: Hij sprak de taal van Zijn Vader. Op die manier herstelde hij rust en kalmte (**Mark. 4:35-41**). Het is duidelijk dat Jezus het niet toestond dat de tegenstander uitsteeg boven Zijn hemelse Vader. Uw woorden zijn de standaard van uw geloof. Zij laten zien wat voor hart u hebt. Merk op dat God een positieve

Denker is. De gelovige die positief denkt, heeft God in zijn leven en God woont in hem. Maar wanneer uw woorden tegengesteld zijn aan Gods Woord betekent dat, dat u functioneert op gevoel.

Gevoelens worden beïnvloed door wat we denken, zien en horen, wat anderen ons vertellen en hoe omstandigheden eruit zien. Wanneer u arm bent en functioneert op gevoel, kunt u beïnvloed worden om te doen wat tegengesteld is aan Gods Woord. Maar u kunt niet tegengesteld aan Gods Woord spreken en verwachten dat u Gods zegeningen wint. Geloof moet gebaseerd zijn op iets met meer stabiliteit dan uw gevoel. Let op: geloof is geen gevoel en gevoel is geen geloof (**2Kor. 5:7**). Wanneer u uitstapt in geloof bent u geen partij voor satan (**Mark. 16:17-18**). Degenen die Jezus Christus volgen, wandelen in geloof, niet in gevoel. Daarom moet u als gelovige, niet zeggen wat u voelt over Jezus, zeg wat u weet, wat u gelooft over Jezus. Als u iets moet zeggen, denk dan eerst na en spreek dan over dingen die correct en zuiver zijn en een goede reputatie hebben. De grote God van het universum, de oneindige creatieve intelligentie heeft alles onder controle. Wees hierom positief in uw acties en uitspraken. **“Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.”** (**Kol. 4:5-6**). Bedenk dat God resultaat is. Hij houdt Zijn Woord. Zijn Woord kan niet falen zonder dat God faalt. Dus ben er zeker van dat u alles onderzoekt in het licht van Zijn Woord.



Wanneer u er klaar voor bent om op de goede manier te spreken, train dan uzelf om goed te gaan denken en goed te gaan handelen. Begin daarom Gods Woord te spreken in het geloof dat Hij het laat gebeuren. Onthoud dat u met uw woorden constant een openbare afbeelding schetst van uw innerlijke zelf (**Mat. 12:34**). Ook uw gedachten schoppen het ver in het beïnvloeden van uw leven. Veel mensen mislukken in het leven, omdat ze mislukking spreken,

geloven en vrezen. Als christen moeten we ons daarom afhouden van het negatieve denken en spreken. U kunt een situatie niet verbeteren door er negatief over te spreken. Het is duidelijk dat u geen brand kunt blussen met vuur. Wanneer een situatie negatief is, zou u een positieve oplossing moeten toepassen om het nieuw leven in te blazen. In plaats van uw naaste liefdeloos te bekritisieren, moet u het goede doen om het slechte wat u ziet te corrigeren.

Wanneer uw spreken onverschillig of negatief is, is dat omdat uw hart zo is. Luister naar wat de Bijbel zegt in **Lukas 6:45**: *“De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.”* Toen onze Heer Jezus Christus vals beschuldigd werd, reageerde Hij niet negatief. In plaats daarvan was Zijn verdediging vrij eenvoudig: de geschreven Woorden van God (**Lukas 23:34**). Hij vertrouwde op de onuitputtelijke Woorden van Zijn Vader in de hemel. Nu heeft Jezus Christus ons een speciaal wapen gegeven waar satan geen stand tegen kan houden. Begin daarom Gods Woord te geloven als u overwinnend moet zijn in uw confrontatie met satan. Realiseer u dat niets belangrijker is in het goede leven te leven, dan de goede taal te leren spreken. Zoals het staat in **Efeze 4:29** *“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.”*



God is een God van resultaat. Toen een storm het bootje dreigde te kapseizen waar Jezus en de discipelen mee reiden, bestrafte Jezus de golven door Zijn Vaders' taal te belijden. 'Kalm!' 'Wees stil!' De wind ging liggen en het water werd vlak (Mark 4:39).

Omdat u nu wedergeboren bent, moet u nooit meer denken of spreken op het niveau van uw oude leven. Want als uw focus op uw verleden is, is uw heden in gevaar en uw toekomst verliest zijn glans. Opmerking: De enige manier om uzelf uit uw verleden weg te houden – uit deze wereld – is door regelmatig het Woord van God in uw hart op te nemen en de boodschap te gehoorzamen. Gods Woord kan geen gezondheid worden voor ons lichaam voordat het gehoord wordt (**Spr. 4:20-22**). U moet alert reageren op Jezus' oproep wanneer Hij zegt: *“Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.”* (Joh. 15:4-5).

God Almachtig verheugt Zich in het horen van de gebeden van Zijn rechtvaardige kinderen. Maar houd in gedachten dat God u alleen kan gebruiken door Zijn Woord door Zijn Geest. Dus broeders, laat Gods Woord in u blijven en blijft u in Gods Woord. Dus als u, als gelovige, uw mond opendoet om Gods Woord te spreken, zal de Geest van Christus Jezus uit uw buik stromen en mensen om u heen zullen genezen, gered en gezegend worden. In de woorden van Paulus aan Timotheüs: *“Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt. Maar ontwijk*

***onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen.***” (2Tim. 2:15-16).

Wat u koestert in uw gedachten zal uiteindelijk werkelijkheid worden. Als u verlies, mislukking, ziekte, etc. denkt en spreekt, zal uw leven naar dat niveau gaan. U zult niet en u kunt niet boven uw woorden uitstijgen. Wat u gelooft zal gebeuren. De woorden op uw lippen maken veel uit in het bereiken van uw doel. Wat u nu denkt, mediteert of spreekt, openbaart wat er uiteindelijk van u terecht komt. Als u God belijdt en altijd positief denkt, zal God Zich in uw leven manifesteren – want God is resultaat.

De door God gegeven visie in het leven van Jozef zou niet hebben kunnen gebeuren als hij (Jozef) niet juist had gehandeld en gedacht. Ondanks de vele tests en beproevingen waar hij doorheen ging, bleef hij gefocust (**Gen. 41:39-45**). Op dezelfde manier is het goed mogelijk dat u als gelovige te maken krijgt met kritiek. Maar in het realiseren van de door God gegeven visie voor uw leven, zou u alleen Gods Woord toe moeten staan uw leven te leiden en niet uw omstandigheden uw richting moeten laten bepalen. Welke richting de wind ook naar draait, hoe hoog de druk ook is, bedenk dat beproevingen de voedingsbodem zijn waarin geloof groeit. Mopper en rebelleer niet op het uur van tegenstand. Put uit Zijn bronnen, zodat uw leven beter wordt en niet bitter.

Zoals u geleerd hebt, moet u de waarde van Gods Woord op uw lippen leren kennen om een goed leven te genieten. Uw moet het Woord van God kostbaarder inschatten dan uw geld (**Pred. 5:9**). Wanneer u het Woord van God van meer waarde acht dan wat dan ook, zult u geen ruimte hebben voor twijfels. Bedenk dat satan komt door twijfel en ongelof. Bijvoorbeeld, wanneer u bidt dat er geen regen komt, maar u neemt wel een paraplu mee, dan is dat twijfel. U hebt geloof in geloof geuit en niet geloof in God (het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus). Onthoud dat u niet moet twijfelen aan uw geloof, twijfel aan uw twijfels, want zij zijn onbetrouwbaar. Daarom is geloof: ervan uit gaan dat Jezus Christus zal doen wat Hij beloofd heeft te doen. Uw belijdenis is het echt geloof wat spreekt. Er is geen geloof wat zich niet uit in het belijden ervan. Een resultaat-georiënteerd geloof is een geloof in God wat wonderen teweegbrengt. Op het moment dat een wonder geschiedt, roepen gelovigen en ongelovigen het uit om het gebeurde te verkondigen. Het kost geen moeite om het uit te roepen, nadat een wonder plaatsvond, maar er is een absoluut geloof nodig om te roepen of te klappen voordat het wonder plaatsvond.

Broeders, besluit vandaag om de waarde van Gods Woord op uw lippen te leren. Wat u ook spreekt wat uit uw hart of gedachten komt, maakt u heilig of onheilig. U zult altijd naar het niveau van uw woorden gaan. Jezus Christus is het rolmodel van ons geloof en Hij liet Zijn ongenoegen sterk zien ten opzichte van mensen die grof in de mond en in hun gedachten waren, toen Hij zei: ***“Adderengebroad! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.”*** (Mat 12:34-37).

Jezus gaf nog meer raad toen Hij zei: ***“Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen***



*voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.” (Mat. 15:17-19).*

Als u geen tijd neemt om heilig te zijn, kunt u nooit heilig zijn. En als u niet wilt eindigen met mislukking, wees er dan zeker van dat u begint met God. Om uw gedachten te uiten in nauwkeurige volgzaamheid van het Woord van God, hebt u Zijn genade nodig. Maak vanaf nu biddend het besluit om net als David te zeggen: **“HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen.” (Ps. 141:3).** Nu dat u besloten hebt om de waarde van Gods Woord op uw lippen te leren, bidt samen met David: “Heer, zet een wacht voor mijn voor mijn lippen, heb vandaag de controle over mijn tong. Help mij iedere gedachte te evalueren en bewaak ieder woord dat ik spreek.”

Samenvattend, zoals Paulus zich richt tot de Filippenzen van deze tijd, zegt hij tot u: **“Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” (Fil. 4:8).**

Laten we samen belijden:

**Ik ben gevuld met vreugde en overwinning. Jezus Christus heeft mijn problemen van mij over genomen. Laat de zwakke zeggen: ‘Ik ben sterk’. Laat de zieke zeggen: ‘Ik ben gezond’. Laat de arme zeggen: ‘Ik ben rijk’. De Heer heeft de sleutel gegeven. Emmanuel!**

**Ik laat u hier achter in geloof en bid u weer te ontmoeten in geloof, in Jezus Christus. Blijf in geloof in Zijn Naam.**

Dit is een vertaling van een MPG, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus` naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel - NL

Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25

[info@bevrijdinginjesusnaam.nl](mailto:info@bevrijdinginjesusnaam.nl)

<http://www.bevrijdinginjesusnaam.nl>