

Woorden van wijsheid:

-De autoriteit in de naam Jezus Christus kan niet tot leven komen wanneer u zonde in uw leven hebt (1Petrus 3:12).

**O Heer Jezus, we hebben allemaal behoefte aan Uw goddelijke vergeving. Was onze zonden weg met Uw bloed. En geef ons door Uw bloedoverwinning over de machten en krachten van de duisternis. In Uw naam bidden wij, amen!**

In **Genesis 3:1-eind** kwam satan bij Eva in de vorm van een slang, om haar te verleiden de vrucht te eten, wat de dood bracht. Satan kwam in haar leven door zonde. Zo heeft satan ook autoriteit over u zolang hij u kan laten zondigen. De enige manier om onder satans autoriteit en heerschappij uit te komen is door Jezus Christus te gehoorzamen. Want satan is geen partij voor die naam, Jezus Christus. ***‘Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt’*** (Johannes 17:11-12). Dit brengt ons bij de boodschap van vandaag: **VERSLA SATAN DOOR JEZUS CHRISTUS.**

Het is betreurenswaardig dat vandaag mensen naar satan schreeuwen – ze bestraffen en binden hem, maar hij is nog steeds dicht bij hen. Satan luistert niet naar hen omdat ze geen recht en geen autoriteit hebben. Kracht en autoriteit komen niet wanneer u in uw eigen naam staat, maar in de naam Jezus Christus. Het is wanneer u waarlijk in Jezus gelooft dat satan moet luisteren. Gelooft u? **Markus 16:17** zegt: ***‘Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven...’*** Het eerste wat Jezus Christus ons gebiedt wanneer wij in Zijn naam geloven, is de duivel uit ons leven te schoppen en uit het leven van anderen.

Wat kunnen wij geloven over de naam Jezus Christus? ***‘Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente’*** (Efeze 1:21-22). Jezus heeft satan onder Zijn voeten. Jezus heeft satan eerst verslagen op Golgotha. Satan is een verslagen vijand – hij weet het en u weet het. Dus als u in Jezus gelooft, is Christus’ overwinning uw overwinning en is satan onder uw voeten. Door de kracht die u gegeven is in **Lukas 10:19**, kunt u alle anti-Christussen vertrappen. ***‘Zie, Ik geef u de macht om op slangen en scorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen’***.

Wanneer u in Jezus Christus gelooft, kunt u tot satan zeggen: ‘GA ERUIT! GA HIERHEEN! GA DAARHEEN!’ Hij zal luisteren – zo lang u niet in uw eigen naam staat. Laten we naar Paulus en Silas kijken in **Handelingen 16:18**, toen er een bezeten meisje hun achterna liep. ***‘En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg.’*** Paulus oefende zijn autoriteit uit in de naam van Jezus Christus. U kunt ook satan verslaan wanneer de hele hemel achter u staat. Wanneer de hele hemel achter u staat, moet u uzelf bewaren voor zonde. Omarm rechtvaardigheid – wat Jezus Christus Zelf is, en scheidt uzelf van onrechtvaardigheid – wat betekent, laat uw leven van zonde achter u en volg Jezus. Bedenk dat de autoriteit in de naam

Jezus Christus niet tot leven kan komen wanneer u zonde in uw leven hebt. Wanneer u vrij bent van zonde, bent u vrij van de bijbehorende straf. Ren daarom weg van zonde, want het is uw vijand. Wanneer u dit nog niet gedaan hebt is het nog niet te laat.



*Alle autoriteit in de hemel en op aarde is gegeven aan Jezus Christus – satan weet het en wij weten het (Markus 5:1-15).*

Vraag Jezus om de genade om boven zonde uit te leven – om uw hart klaar te maken om Hem te dienen. Om uw hart klaar te maken om voor Hem te leven.

Nu dat u in Jezus gelooft, is satan onder uw voeten! U bent niet langer onder de heerschappij van satan. U hebt hem verslagen door de naam Jezus Christus. Heb het geloof en het vertrouwen om het steeds weer te doen. Begin uw superioriteit over satan te belijden. Hij weet dat hij niet langer over u kan heersen!

Ik laat u hier achter in geloof en bid u weer te ontmoeten in geloof, in Jezus' naam. Emmanuel!!!

Dit is een vertaling van een 'Mouthpiece of God', geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus' naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel

tel.nr.: 0418 540025

website: [www.bevrijdinginjesusnaam.nl](http://www.bevrijdinginjesusnaam.nl)

email: [info@bevrijdinginjesusnaam.nl](mailto:info@bevrijdinginjesusnaam.nl)