

## De Heilige Geest bidt binnenin ons

Vader, zonde is onrechtvaardigheid en behaagt U niet. Vergeef al de bewuste en onbewuste zonden in het leven van Uw kinderen, in Jezus' Naam. Amen.



Zonder de Heilige Geest is een mens niets. Het is de Heilige Geest die ons helpt met persoonlijke dingen. Met Hem zijn alle dingen mogelijk. Hierom hebt u meer van Hem nodig. De vraag is nu is: bezitten alle christenen de Heilige Geest? In Handelingen 19:1-6 vraagt de apostel Paulus aan de discipelen in Efeze of zij de Heilige Geest ontvingen toen ze gingen geloven: *'En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat*

*Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt?'* Voordat hij hen deze vragen stelde, claimden de discipelen volgers van Jezus Christus te zijn, net zoals velen van jullie tegenwoordig beweren wedergeboren te zijn zonder dat jullie uit de Geest geboren zijn.

De Bijbel zegt dat wanneer u uit de Geest geboren bent, u wedergeboren bent; wanneer u niet uit de Geest geboren bent, bent u niet wedergeboren – u bent dan een belijdend christen, net zoals die gelovigen die Paulus ontmoette in Efeze. De Bijbel zegt dat wanneer wij wedergeboren worden, wij uit het koninkrijk van duisternis, wat het koninkrijk van satan is, weggehaald worden en in het Koninkrijk van Licht geplaatst worden, wat het Koninkrijk van Jezus Christus is. Waar Licht is, verdwijnt de duisternis. In het Koninkrijk van Licht is geen ziekte, kwaal, armoede of aandoening. Wanneer u beweert de Heilige Geest te hebben ontvangen, van wat voor waarde is Hij dan voor u? Wanneer u de waarde van de Heilige Geest niet kent, kunt u de dingen van de Geest niet begrijpen of er interesse in hebben. U kent de waarde van geld of bezit in uw leven, daarom zit u daar koste wat het kost achteraan. Veel mensen claimen wedergeboren te zijn, zonder dat ze uit de Geest geboren zijn. Wanneer we uit de Geest geboren zijn, zijn we wedergeboren. Die onjuiste beweringen dragen bij aan het dwingen van de Heilige Geest te horen of te zien wat tegengesteld is aan Zijn Wil. Dit is een zonde, want u bedroeft de Heilige Geest met uw onjuiste beweringen.

De Bijbel waarschuwt in 1Thessalonicenzen 5:19 tegen het uitdoven of bedroeven van de Geest. Er is niets wat de Heilige Geest meer bedroeft dan het aanspraak maken op christelijke titels die veel hoger liggen dan iemands werkelijke status in Jezus Christus. Net zoals in de zichtbare wereld, zijn engelen altijd bereid om met degenen af te rekenen, die beweren te zijn

wat ze niet zijn. In Galaten 5:16,25 wordt de christenen opgedragen te wandelen door de Geest in plaats van Hem te bedroeven of uit te doven.

Op de vraag of elke christen de Heilige Geest heeft, is het antwoord 'nee'. Als we uitgaan van de vraag die Paulus stelde in Efeze, in Handelingen 19:1-6, zou u in staat moeten zijn de waarde van de Heilige Geest in uw eigen leven te bepalen. Romeinen 8:26 zegt dat het de Heilige Geest is die bidt, omdat wij niet weten hoe we bidden moeten. Als u bidt zonder de Heilige Geest, zult u bidden alsof u niet aan het bidden bent. Veel christenen bidden vandaag de dag zonder de Heilige Geest. Hierom worden hun problemen groter, terwijl ze harder bidden, want wat voor breuk dan ook met de Heilige Geest, betekent een breuk in gebed. De Heilige Geest bidt en vast zoals Hij wil. Het is dezelfde Geest die Jezus aanzette veertig dagen en nachten te vasten. In plaats van dat ze de Heilige Geest toestaan hen te leiden in bidden en vasten, vertrouwen veel christenen op kalenders en uurwerken (klokken en horloges).

Jezus Christus vertelde Zijn discipelen in Johannes 6:38: *'Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft'*. *'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik ook u'*. U bent een van de discipelen die de wereld ingestuurd is om het **Nieuws van het Koninkrijk** en het jaar van het welbehagen van de Heer te verkondigen. Nu Jezus Christus u de wereld ingestuurd heeft, is de vraag hoe u Hem representeert in uw antwoord aan uw aanklagers – in uw werk, keuzemomenten, gebed en waar u zichzelf ook bevindt. Als u de doop in de Heilige Geest ontvangen hebt, zegt de Bijbel dat de Heilige Geest u helpt in uw reacties, werk en persoonlijke aangelegenheden. Hij helpt gelovigen in tijden van verleiding (1Korinthe 10:13). Wanneer u geholpen wordt door de Heilige Geest kunnen crises en beproevingen u niet schaden, maar verbeteren, omdat u vertrouwt op Gods sterkte. De Heilige Geest helpt gelovigen hun zonde te overwinnen. Hij is het groeimiddel in ons christelijk leven.

De Bijbel refereerde aan de Heilige Geest als **'een Andere Trooster'** (Johannes 14:26). Met de Heilige Geest in uw leven zult u stabiele comfort hebben, omdat Jezus Christus, de bron van alle comfort, dezelfde is gisteren, heden en tot in eeuwigheid (Hebr 13:8). Jezus Christus omschreef de Heilige Geest als *'Stromen van levend water zullen uit gelovigen hun binnenste vloeien'* (Johannes 7:38). Uit de geest van de gelovige zal **Kracht** stromen om de nood van anderen te vinden. Wanneer u uw hand uitstrekt in de Naam van Jezus zal er **Kracht** stromen uit uw binnenste. Rivieren van Leven produceren vreugde, vrede, comfort, zegen, genezing en bevrijding en moet toegestaan worden de kerk uit te stromen om de nood van anderen te vinden. Elke keer dat u de Naam van Jezus Christus aanroept zal deze **Kracht** uit u stromen, omdat Gods Geest Zich al aan uw geest verbonden heeft. Dan wordt u een deelnemer aan Gods goddelijke natuur, waardoor God u in staat stelt, of u het vermogen geeft, om alle dingen te doen. Het is dezelfde Heilige Geest die de vroegere Profeten en Apostelen in staat stelde in tongen te spreken en alles te doen (1Korinthe 14:18).

Wanneer een profeet iets verlangt, zal de Heilige Geest hem helpen het te doen en zo te voldoen aan het verlangen van God. Het is de Geest die de gelovige in alle dingen helpt, de gelovige hoeft zich alleen maar over te geven aan de Heilige Geest en gevuld te zijn met Christus, want het is de Geest die bedient zoals Hij wil. De manier waarop wij contact hebben met de Geest van God is ons geweten. De Geest *'toont dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.'* (Romeinen 2:15). Het geweten moet daarom constant onderwezen worden met het Woord van de Heilige Geest. Zonder dit onderwijs kan het geweten niet effectief functioneren als communicatiepunt tussen de gelovige en de Geest van

God. De boodschap van God moet gemengd worden met Geest en Leven, want de Bijbel zegt dat we niet alleen Gods Woord moeten hebben om wedergeboren te zijn, maar ook Zijn Geest. Om uw geweten heilig te maken moet u afstand doen van alle vormen van onrechtvaardigheid.

Wat u mij ook ziet doen, is het resultaat van Gods rechtvaardigheid in mij. De Bijbel zegt dat een besef van rechtvaardigheid een bewustzijn van Kracht geeft. Zonder dit besef van rechtvaardigheid zult u onwetend zijn van wat u beloofd is in Christus Jezus. De Heilige Geest leert ons hoe we God moeten dienen door ons te laten zien hoe verkeerd onze zonden zijn. Wanneer u Koninklijke zaken doet met menselijke wijsheid, wordt u geleid door satan om kwaad te spreken tegen Gods gevestigde bedieningen, terwijl u denkt dat u het juiste doet. Onder deze omstandigheden kwetst u de Geest door te accepteren wat tegengesteld is aan Zijn wil. Ook gelooft u niet in iets wat u niet kunt doen, wat iemand anders wel kon doen. U vertrouwt op uw menselijke kennis, die beperkt is, terwijl u vergeet dat God Zijn Geest geeft zonder limiet.

Dit verklaart waarom u de mensen in uw midden die iets presteren vervolgt, treitert en hen verjaagt naar het buitenland, waar waar zij warm onthaald en gesteund worden. Wanneer u nu rondkijkt, zult u zien dat de meeste van de getalenteerde Afrikaners weggevlucht zijn uit de onvriendelijke omstandigheden waaronder zij werden bestraft, veroordeelt en de rechtzaken waarin zij verwickeld raakten. Dit is verantwoordelijk voor de onderontwikkeling van Afrika, de geniën die God ons gegeven had zijn gedood, zitten in de gevangenis en zijn het continent afgejaagd. Zelfs zij die besloten thuis te blijven, hebben nooit de rust om hun doelen na te streven.

Deze vervolging is in alle gebieden van het leven: de minder begaafden tegen de hoog begaafden – in medicijnen, wetgeving, techniek, etc. De oplossing voor dit alles ligt thuis, want het dorp, de staat, het land - en zelfs Afrika – is gemaakt van huizen. U zou moeten leren te doen wat juist is in de ogen van God en ophouden te praten over uw lage opleiding en leeftijd. U zou zich moeten inspannen om alles wat u doet zo te regelen in een stijgende volgorde, want alle grote dingen beginnen klein. Veel mensen willen hun leven groot beginnen en maken zich niet druk wat er met hun reputatie gebeurt. In een poging het snel te maken, moorden en vernietigen ze, trekken ze degenen naar beneden die al aan de top staan en frustreren ze degenen die onder hen proberen promotie te krijgen.

Ik laat u hier achter in geloof en bid dat God u de genade zal geven te begrijpen en in praktijk te brengen wat de boodschap zegt, in Jezus' naam. Amen.

Dit is een vertaling van een 'Mouthpiece of God', geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations

Vertaling:  
Stichting Bevrijding in Jezus' naam  
Hertogin Mechteldhof 5  
5302 VN Zaltbommel  
tel.nr.: 0418 540025  
website: [www.bevrijdinginjezusnaam.nl](http://www.bevrijdinginjezusnaam.nl)  
email: [info@bevrijdinginjezusnaam.nl](mailto:info@bevrijdinginjezusnaam.nl)