

# Jezus Christus zwijgt

T.B. Joshua



Ik heet u met liefde welkom bij deze boodschap van God, in Jezus' naam. Onze Heer en Heiland verhoort de gebeden van degenen die in nood zijn en Hem vurig zoeken. Wees verheven, O Heer, boven de hemelen. Uw heerlijkheid zij over heel de aarde. We claimen onze zegeningen in de naam van Jezus Christus. Jezus Christus is zwijgzaam tegen zondaars. Hij doodt, steelt, vernietigt en veroordeelt niet. Hij kwam om overvloedig leven te geven (Johannes 10:10).

De Bijbel zegt dat *'Jezus Christus, of het Woord van God, Dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid'* (Hebr. 13:8). Zijn mededogen is niet gestopt en Hij houdt net zoveel van u als dat Hij hield van degenen ten tijde van Zijn aardse bediening. Zijn kracht is niet gestopt alleen maar omdat Hij niet langer zichtbaar is in ons midden. Zijn kracht en effectiviteit zijn tegenwoordig zelfs groter, omdat Hij overal tegelijkertijd aanwezig kan zijn door Zijn Geest. God is de genezer. Hij openbaarde Zichzelf aan het volk Israël

als de genezer. God (Jehovah Rapha) beloofde ziektes bij hen uit de buurt te houden, als zij Zijn Woord gehoorzaamden. **Genezing**, een van de voordelen van God. God is een Vader voor Zijn kinderen. Vanwege Zijn mededogen voor degenen die Hij liefheeft, heeft Hij voorzien in hun genezing. Dit is een van de voordelen van het hebben van een liefhebbende hemelse Vader die Zich bekommert om al uw noden. *'Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest'* (Psalm 103:2-3).

Merk op dat vergeving een van de voordelen is van God; en Hij is voor zowel uw geestelijke als uw lichamelijke genezing. Een wedergeboren vriend van mij, wiens familie door een moeilijke tijd gaat, geeft toe dat hij zich in de steek gelaten voelt door God. Hij zei: *'Ik heb gebeden, gevast, geworsteld en de beloften geclaimd, maar er verandert niets. Het frustrerende is dat ik weet dat Hij de macht heeft om ons uit deze situatie te halen. Ik heb het Hem eerder zien doen, maar deze keer zwijgt Hij.'*

Er was toen en vandaag veel bewijs:

1. Redding in Zijn Naam
2. Wonderen in Zijn Naam
3. Zegening in Zijn Naam

Als Hij dood is kan Hij geen wonderen doen, maar als Hij leeft doet Hij hetzelfde als Hij deed in:  
**het leven van de onvruchtbare – kinderen voor iedere onvruchtbare,**  
**het leven van de arme – zegening aan alle armen,**  
**het leven van de zieke – genezing aan iedere zieke.**

Hij zal vandaag hetzelfde doen als Hij deed voordat Hij gekruisigd werd. De Bijbel benadrukt dat onze enige hoop voor complete verlichting van moeilijkheden, onvruchtbaarheid, armoede en ziekte is met Jezus te zijn in de hemel. In die Naam Jezus Christus is toegang tot alle zegeningen van de hemel. *'Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.'* (Exodus 15:26). God zegt dat wanneer wij doen wat ons verteld wordt in de Schrift, Zijn Woorden gezondheid worden voor al ons vlees. Het maakt niet uit of het nu HIV, kanker, gezwellen of tumoren zijn. God zegt: *'gezondheid aan alle vlees'*. Wiens vlees? Zij die het Woord van God *'vinden'* en *'gehoorzamen'*. *Het Woord van God kan geen gezondheid brengen aan onze ziel of lichaam tot het wordt gehoord, ontvangen en gehoorzaamd.*

De Bijbel zegt: *'Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.'* (Rom 10:17). Dit betekent dat geloof groeit door het horen en gehoorzamen van Gods Woord. Geloof zal groeien als u onophoudelijk Gods Woord hoort. De vraag die u zichzelf moet stellen is: *'Wat zou het resultaat zijn van gehoorzaamheid aan God?'* – of: *'Wat zou het resultaat zijn van gehoorzamen van Gods Woord?'* Deze vraag is speciaal voor degenen die beweren christen of wedergeboren te zijn. De Naam **Jezus Christus** omvat toegang tot alle zegeningen van de hemel. Het is betreurenswaardig dat velen van hen die vandaag de dag claimen wedergeboren te zijn, geteisterd worden door aandoeningen, welke hen ertoe aanzetten te zondigen. De weg van gehoorzaamheid is de weg van zegening; niet de weg van ziekte, armoede, aandoening en angst. Satan is de auteur van ziektes en aandoeningen. Voordat Adam zondigde in de hof van Eden was er geen zonde of dood op aarde. Na zijn ongehoorzaamheid kwamen zonde en ziekte met al hun kwaadaardige metgezellen (haat, ziekte, kwelling, etc.) in de wereld (Rom. 5:12). Overvloedig leven maakt ons mede-erfgenamen. Jezus Christus kwam om de relatie en omgang te herstellen tussen God en de mens. Zijn verlangen is dat mensen alle privileges genieten van het horen bij Gods familie. De bron van stelen, doden en vernietigen is niet God, maar satan. *'De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.'* (Joh 10:10). Overvloedig leven! Dat is, overvloedig leven in elk aspect van uw bestaan – geestelijk, mentaal, lichamelijk en financieel. Hierbij inbegrepen zijn uw huis, familie, baan en school. Dit is de missie van Jezus Christus, onze Heer en Heiland.

Is het een overvloedig leven wanneer u het ene moment rijkdom en comfort van de wereld hebt en u het volgende moment strijd met grote problemen, waardoor u alles wat u verkregen hebt moet gebruiken om een oplossing te vinden? Sommige mensen krijgen belangrijke banen om alleen maar geconfronteerd te worden met nog grotere problemen en verantwoordelijkheden, omdat zij gezondigd hebben en de zegen en heerlijkheid van God missen. Sommige onvruchtbare vrouwen bidden voor kinderen die later alleen maar grotere problemen voor ze worden, omdat zij niet opgevoed worden in de weg van de Heer, maar gebruikt worden voor eigen doelen en belangen. Uw bezit (auto, geld, kinderen) en huwelijk moeten gebruikt worden om God te eren en te loven, omdat Hij u voor Zijn eigen eer geschapen heeft (Jes 43:7). Dit betekent dat in alle situaties, wat er ook gebeurt, u blij kunt zijn in de Heer. Bijvoorbeeld, als uw huwelijk gezegend is in de Naam van Jezus Christus, dan gaat het niet om de begeerten van het vlees te verzadigen, maar om het voortbrengen van kinderen die opgevoed worden in de weg van de Heer. Wanneer uw huwelijk werkelijk verzegeld is in de Naam van Jezus Christus, kan geen meningsverschil het verbreken, omdat er oplossingen zijn in het Woord van God. Een crisis of meningsverschil kan

degene die op Gods kracht vertrouwt, niet breken. Dit is ook van toepassing op een bedrijf dat gebaseerd is op Gods Woord. In dit leven kan een meningsverschil in een christelijk huis alleen opgelost worden door Gods Woord en niet door schikkingen van familie of vrienden. Misverstanden in een christelijke familie horen te leiden tot groter begrip onder de leden – man en vrouw, ouders en kinderen, broer en zus, etc. Wanneer dit niet gebeurt, zal uiterlijk vertoon gaan regeren in het huis en de liefde zal verdwijnen. In relatie tot man en vrouw of ouders en kinderen zal dit uiterlijk vertoon leiden tot wantrouwen en samenzweringen tegen elkaar. In feite zijn trouweloosheid (overspel), vergiftiging en lichamelijke moord niet ongewoon.

Doe niet alsof u van uw man, vrouw, ouders, kinderen of anderen houdt, omdat dat zonde is. Belijd uw zonde aan de ander en laat de liefde van Jezus Christus en Zijn vergeving regeren in uw hart en leven, zodat God uw problemen op kan lossen en u bij kan staan: ***‘Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.’*** (1Petrus 3:12).

Liefdadigheid begint thuis. **Als u God lief wilt hebben en wedergeboren wilt zijn, regel dan eerst uw huis.** Het onderwijs van onze Heer Jezus Christus over gebed is gebaseerd op vergeving. Hij zei, dat wanneer wij tot God bidden, wij moeten zeggen: ***‘En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is.’*** (Lukas 11:4). Hier onderstreept Jezus Christus twee belangrijke punten: (1) dat voordat wij God om vergeving vragen het aangenomen wordt dat ‘ook wij vergeven’; en (2) ‘iedereen’ die ons iets schuldig is. Dus u bidt niet zonder iemand ergens te vergeven en u moet iedereen vergeven. U moet niet kieskeurig zijn of selecteren wie u vergeeft; u moet allen vergeven die u iets aangedaan hebben. Wanneer u niet aan deze voorwaarden voldoet, **zal God zwijgen** op uw gebeden, omdat u onvergevingsgezind bent (onrechtvaardig). Wanneer satan weet dat God uw gebeden en smekingen niet beantwoordt, zal hij u aanvallen om uw problemen te verergeren zodat hij u uiteindelijk kan doden. Onmiddellijk nadat de mens gezondigd had begon de dood te werken in zijn geest, ziel en lichaam. God zal u niet doden alleen maar omdat u onrechtvaardig bent. Hij doodt, steelt of vernietigt niet, maar Hij kiest ervoor om te zwijgen tegen zondaars.

Ik bid dat Gods Geest in u de liefde van Jezus Christus zal planten, zodat Hij uw zonden zal vergeven en uw gebeden zal beantwoorden. Ik bid dat de Almachtige God u de genade zal geven om anderen te vergeven die tegen u gezondigd hebben, in Jezus’ Naam.

**Heer, leidt mij ertoe anderen lief te hebben! Kom, Heilige Geest, kom! Neem meer van mij en geef mij meer van U!**

Om verder te lezen:

Mattheüs 5:44, Mattheüs 6:15, Lukas 6:30, Romeinen 13:9, Johannes 13:34, 1Korinthe 13:13, Mattheüs 22:34.

Ik laat u hier achter in geloof en zal u weer ontmoeten in geloof in de Naam van Jezus Christus.

Dit is een vertaling van een ‘Mouthpiece of God’, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus` naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel

tel.nr.: 0418 540025

website: [www.bevrijdinginjezusnaam.nl](http://www.bevrijdinginjezusnaam.nl)

email: [info@bevrijdinginjezusnaam.nl](mailto:info@bevrijdinginjezusnaam.nl)