

---

# Gods Column

---

**... kan het nu doen ! ...**



*Bijbelse Waarheid:*

Gods licht op  
2 Korinthiërs 4:13

Geloof gelooft nu...

Geloof handelt nu...

Geloof ontvangt nu...

# ... kan het nu doen ! ...

**Almachtige God en Vader, leer ons Uw wegen, maak ze aan ons bekend. Maak ons waakzaam en trouw, zodat we niet zondigen, maar actief zijn in Uw dienst en U vreugdevol prijzen. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen.**

Onze God kan het nu doen – kan nu genezen, kan nu redden, kan nu zegenen. De boodschap van Jezus Christus is behoorlijk uitdagend. Laat u op dit moment uitdagen door het Woord van de grootste Zielenredder die de wereld ooit gekend heeft – Jezus Christus! Open uw hart voor deze boodschap en het zal direct een verschil maken in uw leven! Dit is een boodschap van hoop voor u: God is niet ver weg. Hij is maar één moment bij u vandaan.

Onze God **KAN HET NU DOEN!** Hij hoeft maar één keer met Zijn vingers te knippen, één keer met Zijn ogen te knippen en uw probleem zal opgelost zijn en uw zorgen verdwenen.

God is onderweg naar u, door Zijn Woord, met Zijn Geest, om u nu te verlossen. Jezus kan het! Jezus kan al die jaren van zorgen en verdriet nu stopzetten. Jezus kan alles nu doen! Vertrouw erop dat Zijn Woord goed is en maak aanspraak op Zijn beloften aan u in **2 Korinthiërs 6:2, "Zie, nú is het de tijd des welbehagens zie, nú is het de dag des heils."** Nu is het uw tijd voor een doorbraak. Vandaag is uw ontmoeting met Jezus Christus.

Het kan zijn dat u al jaren bidt voor een doorbraak; u hebt er zo vaak om gevraagd dat het niet meer te tellen is. Vandaag ben ik hier om u te vertellen dat u niet op moet geven. Houd er nooit mee op Zijn heilige naam te verheerlijken. Houd er nooit mee op Zijn goedheid en genade te waarderen. Blijf in uw geloof staan en zie wat er zal gebeuren.

Onze God **kan het nu doen.** Als mensen van God en als mensen van geloof, moeten we mensen zijn van nu. Wacht niet op een betere tijd om van Hem te houden boven alles.

Paulus en Silas waren mannen die geloofden dat hun God een God van nu was. Toen ze in de gevangenis werden gegooid, gingen ze niet op een beter moment wachten om God te loven en te prijzen. De buitenkant van hun situatie was dan wel een smerige, onaangename gevangenis, maar zij keken naar de hemel en verheerlijkten hun Schepper. Aan de buitenkant waren zij gevangenen, maar aan de binnenkant hadden zij een beeld van hun toekomstige vrijheid die ze hadden ontvangen. Zij wisten dat niet één situatie permanent is. Zij



**Paulus en Silas keken niet naar de buitenkant van hun situatie. Zelfs al waren ze aan de grond geketend, ze geloofden in hun vrijheid en daarom handelden ze als overwinnaars en niet als slachtoffers. Ze wisten dat hun God HET NU KAN DOEN! (Handelingen 16:24-26)**

hoorden niet in de gevangenis. De hogere hand leidde hen naar iets hogers. Zij geloofden hun droom in vrijheid en daarom dachten, praatten en deden ze niet als gevangenen. Nee, zij dachten juist als winnaars en niet als slachtoffers. Zij zongen als overwinnaars, niet als gevangenen. Standvastig vertrouwden zij in de Ene die zegt in **Joh. 16:33, "Ik heb de wereld overwonnen,"** en hun droom werd een zichtbare realiteit in de natuurlijke wereld. We weten niet hoe lang Paulus en Silas aan het zingen waren, maar we weten dat hun oplossing precies op het goede moment kwam. **"Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los (Handelingen 16:26).** Onze God **kan het nu doen.** Paulus en Silas werden in één moment overgebracht van gevangenschap naar vrijheid; plotseling stonden de zaken er heel anders voor. Wat een bemoediging voor de hopeloze, bange ziel. Als u zich gevangen voelt door uw omstandigheden – blijf Hem loven en prijzen. Blijf u verheugen, zelfs als er aan de buitenkant niets is om blij over te zijn. Geef God tijd en geef niet op! Geloof gelooft nu, handelt nu en ontvangt nu.



Net als bij Paulus en Silas, leek de situatie van Petrus eerst ontmoedigend en deprimerend. Hij zat veilig opgeborgen in de zwaar bewaakte gevangenis van Jeruzalem. Het volgende ogenblik verschijnt er een engel die hem helemaal bevrijdt. **"En zie, een engel des Heren stond bij hem en er scheen een licht in het vertrek, en hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken en zeide: Sta snel op! En de ketenen vielen van zijn handen" (Handelingen 12:7).** Toen God Petrus zag, keek Hij naar een vrije man, niet naar een gevangene. Plotseling, in één ogenblik, was Petrus uit de gevangenis gehaald en hij keerde er niet naar terug. Als u zich vandaag op wat voor manier dan ook gevangen voelt, kop op, uw vrijheid is slechts één moment van u verwijderd. Wees niet verbaasd als opeens, net als bij Petrus, de ketenen waar u aan vastzit losgaan en de gevangenis waar u in zit zich opent!

Na Jezus' opstanding wachtten de apostelen in geloof op de belofte van de Vader, ze dankten en prezen God. Zij lieten zich niet beïnvloeden door een sfeer van angst en intimidatie, zij dachten aan heel iets anders: **"Maar gij moet in de**

**stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge” (Lucas 24:49).** De apostelen handelden naar deze instructie en gaven niet op, maar drongen aan tot in **Handelingen 2:2**, **“En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag....”** Plotseling bezocht God de Almachtige de apostelen, en zo maakt Hij Zich nu klaar om u te bezoeken. Zorg dat u klaarstaat, want Hij komt plotseling om uw hopeloosheid te veranderen in blijdschap, frustratie in tevredenheid en uw zorgen in vreugde.

Onze God **KAN HET NU DOEN**. Hij geneest, zegent en redt nu. Praat daarom als een winnaar en niet als een slachtoffer. Zing als een overwinnaar en niet als een gevangene. Loop als een winnaar en niet als een verliezer. God staat nu klaar om u te helpen, maar Hij verdient 100% gehoorzaamheid van u (**Jakobus 2:10**). Wat zegt u, denkt u en doet u? Het kan zijn dat u de levensveranderende beslissing hebt genomen – wat u doet met Jezus Christus – maar hebt u ook de tweede belangrijkste beslissing genomen – namelijk dagelijks Christus volgen? Kies ervoor om te doen wat goed is, ook al is het strijdig met wat u eigenlijk zou willen doen. Bedenk dat u vandaag zaait wat u morgen zult oogsten. Maak vandaag grootse beslissingen en oogst morgen grootse resultaten. Het zaad wat u vandaag zaait, kan de toekomst scheppen die God u beloofd heeft (**Galaten 6:7**). Speelt u uw rol en Hij zal Zijn beloften nakomen. Wees niet verbaasd als, net als bij Paulus, de basis van uw probleem in een ogenblik afgebroken zal zijn. Net als bij Petrus zal uw gevangenis geopend worden. Net als toen bij de apostelen zult u krijgen waar u voor gebeden hebt. Stel daarom niet uit! Geloof in Christus, red uw leven.

In geloof eindig ik hier en bid om jullie weer in geloof te mogen ontmoeten, in Jezus' naam. Amen.  
Emmanuel !!!

Deze 'Gods Column' is een vertaling van een 'Mouthpiece of God', geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations  
Vertaling: Stichting Bevrijding in Jezus' naam