

God verlangt volheid van leven voor allen

T.B. Joshua

We prijzen U, Jezus Christus, onze Heiland. Wij houden van U en aanbidden U en buigen voor U neer. Vader, geef ons de genade steeds in geloof te leven, in Jezus' Naam. Amen.

Deze dag is weer een wonder in ons leven, want we hadden hem niet gezien als onze ontrouw aan God en aan elkaar in overweging was genomen. De verschijning van dag en nacht is één van Gods grenzeloze wonderen, want zij hadden er net zo goed niet kunnen zijn als de



Schepper van hemel en aarde dat zo besloten had. Maar het leven gaat door vanwege Gods liefde, barmhartigheden en medeleven voor de mensheid en al wat Hij verder geschapen heeft. Hierom genas Jezus de zieken en bezetenen, terwijl Hij de armen te eten gaf en zelfs de doden op liet staan.

Zijn medeleven en effectiviteit zijn vandaag zelfs groter dan tijdens Zijn aardse bediening, omdat Hij nu overal

tegelijkertijd aanwezig kan zijn door Zijn Geest. Dit betekent dat Zijn volgelingen een betrouwbare God hebben die altijd bij hen is. **Maar als dit zo is, waarom zijn er dan nog steeds vele christenen ziek, arm, gehaat en hebben zij andere soorten van tegenspoed, terwijl dit in de regel niet hun portie is? Waarom zouden christenen niet alles willen waar God in heeft voorzien?** Veel christenen bevinden zich vandaag in de problemen, in plaats van het leven te leiden dat Gods kinderen verondersteld wordt te leiden. Zijn wil is dat Zijn kinderen voorspoed hebben op elk gebied. Jezus Christus kwam om de relatie van de mens met God te herstellen. Deze omgang is gebaseerd op trouw aan Hem door het ontwijken van kwaadaardigheid en zonde, in ruil voor Zijn regeneratiekracht en bescherming.

Jezus Christus kwam zodat wij zelf de kracht konden herontdekken, die God ons gegeven had om een leven van vrede en comfort te leiden – zonder honger, haat, angst, ziekte, teleurstelling en andere soorten van tegenspoed. Aandoening, ziekte, etc. kunnen ons testen, maar ons niet vernietigen. Jezus Christus werd getest nadat Hij veertig dagen en nachten gevestigd had. Toen Jezus Christus honger had, kwam de verleider naar Hem toe en zei: **'Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.'** Jezus antwoordde: **'De mens zal niet van brood alleen leven. ... Ga weg, satan'** (Mattheüs 4:1-11). Van christenen wordt verwacht dat ze op Jezus Christus lijken en sterk in het geloof blijven staan tijdens

beproevingen. Onthoudt dat daar waar geen beproevingen en uitdagingen zijn, er ook geen succes en overwinning is. Er zullen altijd moeilijkheden zijn, waarvan de Bijbel zegt dat een gelovige ze zal overwinnen, want beproevingen is de grond waar geloof in groeit. Gods verlangen is dat wij alle privileges genieten als lid van Zijn familie. De bron van moord, diefstal en vernietiging is niet God maar satan. Een christen die geen vooruitgang heeft in alle aspecten van zijn leven is tegenstrijdig. In feite is het zo dat de eerste plaats waar u zou moeten bloeien uw geestelijk leven is, om zo de weg te banen voor al Gods andere zegeningen. De wet van de Geest van Christus zou u vrij moeten maken van de wet van zonde en dood. Dit is alleen mogelijk met geestelijke vooruitgang.

Een andere belangrijke vraag is: **‘Onderhoudt de hemelse Vader Zijn kinderen?’** Als Hij dat doet, betekent dit dat Hij in al hun noden voorziet. *‘Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus’* (Filip. 4:19). De Bijbel zegt: *‘al uw noden, niet een paar!’* U is ook macht gegeven over alle anti-christussen (zoals ziekte, haat, slechtheid, e.a. die tegen Gods Wil zijn). Lukas 10:19 zegt: *‘Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.’* Maar de meeste christenen claimen slechts een gedeelte van deze zegeningen en macht. Dit is niet in lijn met Gods Woord. Wat schade kan toebrengen, heeft Hij onder controle. Hij beschermt u, thuis en onderweg, dag en nacht. Maar dit betekent niet dat er geen beproevingen zullen zijn. Gods liefde houdt ons niet weg bij beproevingen, maar helpt ons er doorheen. Maar tegenwoordig zijn de meeste christenen nog steeds bang voor beproevingen en problemen in plaats van te vertrouwen op Gods kracht en autoriteit om ze te overwinnen. Wanneer God voorziet in uw noden zult u geen klachten hebben.

De volgende vraag is: **‘Beschermt of waakt de hemelse Vader altijd over Zijn kinderen?’** Als het antwoord ‘ja’ is, waarom zou u dan bang zijn voor vijanden of waarom hebt u nachtmerries? De Bijbel zegt dat *‘Hij (God) zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren’* (Psalm 121:3). Zij die Gods genade en tegenwoordigheid missen, ook al is het voor een minuut, hebben geen schuilplaats, want er kan van alles gebeuren met hen. In feite zijn rouw en leed vaak hun lot (Psalm 6:6-7). De Bijbel benadrukt dat God degenen die ernaar streven heilig te zijn niet in de steek laat: *‘...Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen’* (1Petrus3:10-12). Lees ook Spreuken 15:1-33. Als kinderen van God zijn we al gezegend, omdat onze zonden vergeven zijn door Jezus Christus, die stierf en ze wegwaste. De Bijbel bevestigt dit in Efeze 1:3-8.

Wat is uw zegen en waar is het? Wanneer u zegeningen tekort komt, moet u uw leven onderzoeken en de oorzaak, wat zonde is, ontrafelen. U krijgt geen antwoord op uw verzoeken, omdat u verkeerd vraagt. *‘U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.’* (Jakobus 4:2-3). Volgens de Schriften is de eerste reden waarom wij gezegend zijn: het zegenen van anderen. Wanneer u in uw noden voorzien bent, hebt u genoeg om met anderen te delen. Als wij, wat wij hebben, zouden delen met anderen, zou ons land en de hele wereld er nu niet zo uitzien. Sommige mensen hebben meer dan genoeg te eten, terwijl anderen uit de vuilnisbak eten. Dit

is niet Gods plan voor de mensheid. Wanneer u continu door God gezegend wilt worden, deel dan altijd van het weinige wat u hebt met anderen. Laat de wonden en klachten van anderen de uwe zijn.

Afrika is vandaag de dag onderontwikkeld. Gedeeltelijk komt dit omdat degenen die rijk zijn geworden van het continent, het in de steek gelaten hebben en de anderen laten lijden. Zelfs zij die de vervolging in Afrika ontvluchten, verkiezen het westen en andere rijke landen. Dit veroorzaakt de Afrikaanse uittocht van geniale mensen naar andere ontwikkelde continenten.

De zegeningen van God zijn of geestelijk of lichamelijk. Zelfs wanneer u geen lijfelijke rijkdom hebt om aan anderen te geven, hoe zit het dan met geestelijke gaven? De apostel Petrus had geen zilver of goud (geld), maar wel goddelijke genezing voor een bedelaar bij de Schone Poort, die hij liet opstaan en lopen. Wat hij te geven had aan de kreupele man, was goddelijke genezing door Jezus Christus (Handelingen 3:1-10). Wij moeten ontdekken wat we te geven hebben. God stuurde Jezus Christus om u iets te geven. Wanneer u dat ontvangen hebt, moet u het aan anderen geven. Praktisch gezien stelde Petrus de kreupele man gewoon voor aan Jezus Christus, de Heer en Heiland. De kracht om mensen voor te stellen aan Jezus Christus is een gave van God die Petrus had. De lijst met gaven van God wordt opgesomd in 1Korinthe12:4-11. Welke van deze gaven hebt u? Wanneer u er geen van ontvangen hebt betekent dat, dat u nog geen kind van God bent. Als u wel gaven ontvangen hebt, zal dat u, zelfs meer dan geld, helpen in uw christelijke leven. Van gelovigen wordt verwacht dat zij God aanbidden in lofprijs en gebed voor het scheppen van alles in de hemel en op aarde, en dat Hij hen beschermt. Een wijs mens zal ongeacht de omstandigheden Gods Woord volgen, wat er ook gebeurt en wat er ook komt, want de Bijbel zegt dat het begin van alle wijsheid de vreze des Heren is: ***'De woorden van wijzen zijn als prikkels en als spijkers... De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.'*** (Prediker 12:11-13).

Moge God ons de genade geven door te gaan in de christelijke race in de Naam van Jezus Christus. Amen.

Dit is een vertaling van een 'Mouthpiece of God', geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus` naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel

tel.nr.: 0418 540025

website: www.bevrijdinginjesusnaam.nl

email: info@bevrijdinginjesusnaam.nl