

---

# Gods Column

---

## ... Een oprecht hart ...



*Bijbelse Waarheid:*

Gods licht op  
Psalm 32:5

Wanneer u zichzelf oprecht onderzoekt, zult u ontdekken dat u een zekere rol gespeeld hebt waardoor u zichzelf nu in deze situatie bevindt.

## ... een oprecht hart ...

**Dank U Heer, dat U ons vandaag de genade geeft om in Uw tegenwoordigheid te mogen zijn. Heer, maak ons heilig zoals U heilig bent en geef ons de genade om oprecht te zijn in ons denken, met onze woorden en met onze daden. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen.**

Volk van God, u bent geschapen voor Gods glorie. U bent het beste product van de Heilige Geest. Zijn plan voor uw leven is goed succes, geen mislukking. Zijn bestemming voor u is ongewone vrede, niet ellende. Hij is de God van Mozes, die de Rode Zee in uw leven wil scheiden; Hij is de God van Paulus en Silas, die de oorzaken van uw probleem wil laten schudden. Het is absoluut Gods wens om u te zegenen, te genezen en u heel te maken. Maar het ligt niet alleen aan God. Er zijn twee dingen voor nodig, namelijk Gods bekwaamheid en uw oprechte bereidheid, oprechte inspanning en oprechte liefde. Jezus heeft **EEN OPRECHT HART** nodig om voor elkaar te krijgen waar u om vraagt.



God kent alle mensen. Er is voor hem niks verborgen. Toen koning Abimelek Sara tot vrouw nam, weerhield God hem ervan om tegen Hem te zondigen, omdat hij in zijn hart onschuldig was (Genesis 20:6).

Kijk naar het geval van koning Abimelek in **Genesis 20:6**: "En God zeide tot hem in een droom: Ik weet ook, dat gij het in onschuld uws harten gedaan hebt, Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken." Dus God weerhield koning Abimelek ervan om tegen Hem te zondigen, omdat hij een oprecht hart had. Het is wat u in uw hart bewaart wat uw toekomst vernietigt - uw slechte gedachten, plannen en wensen. Velen geven de schuld aan anderen, aan hun achtergrond, aan algemene vloeken, of noem maar op. In veel gevallen is dit echter niet de

waarheid. Vraag uzelf: "Wat voor rol heb ik gespeeld waardoor ik mij nu in deze situatie bevind?" U kunt God niet misleiden. Hij kent uw neigingen, natuur, bedoelingen en uw ware karakter. Voor Hem is niets verborgen. **Psalm 139** zegt: "**Waarheen kan ik vluchten voor uw aanwezigheid?**" Naar het noorden, zuiden, oosten en westen, Hij is daar. God kent alle mensen. Elke dag vraagt u om zegen, maar als de zegen niet komt, betekent dat dat er iets tussen u en Gods beloften staat - het is mogelijk dat u om de verkeerde reden gevraagd hebt. God kent ons hart en Hij kent de motieven achter alles wat wij doen. Hij kijkt diep genoeg om te weten welke motief er achter uw vraag zit. Vraagt u om zegen om egoïstische redenen? Of om anderen te kunnen zegenen? De Heilige Geest weet alle dingen. "**Want het Woord Gods is levend en krachtig ... en het schift overleggingen en gedachten des harten**" (Hebreeën 4:12).

Volk van God, wees oprecht, want God kan u alleen horen en naar u luisteren wanneer u vraagt of bidt met **EEN OPRECHT HART (Jesaja 59:2)**. Onthoud dat God naar uw hart kijkt. Hij weet dat geen man of vrouw perfect is, "**gelijk geschreven staat: 'Niemand is rechtvaardig, ook niet één' ... Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods**" (Romeinen 3:10,23). Goede mensen kunnen sluimeren, maar zij willen vergeven worden. Als u zondigt, realiseer en geef snel toe! Stop met klagen, stop ermee uw ongerechtigheden te bedekken, stop ermee smoezen te bedenken om uw zonden goed te praten. Als u smoezen bedenkt voor uw zonde, zal uw zonde niet vergeven worden, maar als u oprecht bent met uzelf, zal het resultaat van uw zelfonderzoek u alleen maar verbeteren. Dit zal u in staat stellen meer op Christus te gaan lijken (**Psalm 32:2; 1Timoteüs 1:13**). Denk eraan dat God naar uw hart kijkt, laat uw berouw dus echt zijn. Wanneer u zich uw fout realiseert, vraag om vergeving en doe er alles aan wat u kunt om zonde te mijden.

Oprecht zijn heeft te maken met overtuigd zijn in uw eigen verstand. Dat is, onafhankelijk een mening kunnen vormen. Satan haat dit soort verstand, omdat het voor zichzelf kan denken en omdat het vastberaden is om de waarheid over God te weten te komen. U moet de waarheid weten en overtuigd zijn van Gods wil.

Gaat u naar de kerk om de redding van uw ziel of om egoïstische, traditionele en materialistische redenen? Bidt u omdat u gelooft of omdat mensen u dan zien bidden? Dient u God omdat u God liefhebt en Hem wilt gehoorzamen of omdat u gewaardeerd wilt worden door mensen? Doet u wat u doet met **EEN OPRECHT HART** of om gezien te worden door mensen?

U hoeft geen welsprekende spreker te zijn, maar u moet wel eerlijk zijn. U hoeft niet de bekwaamheid te hebben om te inspireren, maar u moet wel nederig zijn. God zoekt naar mensen naar zijn hart, zoals David (**Handelingen 13:22**), mensen die oprecht zijn in hun beloften naar Hem; wanneer ze fouten maken, realiseren zij zich dat snel en belijden. Zij spreken met hun mond wat zij in hun harten geloven. "**Mijn woorden zijn oprechtheid des harten, en wat mijn lippen weten, geven zij zuiver weer**"(Job 33:3).



**Toen koning Abimelek zich realiseerde dat hij een fout had gemaakt, beleet hij snel. Hij sprak met zijn mond wat hij in zijn hart geloofde en God vergaf hem (Genesis 20:3-5).**

Als u het niet weet, zeg dan dat u het niet weet. Het is beter om te spreken en gecorrigeerd te worden, zoals Petrus (**Matteüs 16:22-23**), dan een hypocriet te zijn zoals de Farizeeën (**Matteüs 23:13; 12:14**).

Correctie is de brug naar uw toekomst. Angst voor correctie is angst voor verandering. Angst voor tegenstand is angst voor het goede. U moet klaar zijn om te staan voor wat u gelooft, want als u er niet in slaagt om voor iets te staan, zult u zeker voor iets vallen. Wees open, wees eerlijk, wees echt en wees trouw.

Tot slot, oprechtheid heeft ook te maken met dat u zich aantrekt wat Gods mening over u is, niet die van mensen. Het gaat erom dat u voor Gods glorie leeft, niet voor de waardering van mensen. Het gaat erom dat u er alles aan doet om Gods wil te kiezen en niet die van uzelf. Doe niet alsof. Probeer het niet te zijn, wees het gewoon. Spreek oprecht met uw mond wat u in uw hart gelooft.

Onthoud dat God alle mensen kent. Dit zou u uit moeten dagen om **EEN OPRECHT HART** te hebben in alles wat u doet en zorgt ervoor dat u uw houding en gedrag onderzoekt in het licht van Gods Woord.

In geloof eindig ik hier en bid om jullie weer in geloof te mogen ontmoeten, in Jezus' naam. Amen.

Emmanuel !!!  
Emmanuel !!!  
Emmanuel !!!

Deze 'Gods Column' is een vertaling van een 'Mouthpiece of God', geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations  
Vertaling: Stichting Bevrijding in Jezus` naam