

Vader, we danken U voor Uw genade en liefde. Wij kunnen niet buiten Uw liefde, vertrouwen, geloof en zegen. Jezus Christus, neem meer van ons en geef ons meer van Uzelf. Zegen, glorie, eer en lofprijs aan Christus, onze Heer, in Jezus' naam. Amen.

Jezus Christus onze Heer, we zijn hier vandaag om Uw genade en liefde te ontvangen, want wij weten dat wij niet zonder Uw eeuwige genade en liefde kunnen. U bent een genadevolle God, U wilt altijd degenen vergeven die onmiddellijk spijt hebben van hun zonden en ze belijden.

Dus als wij op de een of andere manier gezondigd hebben tegen de Geest van God, is het onze verantwoordelijkheid om dit te belijden en zijn genade te accepteren. Als we zien wat er vandaag in de wereld gebeurt, in wie kunnen wij dan geloven? Velen van u zijn door degenen waar u in gelooft en respect voor hebt, misleid om te lasteren tegen de Geest van God. U hebt op hen vertrouwd om u te informeren over de goede werken die God vandaag in uw midden doet. U hoort geruchten en u vertrouwt zoveel op hen, dat u op het punt komt dat u tegen de Geest van God spreekt. Hierom zegt de Bijbel dat we **meer nodig hebben dan goede predikers, leraars of leiders**, want Gods hulp is meer dan alleen maar preken en onderwijs.

De Bijbel beveelt ons om alle prediking en onderwijs te onderzoeken in het licht van Gods Woord om te weten wie we zouden kunnen geloven. Wie zouden we dan moeten geloven? De Bijbel zegt dat we onze Heer Jezus Christus moeten geloven. Zijn beloften staan vast en Hij kan niet liegen.

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen? (Numeri 23:119).

Jezus Christus is de Goede Herder; Hij is een model van voortreffelijkheid en rechtvaardigheid, Die zijn volgers motiveert Zijn wegen te evenaren. Door Zijn rechtvaardige daden corrigeert Hij mensen die slecht doen. Omdat het leven van een christen van Christus Zelf komt, zou u het toe moeten staan, dat Zijn schoonheid en rechtvaardigheid in uw leven te zien is. Dus in plaats van dat u uw broeder bekritiseert omdat hij iets verkeerd doet, zou u het goede moeten doen om het slechte gedrag wat u in hem ziet te corrigeren. **Een klein voorbeeld kan grote invloed hebben.** Verspil de kostbare tijd niet die God u gegeven heeft om uw broeder te veroordelen of tegen hem op te staan, die achteraf gezien zelfs onschuldig zou kunnen zijn aan al uw beschuldigingen. Soms beschuldigt u onschuldige zielen. U zou moeten doen wat juist is in de ogen van Christus. Bedenk dat hoe langer u klaagt en oordeelt over uw broeder, des te sneller worden mensen moe van het luisteren naar nog meer klachten. Dan komt er een tijd dat zelfs uw oude vrienden uw verhalen niet meer willen geloven. Wie zou u dan moeten geloven? U bent gevoed met leugens over de Man in de Synagoge door degenen waar u zoveel respect voor hebt, maar nu ontdekt u zelf de waarheid. U ziet nu waarom we alleen moeten geloven in onze Heer Jezus Christus, omdat Zijn beloften vast staan; Hij liegt niet. Eerst hebben velen van u tegen de Heilige Geest gesproken in plaats van te leren het goede te doen, door het slechte wat u ziet te corrigeren in uw broeder, stad, land en kerk. Als u het goede gedaan had, zou u vandaag niet in de zonde van godslastering terecht zijn gekomen. Als we dit levensprincipe toegepast zouden hebben in ons land of continent

(Afrika), zou er vandaag al veel verbeterd zijn. In plaats van het goede te doen in ons individuele en collectieve capaciteiten, kiezen we ervoor om alle bestaande instituten van onze samenleving te beklagen, te bekritisieren en te veroordelen. We schrijven petities tegen iemand die goed presteert, we vervolgen en doden ze. Zo maken we onze getalenteerde inwoners bang, we jagen de mensen die iets presteren en hoop hebben weg naar andere landen waar ze hartelijk ontvangen en gewaardeerd worden. Vandaag de dag zoekt iedereen naar de ongrijpbare vrede en comfort, maar niemand is geïnteresseerd in het goede te doen in de ogen van God en mensen, zodat mensen die slechte dingen doen zouden kunnen leren en zich zouden bekeren tot God.

Mijn geliefde broeders en zusters, u moet stoppen met het klagen over uw broeder of uw naaste. De achteruitgang in ons land (Nigeria of zelfs Afrika) is het gevolg hiervan. We portretteren de lelijke kanten van ons land en continent aan de wereld omwille van geld. Kranten en elektronische media laten nu afschuwelijke koppen zien – krantenkoppen over lelijk en negatief nieuws. Mensen houden ervan om te lezen over calamiteiten, verkrachting, moord, diefstal, overvallen, overspel, rituele slachtingen en ga zo maar door. Niemand is geïnteresseerd in het goede en unieke wat God aan het doen is in ons midden, omdat wij niet nadenken over wat wij voor God kunnen doen voor het algemene goed. Afrika is gezegend met overvloedige natuurlijke en menselijke bronnen, maar niemand is geïnteresseerd in de onderzoeken en de exploitatie van deze gaven van God; wij willen zelfs het continent aan andere continenten verkopen vanwege zelfzuchtige redenen. **Als christen zou u niet moeten klagen over de economische situatie van uw land, maar een tastbare bijdrage moeten leveren om het lijden van iemand in nood te verzachten.** U kunt een situatie niet verbeteren door er negatief over te spreken, noch kunt u een broeder corrigeren door hem liefdeloos te bekritisieren - **een klein voorbeeld kan grote invloed hebben.**

Wij hebben meer nodig dan goede klachten – we hebben iemand nodig die ons kan leiden. Wanneer u een slechte situatie ziet, doe dan wat goed is en de situatie zal verbeterd zijn. Maar in plaats hiervan wijst u met uw vinger naar de leiders en uw naasten. Terwijl u zelf schuldig bent aan de zonden waar u anderen om veroordeelt – u maakt buitensporige winst ten koste van uw klanten, u verduistert kerkgeld en andere publieke fondsen die u zijn toevertrouwd. En toch wijst u naar anderen en klaagt u over hen. In uw kerk klaagt u dat er ergens een of andere man is die een duivel is. Als u weet dat uw naaste demonisch is belast, waarom bevrijdt u hem dan niet in plaats van hem te veroordelen of een lastercampagne tegen hem te beginnen?

Bedenk wat het eerste was onze Heer Jezus Christus ons vroeg te doen in Zijn naam, het uitdrijven van boze geesten. Hij zei: *‘En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.’* (Markus 16:17-18).

De Bijbel zegt dat Gods Woord onze gedachten verfrist, terwijl Gods Geest onze kracht vernieuwd. Dit laat zien dat wij behoefte hebben aan meer dan alleen goede sprekers. Als uw kracht niet vernieuwd wordt, kunt u niets doen. Zonder Gods kracht kunt u geen christelijke daden verrichten. Dus als u Gods woord hebt zonder Gods Geest bent u niemand – zelfs niet beter dan satan. Gods Geest is de kracht achter het Woord en zonder Gods Geest blijft Gods Woord op uw lippen hangen. De Bijbel zegt dat er kracht in onze mond is. **Het geloof in onze harten wordt vrijgegeven door het geloof, door onze mond. De positie van God in onze levens is Kracht** en wanneer u preekt, onderwijst, wandelt, bidt of wat dan ook zonder

Kracht, dan doet u het zonder God. Gods Woord moet zich mixen met Gods Geest; dat houdt in dat **u niet alleen Gods Woord nodig hebt om wedergeboren te zijn, maar ook Gods Geest.**

Gods Geest is niet iets wat u kunt verwerven door lang te studeren op school; het is uitsluitend door de genade van God, niet door kracht, wijsheid of macht. Desondanks kunt u Gods woord door kracht en macht leren op theologie scholen of universiteiten en een meester worden in de Schriften. Maar wanneer het aankomt op dingen van de Geest is er geen mentor, school of spreker; het enige is dat **onze geest gehoorzaam moet zijn aan Gods wil.** De gave van de Heilige Geest is een onverdiende zegen. Het is de Geest die geneest, zegen, beschermt en bevrijdt. Wanneer u de Naam van Jezus Christus aanroept zonder Gods Geest, blijft het onbeantwoord op uw lippen hangen. Dit is waarom u erg voorzichtig moet zijn. Velen klagen dat hoe meer zij bidden in de naam van Jezus Christus, des te groter de problemen zijn die ze krijgen. Oh ja! Als u de Naam van Jezus Christus aanroept zonder de hulp van de Heilige Geest, roept u de Naam aan zonder een antwoord te krijgen. Dit is de volledige uitleg.



Jezus Christus is de Goede Herder, Zijn liefde voor Zijn kinderen is onvoorwaardelijk, onverdeeld en ongelimiteerd (Joh 10:11). We hebben de Goede Herder nodig, niet een goede preker, leraar of leider.

De Bijbel zegt dat de Heilige Geest een 'andere' Helper is, omdat Jezus Christus Zelf de Eerste Helper en Trooster was. Om de Naam van Jezus Christus aan te roepen moet u geholpen worden door de Heilige Geest. **“Daarom maak ik u bekend dat... niemand**

kan zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.” (1Korinthe 12:3).

U moet een deelnemer zijn van die Geest om gered te worden, want is het onmogelijk gered te worden zonder dit werk van Heilige Geest (Joh. 6:63). Wanneer u gered bent, zullen de Woorden van God die u spreekt de Woorden van de Heilige Geest zijn; uw onderwijs, preek, gebed, kijken, doen, liefhebben, trouw zal dat van de Heilige Geest zijn. God doet niets zonder Zijn Woord (Psalm 107:20).

Jezus Christus beval Zijn discipelen om in Jeruzalem te wachten tot ze begiftigd werden met de Bovennatuurlijke Kracht van boven: **“Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.”** (Hand. 1:8). ‘Jeruzalem’ betekent hier ‘wacht in geloof’. U moet in geloof wachten tot u begiftigd wordt met de Bovennatuurlijke Kracht van boven. U bent niet uit de Geest geboren, daarom hebt u de Trooster niet. En als u niet kon wachten in geloof om de Beloofde Kracht te ontvangen, hoe kunt u dan een effectieve getuige zijn voor de levende Christus? Is het mogelijk om geneeskundige of advocaat te zijn zonder praktijk? Dit is waarom u meer problemen krijgt als

u voor Christus gaat getuigen. Onthoud dat waar God leidt, Hij voorziet en beschermt; waar God leidt, daar is autoriteit. God stuurde Ananias naar Saulus van Tarsus en gaf hem Kracht om te getuigen. Veel van de predikers die we in de straten tegenkwamen, hebben zich teruggetrokken, omdat ze geen kracht hadden om te getuigen. Als zij genoten van het werk voor het Koninkrijk, waren zij ermee door gegaan tot nu toe. De problemen waar ze mee te maken kregen, maakten hen zwakker in plaats van sterker. Zij kwamen in de moeilijkheden, omdat zij niet 'Ga' hoorden voordat zij begonnen aan christelijke diensten. In alles wat u doet, zou u moeten wachten tot u "Ga!" hoort.

Ik laat u hier achter in geloof en bid u weer te ontmoeten in geloof in Jezus Christus' Naam. Amen.

Dit is een vertaling van een MPG, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus` naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel - NL

Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25

info@bevrijdinginjezusnaam.nl

<http://www.bevrijdinginjezusnaam.nl>