

HE PROMISES

TO SEE US
THROUGH

*Season's
Greetings*

 T.B. Joshua

IL PROMET
DE NOUS EN FAIRE
SORTIR

*Nos Meilleurs
Vœux.*

EL PROMETE
ESTAR CON
NOSOTRO

*Feliz
Navidad*

Hij belooft ons er doorheen te helpen.

Mensen van God, het leven overkomt ons niet zomaar; het heeft allemaal te maken met keuzes en hoe wij reageren op iedere situatie. Wat is uw situatie? Het maakt niet uit waar u als christen doorheen gaat, als het door God toegestaan is als beproeving moet u er niet vreemd van opkijken en twijfelen aan uw Bewaker.

Ziet u, soms in het leven lijkt het alsof de wereld aan zijn eind komt. Ik bedoel, wanneer ons lot onzeker is. Het is in deze kritieke situaties dat we erachter komen wie een man of vrouw van geloof is. Voor een man of vrouw van geloof, ik bedoel, voor degene die zijn focus op God heeft, is ieder probleem bedoeld om zijn motieven te ontwikkelen in zijn geestelijke wandel met de Heer. Want de kwaliteit van geloof wordt niet gemeten aan onze houding naar God toe wanneer dingen goed gaan, maar wanneer er moeilijke tijden zijn. Wanneer u als christen in verschillende beproevingen en verleidingen terecht komt, reken het dan tot vreugde, omdat het testen van uw geloof promotie ontwikkelt; uw promotie kwalificeert u voor een beloning en uw beloning is wat u onderscheidt.

Door de geschiedenis heen werden de namen van kampioenen van geloof besmeurd en te schande gemaakt, ze werden beschuldigd en kregen lasterlijke opmerkingen over zich heen, maar zij verloren hun focus nooit. Problemen komen niet omdat we een verkeerde stap hebben gezet, maar omdat we in een complexe en tegenstrijdige wereld leven. In deze wereld van afleiding, laat de Bijbel ons zien, dat wanneer wij onze mentale en emotionele hulpbronnen uitgeput hebben, we niet langer op onszelf kunnen vertrouwen. We moeten simpelweg vertrouwen op iets, Iemand, die sterker is, wijzer en slimmer dan wijzelf. Jezus, die opstond uit de dood is onze keus; daarom zijn wij hier vandaag. Hij bevrijdde Paulus en Silas en Hij zal u vandaag bevrijden. Hij redde Daniel en Hij zal u vandaag en in de toekomst redden.

De titel van de boodschap is: **Hij belooft ons er doorheen te helpen.**

Psalm 91:14-16 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Het woord 'uitredden, uithelpen' in deze passage suggereert, dat zij die hebben besloten de Heer te dienen in waarheid en geloof, moeilijke situaties zullen tegenkomen.

Het woord 'uitredden' wordt geassocieerd met crisis, gevaar en calamiteiten. Uitredding hoort niet thuis in een atmosfeer van vrede en comfort. In wat voor situatie bevindt u zich nu? Dat u besloten hebt de Heer te dienen in waarheid en geloof, betekent niet dat u geen zware of moeilijke dingen zult tegenkomen. Gods liefde houdt ons niet weg van zware tijden, maar Hij belooft ons er doorheen te helpen.

Christendom is geen religie. Christendom gaat om een relatie met Jezus Christus. Dat u een relatie met Jezus Christus hebt, wil niet zeggen dat er geen moeilijke tijden zullen komen. In onze geestelijke wandel met de Heer zijn er goede en zware tijden. Herinnert u zich Job! In serieuze spanning en druk om God te ontkennen, zei Job: 'Heer, gezegend is Uw naam'. In

moeilijke tijden: ‘Heer, gezegend is Uw naam’ en in goede tijden: ‘Heer, gezegend is Uw naam’.

Het leven en de houding van Job richting zijn Schepper in de periode van zijn beproeving, komt meteen in onze gedachten wanneer we de discussie voeren over vertrouwen op God in beproeving. Zijn ervaring is het echte bewijs van de kroon van glorie die een echte christen te wachten staat wanneer die een confrontatie van satan overwint. Na Jobs beproeving gaf God zijn zegening uiteindelijk drievoudig terug. Zijn verloren uren veranderden in succes. Diezelfde overwinnende beloning ligt er voor ons klaar wanneer wij uitgedaagd worden of geconfronteerd worden met natuurlijke omstandigheden en wij in staat zijn die te boven te komen, omdat crisis niet kan breken wie op Gods kracht vertrouwt. Waar God leidt, daar voorziet Hij.

Mensen van God, er is niets belachelijkers dan door uw huidige situatie te gaan twijfelen aan de vervulling van Gods beloften of Gods Woord voor uw leven. Als de situatie waar u zich nu in bevindt, niet de vervulling van Gods beloften in uw leven garandeert, verlies de hoop dan niet, geef niet op, luister niet naar de taal van uw situatie. Bedenk dat uw situatie een taal heeft. Soms blijft het tot u spreken en zegt het dat u geen kind van God bent. God hoort u niet, geef maar op.

Kom, laat mij u bemoedigen. Luister niet naar de verleiding om buiten uw karakter te handelen, of slecht te reageren op de emotionele lading die u ervaart. Persoonlijke verbetering en vervulling in het leven komen door een continu leerproces van zowel negatieve als positieve ervaringen.

Wees sterk in uitdagingen, want met Gods hulp kunt u het. Hij belooft u er doorheen te helpen. Let op dat wanneer u een christen wordt, satan u nooit bij God weg kan roven, wat er ook gebeurt, wat er ook komt.

U kunt lichamelijk ziek zijn en toch een vriend van God zijn. U kunt arm zijn en toch een kandidaat voor de hemel. Lichamelijke misvormingen kunnen niet tegenhouden dat iemand een favoriet van God is. Laat uw slechte ervaringen u niet wegvagen. Verander uw littekens in sterren. God houdt net zoveel van u als van zijn apostelen en profeten. Wanneer u geconfronteerd wordt met moeilijke tijden, geef dan niet op. Ga door met de belijdenis van uw geloof. In slechts een oogwenk van God, of een vingerknip van God zal God u uit uw problemen halen en u zult er niet naar terugkeren.

Uw moeilijke tijden kunnen ziekte, armoede, problemen, aandoeningen, kinderloosheid, isolatie of depressie zijn. Wat het ook is, het moet u niet stoppen maar u juist aanmoedigen om uw geloof als een christen te blijven uitoefenen. Want zij die God loven in hun problemen of moeilijkheden bewijzen hun zoonschap.

Omdat God goed is kan ik mijn verzoeken bij Hem brengen, met Hem delen wat mij aangaat en al mijn zorgen op Hem werpen. God is altijd goed en altijd is God goed. Waarom klagen, mopperen of wanhopen? Wanneer ik mij realiseer dat Hij God is en ik niet, dat Hij een Vader is en ik slechts een kind, dat Hij een Herder is en ik een verdwaald schaap, dan zou ik geloof in God moeten hebben. In **Markus 11:23** zei Jezus niet: ‘bid’ wanneer u een berg tegenkomt, dat die weggehaald zou worden’. Nee! Hij zei: “**Heb geloof in God**’ en zeg hardop tegen de berg dat hij weg moet gaan.”

Met geloof in Christus Jezus zal de berg van angst, twijfel en ongeloof die u van God gescheiden heeft vandaag weggehaald worden, en u zo één maken met Hem en u zo een kind van God maken.

Kijk naar de zaak van Daniël. Hij was zich bewust van zijn geloof in God zelfs onder zware druk, spanning en levensgevaar. Wat hij moest doen om vrijuit te gaan, was ontrouw te worden aan zijn God, de Babylonische goden te aanbidden en de rechterhand van de koning te worden, met alle rechten en privileges waar iemand van gaat watertanden. Maar in tegenstelling daarmee was hij zich bewust van zijn geloof in God en hij stond voor wat hij geloofde.

Noem een Bijbels karakter die u kent van Genesis tot Openbaring en u zult zien hoeveel pijn, problemen, beledigingen zij verdroegen om op een nieuw niveau in hun leven te komen. Hoe meer pijn, beledigingen, afwijzing, isolatie, vervolging zij voelden, des te meer verbeterde hun relatie met God. Wanneer de situatie om u heen suggereert dat er geen hoop is, veranker u vast in Jezus. Wanneer uw wonder vertraging heeft, weet dan zeker dat u op het punt staat een moeder van wonderen te ontvangen. Wanneer uw beproeving heter wordt, komt u dichterbij uw doorbraak. Vraag het aan Hannah en zij zal het u vertellen, vraag het aan David en hij zal het u vertellen, vraag het aan Daniël en hij zal het u vertellen. Vergeet het niet aan profeet TB Joshua te vragen en hij zal het u vertellen.

Dit is een vertaling van een pamflet, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus` naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel - NL

Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25

info@bevrijdinginjezusnaam.nl

<http://www.bevrijdinginjezusnaam.nl>