

WHEN WE RISE UP IN FAITH IN JESUS' NAME,
WE KNOW SATAN HAS TO BOW

IF WE CAN GET INTO JESUS, AND IF WE
CAN GET INTO FAITH AND GET TO STAY THERE,
WE WOULD BE VICTORIOUS

THE WORD BECOMES REAL AS
WE CONFESS IT'S REALITY
THE ENTIRE CREATION AS WE KNOW IT TODAY
DID NOT COME INTO BEING UNTIL GOD
PUT FAITH IN HIS WORD

EVERY TIME WE MOVE OUT OF FAITH, SATAN RISES
UP AND BEGINS TO UNLEASH TERROR ON THOSE
WHO HAVE NOT LEARNT TO WALK BY FAITH
THERE IS MORE TO LIFE THAN MEETS THE ORDINARY EYES



General Overseer TB Joshua

WALK BY FAITH



Vertaling voorpagina:

Wanneer wij opstaan in Jezus' naam, weten wij dat satan moet buigen.

Als wij in Jezus kunnen komen, als wij in geloof kunnen komen en daar kunnen blijven, zouden wij overwinnend zijn.

De wereld wordt reëel wanneer wij zijn realiteit belijden

De hele schepping zoals wij die kennen, bestond niet totdat God geloof in zijn woord legde.

Elke keer dat wij uit geloof stappen, staat satan op en begint verschrikkingen los te laten op degenen die niet geleerd hebben in geloof te wandelen.

Er is meer in het leven dan wij met gewone ogen kunnen zien.

WANDEL IN GELOOF

Geloof is niet het resultaat van het redeneren, maar van een herschapen geest. Een gelovige heeft geen kracht zo lang hij in het natuurlijke opereert. Degenen die in het natuurlijke opereren zijn zij die vertrouwen op hun verstandelijke vermogen. Met andere woorden, verstandelijke kennis belijdt alleen wat het kan zien, voelen en horen. Maar er is meer in het leven dan we met het blote oog kunnen zien.

Ik zie satan niet in het natuurlijke. Ik zie hem in de geestelijke wereld. Ik bedoel dat ik de andere kant zie.

“Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk” (Spreuken 29:28). Niemand van ons is opgewassen tegen satan zolang we in het natuurlijke blijven. Hoe meer wij in het natuurlijke komen, des te meer verschijnt satan en des te

Het is een val van satan om u vanuit menselijk oogpunt naar de stormen en tegenslagen van het leven te laten kijken.



sterker wordt hij. Aan de andere kant wordt satan kleiner naarmate wij meer in geloof komen. Tenzij u besluit om dingen te zien vanuit Gods oogpunt, zult u steeds weer verslagen en overmand worden door satan.



Degene die leert leven in Christus heeft satan onder zijn voeten. We vechten niet tegen mensen; God heeft ons geroepen om tegen de duivel te vechten.

Het leven heeft twee kanten. Allereerst is er de geestelijke kant en de ultieme ontknoping waar satan verslagen werd. Ten tweede is er de natuurlijke kant waar mensen proberen God te begrijpen met hun gewone verstand. Tenzij u besluit om naar het leven te kijken vanuit Gods oogpunt zult u een verslagen leven leiden en voortijdig sterven.



Het leven heeft twee kanten. Allereerst is er de geestelijke kant en ultieme ontknoping waar satan verslagen werd.

De kerk is niet iets leuks; het leven is niet iets leuks. Het is oorlog. Dit is het gevecht van de eeuwen. De duivel haat het wanneer wij naar situaties kijken vanuit Gods oogpunt. Hij wil niet dat een gelovige door geloof leeft, maar door waarneming. Hij wil dat geen enkele gelovige een leven van geloof leeft. Ik geloof dat Jezus hierom Petrus bestrafte, toen Hij zei: **“Maak dat je wegkomt, satan! Je bent een valstrik voor Mij” (Mattheüs 16:23)**. Het ene moment was Petrus geestelijk; het volgende moment gaf hij toe aan zijn natuurlijke gevoelens. Toen bestrafte Jezus hem.

Het is een val van satan om u vanuit menselijk oogpunt naar de stormen

en tegenslagen van het leven te laten kijken. Hij wil dat geen enkele gelovige een leven van geloof leeft. Hij dwaalt rond op zoek naar iemand die niet weet hoe hij in Jezus – ik bedoel in geloof – moet leven, zodat hij hem kan verslinden. Degene die leeft in Christus heeft satan onder zijn voeten. We vechten niet tegen mensen. God heeft ons geroepen om tegen de duivel te vechten.

De twee verschillende dimensies van het leven zijn zo duidelijk voor mij, want wij vechten niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen personen zonder natuurlijk lichaam – Geest tegen geest (**Efeziërs 6:12**). Als wij in Jezus kunnen komen, als wij in geloof kunnen komen en er blijven, zullen wij overwinnend zijn. We zien de naam Jezus Christus werken in de Geest. We zien het Woord van God werken in de Geest. We zien de kracht en zalving van God aan het werk. Dat is de basis van onze overwinning – ons geloof.

Het Woord wordt reëel wanneer we zijn realiteit belijden. De reden hiervan is, dat **“wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen (2 Korintiërs 5:7)**. De hele schepping zoals wij die kennen, bestond niet totdat God geloof in Zijn Woord legde (**Genesis 1:3-31**) – en de Bijbel zegt dat Jezus het Woord is. Bij de vermelding van de naam zal elke macht van de tegenstander buigen. Maar merk op dat de naam van Jezus alleen effectief is wanneer we erin geloven. Wanneer ons geloof begint te wankelen en wij teruggaan naar het natuurlijke, verschijnt satan, samen met zijn kwaadaardige duisterheid en begint te stelen, doden en vernietigen.



Het leven werkt in degenen die wandelen in geloof, want Jezus Zelf is het Brood des Levens.



Het leven is niet iets leuks. Het is oorlog. Dit is het gevecht van de eeuwen. De duivel haat het wanneer wij naar situaties kijken vanuit Gods oogpunt.



Tenzij u besluit om naar het leven te kijken vanuit Gods oogpunt zult u een verslagen leven leiden en voortijdig sterven.



Onze verlossing vraagt niet om persoonlijke inspanning, maar om een blik van geloof naar het kruis waar Jezus de dood versloeg en ons overwinning gaf.

Wanneer we in geloof opstaan in Jezus' naam, weten we dat satan moet buigen. Elke keer dat wij ons buiten geloof bewegen, verschijnt satan en begint verschrikkingen los te laten op degenen die niet geleerd hebben in geloof te wandelen. Het is door geloof dat God zich verzoent met elke gelovige, door Jezus Christus. Dus terwijl de dood aan het werk is in degenen die in het natuurlijke opereren, is leven aan het werk in degenen die in geloof wandelen, want Jezus Zelf is het Brood des Levens.

Onze verlossing vraagt niet om persoonlijke inspanning, maar om een blik van geloof naar het kruis, waar Jezus de dood versloeg en ons overwinning gaf. Een man van geloof kan zijn lichamelijke huis verlaten, maar dan is hij thuis bij de Heer; maar hij die in het natuurlijke opereert

De hele schepping zoals wij hem kennen bestond niet totdat God geloof in Zijn Woord legde (Genesis 1:3-31) – en de Bijbel zegt dat Jezus het Woord is.



is thuis in zijn lichaam, hij is niet thuis bij de Heer. Het is een nutteloze oefening voor iemand om affiniteit (intimiteit) met Christus in het vlees te belijden, wanneer zijn hart en leven onveranderd blijven, tenzij hij Christus in zijn hart heeft door geloof door het Woord.

Elke keer wanneer u de naam "Jezus" uitspreekt, wees er dan zeker van dat u het dan in geloof doet, want het zal u geen goed doen tenzij u het in geloof uitspreekt. Zij die wijs zijn wandelen in geloof.

Dit is een vertaling van een pamflet, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:
Stichting Bevrijding in Jezus' naam
Hertogin Mechteldhof 5
5302 VN Zaltbommel - NL
Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25
info@bevrijdinginjezusnaam.nl
<http://www.bevrijdinginjezusnaam.nl>