

Schriftlezing: **Romeinen 10**

Eerste dienst:

U bent welkom in de arana van vrijheid. Vandaag gaan we verder met de boodschap van vrijdag. Woorden die wonderen, mirakels, bewerken.

Allereerst moet u uzelf in de positie brengen waar God u vandaag zal horen en op zal merken. U moet u richten op wat God vandaag te zeggen heeft over uw situatie.

Veel situaties hier kunnen bedoeld zijn om de mensen een tijdje stop te zetten om ze voor te bereiden op de komende uitdagingen, of omdat u te ver gaat en sommige situaties zijn bedoeld om mensen op een hoger niveau te brengen in het leven. Sommige situaties zijn bedoeld om mensen te veranderen voor een betere positie. Dit moet u weten. Ik wil niet dat u naar die hoofdpijn kijkt, naar uw buik, uw schuld, uw probleem. Voor sommige mensen zijn die situaties bedoeld om hun verlangen naar God te versterken. Wanneer uw gebeden om betere omstandigheden waren verhoord, wie weet wat er vandaag dan gebeurd was?

Romeinen 10:10 *want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.*

Met de mond belijden wij tot behoudenis en met het hart geloven wij tot gerechtigheid. Belijdenis is net zo goed een onderdeel van behoudenis als geloven. Woorden die wonderen bewerken. Woorden van belijdenis van Gods Woord bewerken inderdaad wonderen. Ik bedoel: woorden die gesproken worden in harmonie met Gods Woord bewerken wonderen. De belijdenis van uw mond moet de volledige overeenstemming van uw hart hebben, want belijdenis is een onderdeel van behoudenis net als geloven dat is. Kunt u mij volgen?

Dus, de belijdenis van uw mond moet de volledige overeenstemming van uw hart hebben. Onze belijdenis moet absoluut overeenstemmen met Gods Woord. Wanneer u bidt “in de naam van Jezus”, dan houdt u vast aan uw belijdenis. Dat is wat wij “goddelijk geloof” noemen.

Johannes 15:7 *Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.*

Wat betekent dit? Het betekent dat uw woord één kan worden met Gods Woord. Gods Woord kan één worden met uw woord. Zijn Woord dat in u blijft, geeft u een autoriteit in de hemel. Woorden die wonderen, mirakels, bewerken. Maar u ziet elke dag wonderen, u zegt “ah, ik bid ook in de naam van Jezus en het gebeurt niet”. Dit is de reden voor godslastering en veroordeling. “U zegt dat het in de naam van Jezus gebeurde, maar ik spreek ook in de naam van Jezus uit en het gebeurt niet. Waarom? Heeft deze man soms andere hulpmiddelen gebruikt?” Nee!

Lees vers zeven. *Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.* Uw woord kan één worden met Gods Woord. Gods Woord kan één worden met uw woord. Dit betekent: Zijn Woord dat in u blijft, geeft u een autoriteit in de hemel. Wanneer u een goede dokter ziet en u neemt hem mee naar het laboratorium, dan zult u zijn echte waarde zien. Dus hoe kunt u nu zien dat de Heer hem gebruikt om wonderen te doen? Het Woord van God is duidelijk. Als u afgaat op wat er in de Bijbel geschreven staat, dan kunt u het weten wanneer God niet met u is en wanneer Hij dat wel is. U kunt dit weten. Want wanneer God spreekt, spreekt kracht. Wanneer God naast u staat, aan uw kant staat, voor u staat, dan kunt u dit weten. Want wanneer God marcheert, marcheert kracht.

Hij zegt hier: *Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.* Dit betekent dat als God in u is, u dit kunt weten en als God niet in is, kunt u het weten. Want de Bijbel zegt hier dat uw woord één kan worden met Gods Woord en Gods Woord kan één worden met uw woord. Zijn Woord dat in u blijft, geeft u een autoriteit in de hemel. Wat u hier losmaakt, zal in de hemel losgemaakt worden en wat u hier bindt, zal gebonden zijn in de hemel. Wat u hier wilt, zal gewild zijn in de hemel en wat u hier kijkt zal gekeken zijn in de hemel. Etc.

Elk Woord van God is Geest en leven, en zal in ons werken wanneer wij het ontvangen en er aandacht aan besteden. Dit 'zichtbare woord', "in de naam van Jezus", dat is wat u mij hoort zeggen, geeft geloof in het onzichtbare woord. Als het woord wat u uitspreekt u geen geloof geeft in de onzichtbare wereld, weet dan dat u namens uzelf spreekt en niet namens God.

Wanneer ik zeg "in de naam van Jezus", dan is dat bevel een uiting van mijn geloof in God. Dus als ik zeg "in de naam van Jezus, wees genezen" en er gebeurt niets, dan laat dat mijn geloof in geloof zien en niet in God.

Er is wat wij geloof in geloof noemen, en geloof in het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Daar moet u op letten wanneer u de woorden "in de naam van Jezus" uitspreekt. U kunt ze zelfs beter uitspreken dan ik, maar het resultaat is dit: wanneer God mijn woorden beïnvloedt brengen ze resultaat.

Dit zichtbare woord geeft geloof in het onzichtbare Woord die gezeten is aan de rechterhand van God. Als de zichtbare woorden geboren zijn uit geloof, zal het geloof geven in het onzichtbare Woord die gezeten is aan de rechterhand van God. Goddelijk geloof, wanneer het geuit wordt, is een kracht. Het heeft God achter zich om het te volbrengen.

Dus dit is waar u nu bent. God geeft u ogen om te zien en oren om te horen, maar wij blijven onszelf misleiden. Wanneer u zegt "in de naam van Jezus" en er zit geloof achter, dan zal God het volgen en zorgen dat het werkt of gebeurt. Maar wanneer u geloof in geloof uit, zegt u het alleen maar, en blijft het op uw lippen hangen. Maar mensen zullen zien dat u het goed gezegd hebt in het zichtbare. Prima, u hebt het prima uitgesproken, beter dan degenen die het uitspreken geboren uit geloof. Maar bedenk dat het niet alleen

de blinde Bartimeüs was die het uitriep: “Zoon van David heb medelijden met mij!” Er waren daar veel mannen en vrouwen. Maar Jezus hoorde hen niet, Hij hoorde alleen blinde Bartimeüs.

Jesaja 53:5 *Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.*

Om onze overtredingen werd Hij doorboord. Door Zijn striemen bent u genezen. Dus wanneer u naar de Bijbel kijkt van Genesis tot Openbaring zult u het met mij eens zijn dat “wij gelovigen niet vragen om genezen te worden, want wij zijn genezen”.

Kunt u zien dat wij onszelf elke dag tegenspreken? Het Woord verklaart dat wij door Zijn striemen genezen zijn. Wij gelovigen vragen niet om genezen te worden, wij zijn genezen. Dat is wat het Woord zegt. Maar wij blijven maar aan God vragen: genees mij! Genees mij!

Het smaakt niet goed wanneer wij Hem vragen ons te genezen, want Hij heeft het al gedaan. Door Zijn striemen zijn wij genezen. Dit betekent dat gelovigen niet vragen om genezen te worden, want wij zijn al genezen. Is dit waar voor uw leven? Het hele probleem is dat wij deze waarheid van het Woord niet herkennen. “Door Zijn striemen”.

Het enige probleem nu is in perfecte harmonie te komen met Zijn Woord. We vragen ook niet om gered te worden, want onze redding is een absoluut feit. Zijn Woord is levend. Mijn belijdenis schrijft altijd mijn bezit voor. Redding, genezing volgt mijn belijdenis. Een negatieve belijdenis schrijft bezit voor van verkeerde dingen. Wanneer ik mijn woorden goed order, manifesteert God aan mij de voordelen van Zijn grote redding.

Romeinen 10:10 *want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.*

Met de mond belijden wij tot behoudenis. Met mijn mond belijd ik tot behoudenis, waar genezing, bevrijding, redding en al Gods zegeningen onder vallen. Ik weet ook dat woorden wonderen bewerken. De meeste van onze problemen zijn tong-problemen. Ja, met de mond, uw mond. Met de mond kan men ziekte, nederlaag, tegenslag en mislukking belijden.

Vertel uw buurman: weiger een slechte belijdenis te geven! Omdat iemand naar mij uitkijkt, weiger ik een slechte belijdenis te doen. Omdat iemand mijn inspanningen ziet, weiger ik een slechte belijdenis te doen. Omdat er iemand luistert naar mijn lofprijzing, weiger ik een slechte belijdenis te doen. Begin te belijden wie u bent!

De woorden die u in de hand hebt, brengen u voorbij zintuiglijke kennis. Dat is wat u ziet, hoort, hoe uw situatie eruit ziet, “mijn buik doet pijn”.

David keek naar een gigantische reus. Een rustige jongen, onervaren, keek naar een gigantische man met veel ervaring in oorlogsvoering, maar hij weigerde een slechte

belijdenis te doen. De Bijbel zegt dat hij voorbij zintuiglijke kennis keek. Wat hij zag was een grote man met een zwaard, speer, wapens... en een groot lichaam. Hij keek ernaar en keek verder.

Zeg tegen uw buurman: Ik weiger een slechte belijdenis te doen. Want iemand ziet mijn inspanningen. Luistert naar mijn lofprijzing, kijkt uit naar mij. Ik weiger!

Hoe kan ik over ziekte praten wanneer de Bijbel zegt in Jesaja 53:5, dat ik door Zijn striemen genezen ben?

Deze iemand, reus Goliath, vertelt u: die ziekte is uw reus. U hebt gezien dat die ziekte veel mensen gedood heeft. Uw ziekte is anders dan die van anderen. De uwe is tot redding. De uwe is niet tot de dood, maar tot redding. De uwe!

Kijk, ik heb nooit gezegd dat u, omdat een gelovige bent, niet ziek kunt zijn. Ik geloof dat zelf niet. Ik niet. Ook als u een gelovige bent, kunt u ziek zijn. Maar die ziekte is niet als die van anderen. Dat u een gelovige bent, betekent niet dat u geen tegenspoed kunt hebben. Maar die tegenspoed is niet als die van anderen. Anderen zijn bedoeld om te doden, maar de uwe is bedoeld om u voor een tijdje te stoppen om u voor te bereiden op uitdagingen. Dat u een gelovige bent, betekent niet dat u geen beproevingen kunt tegenkomen. De Bijbel zegt dat iedereen die wandelt in geloof, getest zal worden. Maar de uwe is niet als die van anderen. Die van anderen leidt tot dood en vernietiging, maar de uwe is voor de glorie! Voor de glorie!

Hoe kan ik over zwakheid praten, wanneer de Bijbel zegt in **Psalm 27:1**: “God is mijn kracht in mijn leven.”? De Heer is mijn sterkte! Hoe kan ik over nederlaag spreken, wanneer de Bijbel zegt dat “wij meer dan overwinnaars zijn in Christus”? Hoe kan ik over gebondenheid spreken wanneer de Bijbel zegt in **Johannes 8:36** dat “de Zoon mij waarlijk heeft vrijgemaakt”?

Hoe kan ik over tekorten spreken, over schulden, wanneer de Bijbel zegt dat “God zal voorzien in al mijn behoeften”?

Open uw mond en begin uit te spreken wie u bent in Christus Jezus. Ontdek uw echte waarde. Want het probleem dat wij hebben is dat wij nooit onze echte waarde hebben ontdekt. Uw echte waarde is: u komt hier niet om te genezen, u bent al genezen.

Open uw mond en belijdt wie u bent Christus Jezus. Ik ben genezen, Jezus is mijn Genezer. Ik ben bevrijd, Jezus is mijn Bevrijder. Ik ben verlost, Jezus is mijn Verlosser.

Let hierop: de meeste van onze moeilijkheden en problemen zijn tong-problemen. Want met de mond kunnen wij ziekte en mislukking belijden. Niemand stijgt ooit boven zijn belijdenis uit. Uw belijdenis is wat God zegt van uw situatie. Met uw mond belijdt u tot behoudenis, waar genezing, bevrijding en al Gods zegeningen onder vallen. Dit betekent: met mijn woord kan ik satan overwinnen.

Ik geef u nu een samenvatting die u mee naar huis kunt nemen. De meeste van onze problemen zijn tong-problemen. Neem maatregelen. Het is eenvoudig. God houdt van u! Door uw woorden kunt u satan overwinnen.

Efeze 6:17 ...en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Zij die zegevieren over satan moeten de kracht van het gesproken woord gebruiken. Het is het zwaard van de Geest in de christelijke wapenrusting.

Wanneer u zegeviert over satan wordt u een zwaard gegeven. Bedenk dat Jezus direct hardop tegen satan sprak in de wildernis "Niet alleen van brood zal de mens leven, satan, ga bij Mij weg!"

Dus met de boodschap die u vandaag ontvangen hebt, als u een berg van een probleem hebt, moet u direct tot de berg spreken, niet tegen de mensen. Laat de mensen met rust. De Bijbel zegt "Ik dek voor u een tafel in de aanwezigheid van de mensen" (**Psalm 23: 5**). Hij richt voor u een dis aan voor de ogen van wie u benauwen. Als u nu die mensen doodmaakt, zijn er dan mensen die u aan de tafel zien?

Zeg tegen uw buurman: Wanneer u een berg van een probleem hebt, spreek direct tot het probleem.

Stelt u zich eens voor dat u deze les in het verleden had gehad. Ik geloof dat velen van ons mij hebben bestraft voordat ze hier kwamen. U wilt degene zijn die mij bind en losmaakt. Zo zijn er veel hier die zeggen "ik weiger gebonden en losgemaakt te worden", dus u zegt "laten we gaan kijken naar deze man". Het spijt me dat ik u zo laat verwelkom. "over mijn lijk, ik ga niet naar die kerk, zet een andere zender op, ik wil die man niet zien, is het een kerk of een duivel-tempel?" U bent welkom!

U bent van zover gekomen om deze boodschap te geloven. Stelt u zich eens voor dat er hier mensen zijn die mij in het verleden gebonden en losgemaakt hebben, Stelt u zich eens voor dat ik dat ook doe! Het is: of zij bevrijden mij of ik bevrijd hen. U bent bezig mij te binden en ik bid: "Oh Heer, ik verwacht dat hij hier komt!" Al de stenen die mensen naar mij gegooid hebben, u ziet ze misschien niet in het zichtbare, maar hier is er één (haha). Ik heb hem bewaard om hem aan u te laten zien wanneer u zou komen. Ik gooi hem niet terug. Ik gooi nooit terug naar de gooier. Ik zal het bewaren, want de gooier zal komen.

Verander uw gebedspunten! Vanaf vandaag stopt u terug te gooien naar de gooier. Laat ze leven en de glorie van God zien.

Vraag Jezus uw ogen van geloof te openen, zodat u de bescherming kunt zien waar u onder bent. U weet dat Jezus van u houdt. Als u weet dat Jezus van u houdt, geloof het dan, handel ernaar en belijdt het!

Wat u nodig hebt in Christus Jezus is hier. Vandaag zal er voorzien worden in uw nood. U zult hier niet weggaan, tenzij u bevrijd bent.

Het probleem dat we nu hebben, is dat we gewend zijn aan persoonlijke consultaties. Tenzij de voorganger met u praat, u aanraakt...

[Nu wordt dit lied gezongen: Laat het aan God over, maakt u zichzelf geen zorgen, laat het aan God over, stop met huilen. Jezus leeft, prijs God. Ik kan morgen aan. Hij begrijpt waar ik vandaag doorheen ga. Laat God Zijn naam verheerlijken.]

We willen voor de kijkers bidden. Maar zelfs vanaf het begin, de boodschap die u ontvangen hebt laat zien wat er nu gebeurt. Op een school zal een biologieleraar u meenemen naar het laboratorium voor de praktijk. Wanneer een leraar zich gespecialiseerd heeft in theorie, neemt hij u niet mee naar het laboratorium voor de praktijk. U hebt nu de theorie afgesloten!

Handelingen 9:10-12 ¹⁰ *Nu was er te Damascus een discipel, genaamd Ananias; en de Here zeide tot hem in een gezicht: Ananias! En hij zeide: Zie, hier ben ik, Here. ¹¹ En de Here zeide tot hem: Sta op en ga naar de straat, die de Rechte heet, en vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus, want zie, hij is in gebed ¹² en hij heeft [in een gezicht] een man, genaamd Ananias, zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon.*

Ik heb in een visioen gezien dat u kwam. Dus er is geen reden voor angst. Ik heb gezien dat u zou komen en God heeft me voorbereid om in uw noden tegemoet te komen. Hoe dat tot u komt weet u niet, maar maakt u zich geen zorgen. U bent hier. Ik ben goed voorbereid om u te geven wat Jezus mij gegeven heeft voor u.

De gebedsverzoeken: Vader, laat hun verzoeken niet aan de zalving van God ontsnappen.

Emmanuel! God is met ons. Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?

Onthoud: beter is niet goed genoeg... het beste gaat nog komen!

Tweede dienst

Gebedsrij

Prijs de Heer! Dank U Jezus. Kijkers, waar kunt u gaan om niet in Zijn tegenwoordigheid te zijn? Oost? West? Zuid? Noord? Hij is daar.

Geloven is onze verbinding. Geloof gewoon. Het zal goed met u zijn!

Massa gebed

Open uw mond met geloof in uw hart. Vraag Jezus uw ogen van geloof te openen, zodat u de bescherming kunt zien waar u onder bent. Wanneer u de bescherming kent waar u onder bent, zult u weten hoe u moet naderen. U zult weten dat dit uw dag is. In Jezus' naam bidden wij.

Kent u de bescherming waar u onder bent? Weet u dat u onder Zijn ogen bent? Begin dan nu, in de naam van Jezus uw genezing te ontvangen. Plaats uw hand waar u de pijn of aandoening hebt. Ontvang uw genezing in Jezus' naam!

Er is nooit een ziekte die Jezus niet kan genezen. Er is nooit een kwaal die Hij niet kan behandelen.

Begin nu die ziekte te bestraffen of te vervloeken. In Jezus' naam bidden wij.

Open uw mond en prijs Hem voor uw bevrijding. Dit gebeurt hier elke week. Wij zetten de gevangenen vrij. God manifesteert aan ons de voordelen van Zijn grote redding. Dit gebeurt elke week. Die Jezus! Dat u hier niet weg zult gaan zonder dat uw probleem opgelost is.

Redding - Zijn Woord blijft in ons en wij blijven in Zijn Woord...

Onthoud: beter is niet goed genoeg, het beste gaat nog komen!