



Onverbreekbare vriendschap

Het nieuwe jaar is nog nat achter de oren, maar dat betekent niet dat we een trage start hebben gemaakt. Integendeel. De verwarring is groot. Het klimaat laat zich van haar grilligste zijde zien. Australië heeft te kampen met enorme watermassa's, Brazilië betreurt meer dan 700 slachtoffers veroorzaakt door modderlawines die heuvels deden instorten en hele dorpen bedolven. Europa heeft te kampen met grote wateroverlast. Hier in Israël hebben we sinds 1920 niet zo'n droge winter gehad. Waar blijft de regen? Het land smacht ernaar. Iedere dag wordt de bevolking met een dreigend klinkende stem gewaarschuwd om vooral zuinig te doen met water. Israël droogt uit. Maar ook politiek is sprake van grote verwarring. Wikileaks bezorgt vele politici slapeloze nachten. We zouden niet echt verrast moeten zijn. Lucas voorzegde het al: 'Want niets dat verborgen is blijft geheim; alles wat verborgen is zal bekend worden en aan het licht komen.' (Lucas 8:17)

Verzoeningsbezoekjes worden gebracht door bezorgde Amerikaanse diplomaten. 'Sorry, zo hebben we het echt niet bedoeld...' Ook in het Midden-Oosten is sprake van grote politieke onrust. In Libanon trok Hezbollah zich terug uit de coalitieregering, bang voor de onthullende uitslag van een UN commissie die ongetwijfeld de betrokkenheid van Iran en Hezbollah met de moord op de Libanese president Rafik Hariri in 2005 zal aantonen. Ook de politieke onrust in Tunesië is van grote betekenis. Deze onrust zal overslaan naar andere islamitische vijanden van Israël. In Jordanië gingen deze week duizenden betogers van de 'Moslim Broederschap' de straat op om te demonstreren tegen de zittende regering. En hoe ziet de toekomst van Egypte eruit? Hosni Mubarak is een oude rot in 't vak, maar al over de tachtig. Hij staat garant voor stabiliteit. Maar wie volgt hem op? Zijn zoon Gamal? Specialisten zijn daar niet zo zeker van. Wacht de 'Moslim Broederschap' op het juiste moment om de stabiliteit in Egypte te ondermijnen? Ze kunnen nauwelijks wachten, ze trappelen van ongeduld.

Iets verderop ontspoort Turkije zich als een vijand van de Joodse staat.

Israël komt steeds meer alleen te staan. Gelukkig heeft Israël

vrienden die een **onverbreekbare verbondenheid** met haar onderhouden. **De PKN-christenen**. 'Kom je aan Israël, dan kom je aan ons', lijken ze te belijden. Schijn bedriegt, deze onverbreekbare vriendschap is breekbaarder dan je denkt. Wat heet, die vriendschap is allang verbroken. Vriendschap voor de Bühne. Wat zijn ze uitgegleden met het schrijven van die kritische brief n.a.v. het anti-Israëlische Kairos document dat door een aantal Palestijnse christenen was opgesteld. Israël zou het leven van de christenen moeilijk maken. Terwijl het de islamitische moslimbroeders zijn die de christenen de voet dwars zetten. Dat weten de geachte PKN-leiders dondersgoed.

In Alexandrië werden op Nieuwjaarsdag 23 Koptische christenen vermoord en vele tientallen gewond. Op een met Al Qaida gelinke website werden de aanslagen op christenen reeds aangekondigd. Ik ga er maar vanuit dat nu een brief op hoge poten naar Egypte wordt gestuurd.

De Nederlandse stichting Open Doors heeft een lijst gepubliceerd met vijftig landen waar christenen het meest te lijden hebben en onderdrukt worden. De top tien wordt fier aangevoerd door de schurkenstaat Noord-Korea, maar dan volgen de moslimlanden: Iran, Afghanistan, Saoedi-Arabië, Somalië, de Malediven, Jemen, Irak en Oezbekistan. Het zal je verbazen; Israël staat niet in de top tien. Ik zal het nog sterker vertellen, Israël komt in het geheel niet voor op deze lijst. Wordt er door PKN-domeines met twee maten gemeten?

Beste kerkleiders, laat het hier niet bij zitten. Toon je werkelijke gedaante. Verbergen kan niet langer. Kom te voorschijn en schrijf alsnog een onvoorwaardelijke excuusbrief naar de Israëlische ambassadeur. Hij zal er zeker voor zorgdragen dat deze brief wordt afgeleverd bij de Knesset.

Toon aan dat een onverbreekbare vriendschap die in scherven ligt alsnog gelijmd kan worden.

Tot ziens op de muren van Jeruzalem. ✨

Bart Repko woont, samen met zijn vrouw Joke, in Jeruzalem. Zij wandelen dagelijks op de muren van Jeruzalem en proclameren Gods beloften van herstel en troost voor Israël en het Joodse volk. Zie ook www.neverbesilent.org