

TIJD OM OP TE STAAN

DOOR BART REPKO

We kunnen er niet langer omheen, het schudden is begonnen. Pensioenfondsen blijken minder solide dan ons altijd werd voorgespiegeld, de euro staat te wankelen, haar val lijkt onstuitbaar, de schuldencrisis neemt onoverzichtelijke proporties aan.

Vooruitzichten op een florissante welvaart worden niet serieus genomen. Ook op politiek gebied wordt de verwarring alsmear groter. Politieke leiders verliezen statuur en bekommeren zich vooral om hun mediaprofiel. Met alle macht werken zij aan hun populariteit. Hun retorische vermogens zijn belangrijker dan hun daadkracht.

De situatie in het Midden-Oosten loopt uit de hand. De Arabische lente wordt gekidnapt door de moslim broederschap, de chaos wordt allen maar groter. Israël, Gods oogappel, komt steeds meer alleen te staan.

Het globale schudden gaat niet aan onze religieuze instituten voorbij. Doordat we eeuwenlang onze gemeentepoorten wijd hebben opengezwaid voor beproefde wereldse systemen en structuren zal ook de kerk waggelen op haar grondvesten. Maak je borst maar nat.

Juist in deze verwarrende en chaotische dagen blijkt werkelijk leiderschap. Pijnlijk genoeg lijkt het juist te ontbreken aan deze kwaliteiten binnen de gemeente. Richtingloos dobberen we rond op de woeste baren van deze chaotische zee.

We zijn actiever dan ooit. Onze agenda's puilen uit. We zien daarbij iets wezenlijks over het hoofd. Juist activisme versluiert Gods openbaring. Het onderscheidingsvermogen van veel geestelijk leiders wijkt niet veel af van de gemiddelde inzichten van de media en de plaatselijke kapper. Als een bijziende struisvogel drukken we onze kop nog wat dieper in de Hollandse polderklei. 'More Lord', roepen we van de podia en zetten een fijn lied in. We weigeren in te zien dat juist God alles al gegeven heeft, en met reikhalzend verlangen uitziet naar ons, zijn kinderen. 'Maar God de Heer, riep de mens: "Waar ben je?"' (Genesis 3:9).

Wij zijn aan zet! Paulus roept ons niet voor niets op: 'Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en de Messias zal over u stralen.' Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want

we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil... (Efeziërs 5:14-17)

Krachtige woorden, gesproken tot gelovigen! 'Sta op uit de dood', dat hoor je niet dikwijls roepen vanaf podium en kansel. 'We leven in een slechte tijd, wees verstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil'. Klare taal. Hoe komen we er achter wat 'de Heer wil'? Juist het kennen van Gods wil is bepalend voor richting binnen de gemeente en in jouw leven. Zonder deze openbaringskennis blijven we in onze charismatische kringetjes rondobberen. We komen niet tot onze bestemming.

'Kom, laten we op weg gaan naar de Sion.'
(Jeremia 31:6)

Gedurende 2000 jaar christendom zijn we hopeloos verdwaald. We zijn vanuit Jeruzalem in Rome verzeild geraakt. De vervangingstheologie maakte ons wijs dat de gemeente de plaats van Israël heeft ingenomen. De gevolgen waren rampzalig. Wij maten ons het bruidskleed aan dat God aan Israël geschonken had (Jesaja 62:4,5). We zagen daarbij over het hoofd dat God met Israël een eeuwig verbond had gesloten. Niet met de christelijke kerk. Nooit zou God dit verbond met Israël verbreken. Hooghartig schoven onze oude kerkvaders de Joodse aartsvaders terzijde en namen brutaal hun positie in. De wortels van de edele olijfbom (Romeinen 11:17,18) werden domweg doorgezaagd. Een drama.

Om een eeuwenlang verhaal kort te maken: we zijn hopeloos verdwaald, we moeten terugkeren van deze heilloze weg. (Psalm 139:23,24) Terug, van Rome naar Jeruzalem. De gemeente is het spoor bijster. Om de scheefgegroeide relatie tot Israël weer recht te zetten zullen we massaal op de knieën moeten. 'Bekeer u', riep Johannes de Doper, toen hij gezonden werd als wegbereider voorafgaand aan de komst van de Messias. Vandaag klinkt opnieuw: 'Bekeer je van deze Romeinse vervangingsroute!'. God heeft Israël uitverkoren.



God is in actie gekomen. Hij is opgestaan om zich over Sion te ontfermen (Psalm 102:14). 'Van ver ben Ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël.' (Jeremia 31:3) 'Dan zal Ik het vervallen huis van David herbouwen,' (Amos 9:11) lezen we. Nee, met dit 'vervallen huis van David' wordt niet de gemeente bedoeld, zelfs niet het aanbidningsteam! Met dit huis wordt verwezen naar Israël! God is opgestaan om Israël te herstellen! Pas als we dat zien en erkennen, zal weer sprake zijn van richting binnen onze gemeente. We zullen onze geestelijke routeplanner moeten resetten. Voorwaarts op de weg terug, van Rome naar Jeruzalem.

God maakt aliyah

De Hebreeuwse term 'aliyah' betekent 'opgaan'. Vandaag wordt deze term gebruikt met betrekking tot de terugkeer van het Joodse volk naar Israël. Het Joodse volk maakt aliyah. Ze keren terug naar huis, na eeuwen verstrooid te zijn geweest onder de heidense volken. Echt gastvrij zijn we niet geweest. We dwongen hen zich te bekeren, op straffe van de dood op de brandstapel. We eisten van hen dat ze hun Joodse identiteit opgaven. 'Schaamte bedekt ons gelaat', kan ik slechts uitroepen.

Vandaag zijn we ooggetuigen van de vervulling van oude profetieën. God zelf staat op om zich naar Sion te begeven: 'De HEER heeft Sion verkozen en als woonplaats begerd: "Dit is, voor altijd, mijn rustplaats, hier verlang Ik te wonen.'" (Psalm 132:13,14) Hij komt in beweging. Niet alleen het Joodse volk keert terug naar Israël, ook God maakt aliyah. Daar blijft het niet bij. Jeshua staat op het punt om aliyah te maken. We weten het allemaal: Jeshua zal terugkeren naar zijn schapen, op de Olijfberg. Wat een actie! Hoe is het mogelijk dat deze wereldschokkende gebeurtenissen aan onze, geestvervulde leiders voorbij gaat? We hebben niets in de gaten.

We organiseren de volgende conferentie en thema-week, zonder oog te hebben voor Gods enorme actieplan met zijn uitverkoren volk.

Het ontgaat ons dat Gods schijnwerpers vol gericht staan op Israël. We laten ons gemakkelijk afleiden. 'Probeer te begrijpen wat de wil van God is', roept Paulus.

Aan het begin van dit bewogen jaar is een ernstige reflectie binnen de charismatische beweging onontkoombaar. Zo kunnen we niet verder. Keer terug van het activistische, heilloze pad. Leeg je agenda! Bid om de gave van onderscheiding. 'Ontwaak uit je slaap en sta op uit de dood.' We zullen ons onvoorwaardelijk moeten opstellen achter Gods herstelplan met Israël. Je ontkomt er niet aan. Hij is hard op zoek naar stafmedewerkers die Hem helpen bij de herstelwerkzaamheden van deze onverklaarbaar vervallen hut van David. Aarzel niet, meld je aan.

Ik zie naar je uit op de muren van Jeruzalem.



'Aan het begin van dit bewogen jaar is een ernstige reflectie binnen de charismatische beweging onontkoombaar.'

Bart Repko

Bart en Joke Repko vertrokken bijna 6 jaar geleden naar Israël. Zij wonen in Jeruzalem en wandelen dagelijks over de eeuwenoude stadsmuren en brengen Jesaja 62 in praktijk. Inmiddels liepen vele duizenden wachters met hen mee. Bart schreef het boek 'Steen door de ruit'. Zijn tweede boek 'Terug van Weggeweest' komt later deze maand uit.

Website: www.neverbesilent.org

Charisma is één van de toonaangevende christelijke magazines in Nederland. Misschien ontvangt u deze Charisma ter kennismaking. Als u Charisma elke twee maanden wilt ontvangen, word dan snel abonnee door onderstaande Machtigingskaart in te vullen en op te sturen!



abonnement
€ 23,50
per jaar

Contact: tel. 0297-237173 of e-mail: info@charisma.nl

Informeer ook naar onze voordelige advertentietarieven

Steun nu Charisma met uw gift!

Natuurlijk zijn wij blij met alle abonnees! En met alle adverteerders! Maar wij zien ook dat het moeilijke tijden zijn voor bladen en kranten. Misschien wilt u Charisma ondersteunen met een gift? U kunt uw gift nu overmaken op giro 567007 of bankrekening nr. 380145367. Of gebruik de machtigingskaart hieronder!

Knip de bon uit en stuur deze in een envelop naar Charisma.

Antwoordnummer 641, 1420 VK Aalsmeer

Machtigingskaart

Ik geef mij nu op als abonnee van Charisma, voor € 23,50 per jaar

Ik steun Charisma met een extra gift van: €

Ik machtig hierbij Charisma om bovenstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Naam: Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon: E-mail:

Rekening nr. Bank Giro

Datum Handtekening:

Ondergetekende behoudt zich het recht voor het bedrag te laten terugboeken binnen 30 dagen na datum van afschrijving.

ADVERTEREN IN CHARISMA?

DE MOEITE WAARD!

Adverteren in Charisma Magazine is meer dan de moeite waard. Voor uw conferentie, uw bedrijf, uw kerk, uw bediening of andere activiteiten is Charisma Nederland het aangewezen magazine. Wij hebben een duidelijk en herkenbaar lezerspubliek dat ook met u kennis wil maken.

DE VOORDELEN

VAN CHARISMA NEDERLAND ZIJN:

- Duidelijk en herkenbaar bereik.
- Rechtstreekse verspreiding naar 15.000 adressen
- Gemiddeld wordt één magazine door vijf mensen gelezen
- Eenvoudig aanleveren van uw advertenties
- Lage advertentietarieven

Neem contact met ons op voor de advertentietarieven.

Wij adviseren u graag over wat voor advertenties voor u geschikt zijn, en kunnen eventueel ook de advertentie voor u laten opmaken. Bel ons vrijblijvend: 0297-237173 of e-mail ons op: info@charisma.nl.

Charisma

NEDERLAND

VERNIEUWEND APOSTOLISCH MAGAZINE



DE 10-DAAGSE VAN HERMAN BOON

Ben je wel goed in je bovenkamer?
Handelingen 1:13-14

Tijd om op te staan

Israël Signaal, Bart Repko

God in de stad

Missie op het werk, Gea Gort

Victory Outreach

Amsterdam voor Jezus

Bijbelscholen

Kijk op pagina 27



Victory Outreach, Jofrey en Ludrid Leito