

Tijdens het kabinet-Rutte stond zijn partij even heel dicht bij de macht. SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij ligt nooit wakker van de peilingen, maar hoopt voorzichtig op een derde zetel.

Kees van der Staaij



1. Wat is voor u de leukste manier om € 50,- uit te geven?

"Ik zou mijn kinderen allebei de helft van dat bedrag geven, met de opdracht: besteed iets aan een goed doel, koop iets voor mama, en iets voor jezelf. Ik zou me er enorm op verheugen om te zien waarmee ze thuiskomen."

2. Wat was de meest creatieve uitvlucht die u ooit bedacht omdat u te laat kwam op het werk of op school?

"Ik doe het liever met de waarheid. Als scholier kwam ik eens te laat, doordat de machinist van mijn trein niet kwam opdagen. Toen mijn leraar sceptisch glimlachte over deze 'smoes', was ik best verontwaardigd."

'Ik zou eerst Slob en Van Haersma Buma om gedoogsteun vragen!'

3. U wordt gedwongen uw huis te verlaten en mag twee dingen meenemen. Wat neemt u mee?

"In 2005 heb ik daadwerkelijk zoiets meegeemaakt, toen onze bovenverdieping in brand stond. Brandweerlieden konden nog net de foto-albums van onze kinderen redden."

4. Wie is uw favoriete politieke tegenstander?

"Alexander Pechtold van D66. Als wij stevig met elkaar in debat gaan, komen de principiële tegenstellingen scherp uit de verf."

5. Komt u wel eens in een kerk?

"Iedere zondag, wat tijdens buitenlandse werkbezoeken mooie ontmoetingen met andere christenen oplevert. Dwars door alle culturele verschillen heen besef je dan dat je christen-zijn je diepste identiteit is."

6. Uw partij haalt op 12 september 76 zetels. Wat gaat u als eerste doen?

Met een knipoog: "76 zetels is wel een krappe meerderheid... Daarom zou ik allereerst bij Arie Slob en Sybrand van Haersma Buma om gedoogsteun gaan vragen! Mijn eerste beleidsdaad zou een actieplan zijn voor meer bescherming van het (ongeboren) leven, en Israël wordt de bestemming van mijn eerste buitenlandse werkbezoek."

7. Als u één moment in uw leven opnieuw zou mogen beleven, welk moment zou u dan kiezen?

"Het moment waarop mijn vrouw en ik voor het eerst onze adoptiekinderen in Colombia in onze armen mochten houden. Kinderen van wie je meteen zielsveel houdt, en die je eigenlijk zelfs van tevoren al in je hart hebt gesloten."

Personalia

- 43 jaar
- Woont in Benthuizen
- Studeerde Rechten in Leiden
- Getrouwd met Marlies en vader van Michael (11) en Camila (8)
- Kwam in 1998 op 29-jarige leeftijd in de Tweede Kamer
- Fractievoorzitter sinds 2010

'Toen mijn leraar sceptisch glimlachte, was ik best verontwaardigd'