

Nieuwsbrief nr. 61 (jan. 2015)



Met de **TABERNAKEL** in de 'OASE'.

Verwacht geen 'story' over wuivende palmen en een mooi zandstrand bij een koel meertje. De lokatie was een boekwinkel in een van de buitenwijken van Paramaribo. Het schaalmodel van de tabernakel stond een avond opgesteld te midden van wanden gevuld met boeken. Broeder Henk de Graaf heeft wekelijks een mix groep van gelovigen uit verschillende denominaties bijeen voor Bijbelstudie in de boekwinkel 'OASE'. Zodoende kwam er ook een uitnodiging om voor die groep de tabernakel te gaan presenteren. Vier avonden kon met behulp van de beamer de diverse onderdelen bekeken en besproken worden. Het was een prachtige gelegenheid om een gedeelte uit Gods Woord onder de aandacht van de aanwezigen te brengen, meer zichtbaar te maken en waar zichtbaar van werd genoten. De komende maand wacht een nieuwe groep op de volgende presentatie.



WIJKBIDSTOND

Met de bidstondgroep hebben we na het boek Openbaring samen de brief aan de Romeinen behandeld. De vaak lange en ingewikkelde zinnen van Paulus werden beetje bij beetje ontrafeld en op een eenvoudige manier weergegeven zodat het allemaal wat duidelijker werd voor een ieder, nadat we eerst samen hebben gezongen. Als er speciale gebedsonderwerpen zijn worden die eerst naar voren gebracht. Nadat de gebeden tot de Heere zijn opgezonden, blijven we nog even samen na praten. Zo ervaren we de gemeenschap van de heiligen; en door wat te nuttigen en te drinken versterken we de band onder elkaar.

"Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen"

Matteus 25:36

PENITENTIAIRE INRICHTING DUISBURGLAAN

Maandagmiddag de gebruikelijke gang naar de gevangenis voor de Bijbelstudie. Na de plagen van Egypte en een serie over Dopen, wil men meer weten over het boek de Openbaring. De toekomst is duidelijk in trek. Eenmaal in de maand wordt een film vertoond. De directie is er erg content mee en de opkomst is inmiddels opgelopen tot zo'n 40 man. Bij de jaarafsluiting vlak voor Kerst gingen we als Prison Fellowship Team naar binnen. Anneke en Henk en Hermine de Graaf en de voorzitter mochten het feest begeleiden.



(verboden foto's binnen, dan maar buiten gemaakt)

De plaats van handeling zat helemaal vol. Het samen zingen is een lust voor het oor; de film werd met grote aandacht bekeken; de boodschap erna was kort en krachtig; een christelijke uitbater had voor eten gezorgd, aangevuld met wat snacks een lekkere traktatie voor iedereen. Na afloop gingen bijna allen met lectuur weer terug naar het cellencomplex.

In januari zijn we gestart met een evangelisatiefilm te vertonen in de staatsgevangenis BOMA. Het is de bedoeling dat het eenmaal per maand zal geschieden. De eerste keer kwam de regen met bakken uit de lucht terwijl we het gevangenis terrein opreden. De aankondiging van de film was ook niet optimaal geweest, maar toch telden we 17 mannen.

Terwijl we moesten wachten, alles was een beetje nieuw, maakten we van die gelegenheid dankbaar gebruik om met enkele van hen een gesprek aan te knopen. De leidinggevende, een broeder in de Heer, was zeer verheugd met de gang van zaken en ziet ons graag de volgende maand terugkomen.

KINDERBOEKENFESTIVAL

We zijn al weer bezig met de voorbereiding van het KinderBoekenFestival. Het KBF wordt dit jaar in 4 districten gehouden. Alleen in de districten Saramacca (in januari) en Brokopondo (in februari) zullen wij aanwezig zijn. Het thema luidt: "LEZEN LAAT JE OPBLOEIEN, EN OOK NAAR ELKAAR TOE GROEIEN." Met het verhaal uit Daniël 1 willen we de jeugd graag aanmoedigen de Bijbel te gaan/blijven lezen. Samen besloten Daniël en zijn vrienden zich aan de wet van God te houden door zich niet te verontreinigen met het voedsel van de koning in het vreemde land, waarheen zij waren gedeporteerd. God zegende hun vasthoudendheid, zodat ze opbloeiden en samen in kennis en wijsheid de andere studenten verre overtroffen. Door aan het woord van God vast te houden zal er groei zijn naar elkaar, maar bovenal geestelijke groei.

Een traktaat met de boodschap krijgt ieder kind mee naar huis, zodat het ook daar gelezen kan worden. We knutselen aan de blikvanger, want dat trekt ook altijd mensen aan.



POWAKKA

Op de knieën, maar niet voor gebed. We hadden gasten en we wilden de plek laten zien waar het allemaal begonnen was in Powakka. Even niet opgelet en ja hoor, we zaten muurvast in het rulle zand. Dat was ons lange tijd niet overkomen. Gelukkig kon met hulp de wagen weer vrijgemaakt worden, (nadat we er toch samen voor gebeden hadden).



Elke zondag komen we samen en dan wordt er flink gezongen. Het kan gebeuren dat er gezongen wordt in vier verschillende talen afzonderlijk; te weten in het Nederlands, Surinaams, Engels en in de indiaanse taal Trio.

Helaas hebben we bezoek gehad van dieven; onze electriciteitsaansluiting is ontvreemd, zodat we opnieuw aangewezen zijn op onze generator bij de maandelijkse filmvoorstellingen.

BOEKWINKEL

De kalender verkoop vanuit de boekwinkel BOEN NJOENSOE (Goed Nieuws) is zeer voor spoedig gegaan. De 'Lichtstralen uit het Woord' zijn er letterlijk uitgevlogen. Het blijkt elk jaar een bestseller te zijn. We zijn daar erg blij mee, want de Surinamer is nu eenmaal geen lezer. 'Het Goede Zaad' komt op de tweede plaats. We zien dus een teruggang in de loop naar de boekwinkel en moeten wegen zien te vinden om de boeken bij de mensen te gaan brengen. Misschien is de gang naar de markt een oplossing. Een veel kleiner aantal cursisten volgt een Bijbelcursus. Met hen proberen we contact te blijven houden en hen aan te moedigen vol te houden tot het einde. Deze doorzetters bieden we steeds een andere cursus aan om de 'gang er in te houden'. Dat lukt in de meeste gevallen. Daar zijn het dan ook doorzetters door!

FAMILIEBERICHT

U zult misschien iets over de chicucunja in het Caraïbisch gebied gehoord of gelezen hebben. Een lastige ziekte die gewrichten aantast en erg pijnlijk is. Anneke loopt sinds vorige jaar september er mee te tobben. Het gaat inmiddels de goede kant op; het ongemak wordt al minder.

Het is bijna acht jaar geleden dat we onze kinderen en kleinkinderen in Australië hebben opgezocht. Tijd om dat avontuur weer eens te gaan herhalen. We hopen half Maart te vertrekken en half Mei terug te zijn. We kijken er echt naar uit en hebben besloten vóór de verkiezingen in Suriname terug te zijn in Paramaribo.

Gedurende onze afwezigheid zullen Sergio en Elise op ons huis passen. Zij zijn zelf bezig om naast hun huisje nu een nieuw huis op te trekken.

Wij willen U allen hartelijk danken voor uw medeleven en gebeden en giften.

Ontvang onze hartelijke groeten,

Jullie **Senk en Anneke**