

Even voorstellen

Wij zijn Theo, Jinke, Dooitze en Ruben de Jong. In december 2011 hebben we het Friese platteland verlaten en ons gevestigd in Knysna, Zuid-Afrika. Theo heeft zijn baan als supermarkmanager in De Westereen opgegeven zodat wij ons in konden gaan zetten voor de arme bevolking in de sloppenwijken van Knysna.



Sprekend God

Wij geloven dat God ons leven wil leiden en dat Hij een sprekend God is. Hij wil ons duidelijk maken wat Zijn plan is met ons leven. Wat God ons eind jaren negentig duidelijk heeft gemaakt hebben we uit zien komen. De Heer sprak dat we samen kinderwerk zouden gaan doen en dat er iets op ons pad zou komen wat we niet zouden verwachten. De persoon die de profetie uitsprak moest sterk denken aan het buitenland. We zijn aan de slag gegaan en hebben de jaren daarna kinderwerk gedaan in de kerk en leiding gegeven aan de Make a Choice kinderkampen. Een aantal jaren geleden sprak de Heer dat er een grote stap zou komen, en dat die stap heel duidelijk zou zijn. Achteraf bekeken vallen er veel puzzelstukjes op hun plek.

De grote stap

Op 8 maart 2009 riep de Heer ons voor de "grote stap". In de zondagsdienst in de Opstandingskerk in Leeuwarden werden we afzonderlijk van elkaar aangeraakt. 's Ochtends voor de dienst was Jinke al door de Heer voorbereid. Ze zat bij het opstaan op de rand van het bed. Niet wetende wat er die dag zou

gebeuren zei Jinke tegen Theo: "Ik weet niet wat er met me is maar ik heb zo'n rust over me". Tijdens de dienst, die werd geleid door de zendingen Frans en Carly Alkema, werd Theo "door God bij zijn nekvel gegrepen". Het was net of God Theo duidelijk wilde maken dat dit de weg was die hij, samen met zijn gezin, zou moeten gaan. Theo bad tot God: "Heer, als dit de grote stap is, wilt U dat Jinke dan ook laten zien". Jinke overkwam precies hetzelfde. Zij werd aangeraakt, emotioneel en bad: "Heer, als dit het is wat wij moeten doen, wilt U Theo dan ook aanraken", en zo geschiedde. Dit was wat God voor ons in petto had en het was heel duidelijk. De grote stap, zoals zeven jaar eerder gesproken was, werd nu realiteit. Vanaf die dag hebben we, ondanks alle onzekerheden, een rust die alle verstand te boven gaat over de plannen die God met ons heeft in Zuid-Afrika.

"Baie wonderlyk" (=zeer bijzonder)

Wij vinden het bijzonder hoe wij als gezin ons vanaf het begin thuis voelen in Knysna. Dooitze en Ruben hebben het goed naar hun zin op school en thuis. We hebben een goede kerk gevonden waar we heerlijk geestelijk kunnen "bijtanken" voor de week die komen gaat. Voor ons, Theo en Jinke, geldt dat we ons als een vis in het water voelen zowel in ons werk als in onze privésituatie. We zijn blij met de contacten die we met de lokale bevolking hebben. Vanuit het bouwen van relaties proberen we zo samen te bouwen aan een hoopvolle toekomst voor hen, zowel in geestelijk als in praktisch opzicht.



Onze motivatie

Wij willen de kinderen en jeugd in Oupad een hoopvolle toekomst geven, in Jezus' naam. Wij zien dat de kinderen plezier hebben en zich nog geen zorgen maken over de toekomst. Ze hebben een fonkeling in de ogen, een fonkeling van hoop. Die fonkeling dooft vaak naarmate ze ouder worden. Ze merken dan dat ze in armoede leven en weinig kans hebben om zich te ontwikkelen. De armoede en schijnbare uitzichtloosheid resulteren vaak in alcoholisme, fysiek geweld en seksueel misbruik. Verder verliezen veel kinderen in Zuid-Afrika hun ouders aan aids en dikwijls zijn zij zelf ook besmet. Ons verlangen is de kinderen te laten merken dat ze waardevol zijn in Gods ogen. Wij willen deze kinderen en jeugd, samen met hun families, op weg helpen om wat van hun toekomst te maken. Het vuur van hoop moet in hun ogen blijven branden en ze zijn voor ons, en voor God, te kostbaar om dat vuur te laten doven.



De toekomst

Onze visie voor de kinderen en jeugd van Oupad ligt over de horizon. Uit onderzoeken blijkt dat het teweeg brengen van een structurele verandering in een gemeenschap 10 tot 25 jaar duurt. Het is nu de tijd om een basis te leggen voor een goede toekomst voor de kinderen en jeugd. Wij weten niet hoe het plaatje er over tien jaar precies uit zal zien maar we weten wel dat de beslissingen en stappen die nu genomen worden bepalen wie zij over tien jaar zijn en waar zij over tien jaar zijn. Hier willen we graag een steentje aan bijdragen. De komende jaren willen we door onder andere persoonlijk contact, kampen en inloopmiddagen de kinderen en jeugd begeleiden in hun weg naar een zelfstandige en waardevolle toekomst.



Immanuel Ministries

Wij werken in Zuid-Afrika voor stichting Immanuel Ministries. Immanuel Ministries is opgericht door Frans en Carly Alkema en werkt onder de arme bevolking van Knysna. De stichting is onder andere werkzaam in de gevangenis en de sloppenwijken rondom Knysna. Sinds januari 2011 staat er een Multifunctioneel Centrum in Oupad, één van de dertien sloppenwijken van Knysna. Dit MFC is onze voornaamste werkplek. Van hieruit proberen we de kinderen en jeugd van Oupad te bereiken met praktische hulp en met het evangelie. Er is onder andere een voedselproject, kinder- en jeugdclubs en er worden mensen opgeleid. Voor meer informatie kunt u kijken op www.immanuelministries.nl



VPE-Zending

De organisatie door wie we zijn uitgezonden is VPE-zending (voorheen heette dit OWZ). Wij werken in Zuid-Afrika voor Immanuel Ministries, maar de VPE-Zending ondersteunt ons op praktisch en geestelijk gebied. Zij hebben ons voorbereid op de stappen die we moesten gaan zetten voordat wij vertrokken naar Zuid-Afrika. Zij hebben de kennis en kunde in huis om ons te begeleiden.



Ondersteuning

U kunt u ons ondersteunen met gebed en door middel van giften.

Wilt u voor ons bidden, dan kunt u deel uit maken van ons gebedsteam. U kunt contact met ons opnemen via theojinke@gmail.com of via Nienke Mast-Oostijen. Haar gegevens staan onderaan deze pagina.

Aangezien we geen betaalde baan hebben moeten wij leven van giften. Mocht u ons een gift willen geven, zodat wij ons werk voor de kinderen en jeugd van Zuid-Afrika voort kunnen zetten, dan kunt u dat doen via: Giro rekeningnummer: **185985**
t.n.v.: **Stichting Opdracht tot Wereldzending**
o.v.v.: **Theo en Jinke de Jong / Zuid-Afrika**

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u contact met ons of met Nienke Mast-Oostijen opnemen.

contactgegevens

Contactpersoon Nederland:

Nienke Mast-Oostijen
Ulbe van Houtenplein 4
8802 GB Franeker
Tel.: 0517-850699
Mail: noostijen@gmail.com

Contactgegevens

Theo en Jinke de Jong:
Mail: theojinke@gmail.com

U kunt ons volgen via:

 facebook: [TheodeJong](https://www.facebook.com/TheodeJong)

 twitter: [@theojinke](https://twitter.com/theojinke)



"Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit vir My gedoen".
Matteus 25:40 (Die Bybel)

Hoekom...

...'n Fries gesin woon en werk in Knysna, Suid-Afrika?

(Waarom woont en werkt een fries gesin in Knysna, Zuid-Afrika?)



Theo en Jinke de Jong zijn samen met hun kinderen Dooitze en Ruben in december 2011 verhuisd naar Zuid-Afrika. Theo en Jinke werken in Oupad, één van de sloppenwijken rondom Knysna.

Zij weten zich door God geroepen om de kinderen en jeugd te helpen een hoopvolle toekomst op te bouwen, in Jezus' naam.

