

Meppel 25 november 2020

Dag lieve broeders en zusters,  
Als ik met deze brief bezig ben, is het meeste tumult over het kerkbezoek in Staphorst voorbij. Ik heb veel fijne contacten met gelovigen in Staphorst en Rouveen en velen van hen waren aangeslagen door de negatieve media-aandacht. Enkelen hebben 's avonds tot in de kleine uurtjes met ons gesproken over de kritiek en de vervolging die er is geweest. De meeste feiten werden verdraaid weergegeven door de media. Toch zijn deze christenen niet haatdragend maar willen juist vreedstichters zijn! Diezelfde zondagmiddag, na al dat tumult met de journalisten, gaf onze trouwe God Zijn regenboog die zich uitstrekte boven de grote kerk in Staphorst.



Hersteld Hervormde Kerk Staphorst

Ik moest, toen ik hierover nadacht, denken aan de tekenen der tijden die we nu zo duidelijk zien. De vijgenboom (Mat. 24:32), een beeld van Israël, vertoont weer leven! Dat begon in 1948 met het nationale herstel van Israël. Zijn tak wordt zacht en de bladeren spruiten uit. De zomer is nabij! Dit duidt op het geestelijke herstel van Israël, wanneer het straks zijn Messias heeft aangenomen.

Hoewel de aanvragen nu weer een beetje binnenkomen, zijn veel spreekbeurten in het voorjaar en ook daarna afgezegd vanwege corona. Zo ook de Bijbelstudie aan de groep

Iraniërs in Meppel. Toch was ik er niet verdrietig om en kon ik op de Heere blijven vertrouwen, Hij heeft alles in Zijn hand. In veel AZC's heerst corona en kunnen er geen groepssamenkomsten meer worden gehouden zoals dat voorheen wel het geval was, doorgaans met zo'n 30 personen. Wij bezoeken nu de gezinnen afzonderlijk (gemiddeld een half uur) en hebben heel vertrouwelijke gesprekken die we vroeger niet hadden. Vóór 'corona' gingen we elke week naar het AZC in Hardenberg, nu bezoeken we bijna dagelijks gezinnen in verschillende AZC's.



vluchtelingen AZC Hardenberg (vóór corona)

Zo ook in Hoogeveen, waar ze wegens ruimtegebrek in een deel van de gevangenis zijn ondergebracht. In een cel waar normaal één persoon verblijft, 'woont' nu een compleet gezin.

Veel vluchtelingen die hun levensvragen in hun zielen verstopt hebben, zijn nog gebonden door hun vroegere cultuur.

Veel vrouwen uit andere culturen komen hier tot leven. Ze worden hier niet meer klein gehouden door hun mannen, maar moeten deze 'vrijheden' wel aankunnen. Soms moet ik de mannen van deze vrouwen dan zeggen: houd je vrouw in liefde vast, eer je gezin, geef je leven aan je vrouw en heb haar lief! Vrouwen komen eerder tot geloof dan mannen, ze zijn gevoeliger.

Op andere momenten komen mannen naar mij

toe met vragen over hun kinderen en hun gezin. Of met kritische vragen over de Bijbel. Ze beginnen los te komen van de gebondenheid aan hun cultuur. Soms komen zelfs fanatieke moslims tot geloof.

Wij krijgen veel kleren voor de vluchtelingen, die wij dan wassen en vervolgens uitdelen. Al deze mensen willen een antwoord op hun vragen. De Heere gebruikt mij en heeft mij gaven gegeven om ze te helpen in hun eigen taal. Hij heeft mij klaar gemaakt voor mijn bediening voor de vluchtelingen. We werden veranderd om Zijn wil te doen, er is veel geestelijk strijd, toch heb ik volkomen rust! Ik ben er dankbaar ervoor.

Overigens, naarmate ik ouder word, krijg ik meer respect van, met name Irakezen en Afghanen, die gewend zijn naar ouderen te luisteren..!

Leyla en ik waren aangeslagen toen we eind juni hoorden dat 60 Iranese vluchtelingen die in een klein bootje zaten in een storm zijn omgekomen op het 'VANMEER' in Turkije vlakbij de grens met Iran.

Uitnodigingen om te spreken in kerken en gemeenten beginnen, zoals gezegd, weer langzaam te komen. Bij voorbeeld uit Zierikzee, Hogeveen Urk, Lelystad, Almere, Emmeloord, Kampen en Apeldoorn. In de laatste stad kwam een dominee naar me toe en zei: ik wil je bemoedigen, want vandaag heb ik een Iraanse vrouw gedoopt die jou had horen spreken op een reformatorische conferentie in Vaassen. De kerk was destijds vol en ik kreeg veel fijne reacties op de boodschap om mensen op te roepen tot de Heere te gaan.



Samenkomst in Loods nabij Zierikzee

Als ik spreek, doe ik dat uit mijn hart, zonder grondige voorbereiding maar geleid door Gods Geest; de mensen worden aangesproken. Ze zijn verbaasd als zij ons vertrouwen op de Heere zien. Iemand schreef in een review: 'een indringende en innemende getuigenis, een ernstige boodschap voor de kerk'.

Ook in 2021 D.V. hoop ik weer een aantal PABO's (lerarenopleidingen) te bezoeken. Ik ken nog enkele studenten die mij destijds hebben gehoord en die nu aan hun dominee hebben gevraagd of ik in hun gemeente mag spreken.

Ook kwam iemand in een kerk in Rouveen naar mij toe met zijn zoon en zei: ik heb u hier 25 jaar geleden gehoord, nu moet mijn zoon dezelfde boodschap horen!



Ruimte in Hervormde Kerk te Rouveen

Tieners hebben het moeilijk in de coronatijd, veel van hen kunnen niet meer fysiek de

samenkomsten of de kerkdiensten bezoeken en dreigen daardoor van het geloof af te vallen. Met name de jeugd heeft behoefte aan contact met andere jonge gelovigen.

Ook was ik in Leeuwarden en Utrecht en heb veel mensen en gezinnen mogen bemoedigen, van wie de harten bang en ontmoedigd waren door corona. De Heere Jezus heeft de mensen nooit gestraft omdat ze bang waren. Hij heeft door Zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, te niet gedaan! Hij wil allen verlossen die door angst voor de dood, hun hele leven aan slavernij onderworpen zijn. Als covid beslag op ons legt, zijn we ongeschikt om iets voor de Heere te doen. We moeten ervoor waken dat het virus van angst ons te pakken krijgt om besmet te raken. In Lucas 21:26 lezen we dat “het hart van de mensen zal bezwijken van vrees .. (..)”.

Ook Mozes werd bang (Ex. 2:14). In Hebr 11:23 lezen we echter dat zijn ouders niet bevreesd waren voor het bevel van de koning en in Hebr. 11:27 dat Mozes Egypte toch heeft verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning . Als je voor God eerlijk en oprecht bent en als Hij je hart doorgrondt, is er geen bangheid, maar vertrouwen. Als je zondigt, gaat je geweten je aanklagen. De macht van satan is zichtbaar, hij roert zich en haat ons en veel aanhangers van hem haten ons. Maar wij moeten vaststaan, zoals ook de palen van de tabernakel vaststonden op zilveren voeten en met dwarsbalken aan elkaar waren verbonden!

Geliefden, de Heer is trouw!

Vier maanden geleden is bij onze jongste zoon Adnan, een vierde kindje geboren. Wij zijn nu negen keer grootouders!

Dank voor de vele gebeden en de vele, ook anonieme giften. Ik ken velen van u van niet, maar ik bid voor jullie; de giften komen heel vaak op de juiste tijd! Ik heb geen zorg maar wel een beetje, want de vaste lasten worden steeds hoger.

Een nieuw jaar staat weer voor ons! Wij zijn gezond en als de Heere niet komt hopen we nog vaak uit te gaan om vluchtelingen te helpen en te bemoedigen. Maar ook om gelovigen uit kerken en groepen te vertellen over de ‘blijdschap in de Heere’ die ons niet alleen wordt aangeboden maar waartoe we zelfs worden opgeroepen!

Blijf alstublieft voor ons bidden!

**Razzak en Leyla Avakhti**

Telefoon: 0522-464199

### **Van het Thuis Front Comité (TFC)**

Als u broeder en zuster Avakhti wilt steunen met een gift, dan kan dat via:

- Stichting Vergaderlokaal Meppel (ANBI),  
rekeningnummer: NL13 RABO 0341 8506 16  
of via:

- Stichting Nehemia (ANBI),  
rekeningnummer NL66 SNSB 0931 7011 39.

S.v.p. altijd erbij vermelden: “Vluchtelingenwerk Noord-Nederland”

U kunt uw gift ook overmaken op de privérekening van broeder Avakhti:

NL08 RABO 0360 8678 47.

We willen nog uw speciale aandacht vragen voor de onverwachte belastingaanslag die zij onlangs ontvingen: ruim € 5000,- .

Uw tegemoetkoming hiervoor is erg welkom! Graag via St Vergaderlokaal Meppel (rek. nr. zie boven)

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u misschien deze nieuwsbrieven liever niet meer ontvangen, stuur dan berichtje naar:

**info@thuisfront-avakhti.nl**

U kunt het Thuisfront Comité ook telefonisch bereiken op 06-31749242 (Wim Rosier).