

Harry Sleijster



5 februari om 23:05 · 🌐



t

Ieke Vds

3 februari om 10:56 · 🌐

Tekst vertaald van: Anchor for the Soul

Seizoen 4 van de razend populaire serie 'The Chosen' is deze week in de VS uitgekomen. De serie is daar meer dan vier miljoen keer bekeken en heeft sinds de première in 2017 een bijna cultachtige aanhang gekregen.

Ook in Nederland is de serie erg populair. Alleen al die populariteit zou een alarmsignaal moeten zijn. De Bijbel is vrij duidelijk dat Jezus Christus en het ware christendom grotendeels door de wereld gehaat en verworpen zullen worden. Dus als iets over Jezus wordt geaccepteerd en toegejuicht, is het goed voor ons om even stil te staan en ons af te vragen waarom. Verheerlijkt deze serie God? Geeft het een nauwkeurig beeld van Jezus Christus en Zijn Woord? Is het iets waar we naar moeten kijken? Ik kan niet anders dan constateren dat het antwoord op deze vragen een volmondig nee is. Hier heb ik 8 redenen voor:

1. Dallas Jenkins

Ik heb het hier al eerder over gehad, dus stip het alleen even kort aan. Jenkins is de producer en creatieve geest achter deze serie. Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij gelooft dat mormonen, katholieken en christenen 'dezelfde Jezus liefhebben' en slechts een paar 'kleine theologische meningsverschillen' hebben. Hij zette een groep spirituele adviseurs bij elkaar om ervoor te zorgen dat hij 'Christus goed neerzet' en dat panel bestaat uit een mormoon, een katholieke priester en een joodse rabbijn. Is het voor een van deze mannen mogelijk om Christus goed neer te zetten....? Dus hoe kunnen we erop vertrouwen dat deze serie Jezus Christus nauwkeurig weergeeft? Maar God heeft tegen Dallas Jenkins gezegd dat deze serie een 'kloppende weergave van mijn volk' zou worden en dat Hij 'het hem niet zou laten verpesten.'

Spoiler alert: dat was niet God, die tot Jenkins sprak.

2. Jonathan Roumie (zie afb.)

Roumie is een vrome rooms-katholiek die de rol van Jezus speelt. Hij heeft een enorme schare fans en zijn inbreng wordt zwaar gepromoot door The Chosen op de sociale media. Van zijn samenwerking met de katholieke, New-Age meditatie-app genaamd Hallow (waar je de rozenkrans met hem kunt bidden of door hem begeleide meditaties kunt volgen) tot zijn diepe liefde voor de paus en zijn vreemde praktijken (zoals op het graf van Lonnie Frisbee liggen en tot hem bidden om een teken voordat hij hem ging spelen in de film Jesus Revolution), is hij echt slecht nieuws en brengt hij veel mensen op een dwaalspoor.

3. Toevoegen aan de Bijbel

De schrijvers zullen je vertellen dat ze eenvoudigweg hun verbeeldingskracht gebruiken om de gaten in het Bijbelse verhaal op te vullen. Maar is dat oké? Spreuken 30:6 en Openbaring 22:18-19 waarschuwen ons niets toe te voegen aan of weg te nemen van het Woord van God. "Oh, maar deze serie pretendeert niet de Bijbel te zijn en probeert niet de Bijbel te vervangen!" En toch voegen ze iets toe aan de woorden van Christus.

Leun achterover en denk daar eens even over na. Zondige, waarschijnlijk zelfs niet wedergeboren mensen, voegen iets toe aan de woorden van Christus. Hoe je er ook naar kijkt, dit is een groot probleem. Ze voegen de ideeën van de mens toe aan wat God Zelf heeft gecommuniceerd en verdraaien zo Zijn Woord. God vertelde ons precies wat Hij wilde dat we wisten, niet meer en niet minder.

4. Afdwalen van de Bijbel

Dallas Jenkins beweert de 'authentieke Jezus' te portretteren en zegt nadrukkelijk dat hij trouw blijft aan wat er in de Bijbel staat, terwijl hij simpelweg 'de gaten opvult', met wat er niet in staat. Je zou dus verwachten dat de serie elke gebeurtenis of elk gesprek dat specifiek in de Bijbel is vastgelegd, precies zo zal weergeven als de Bijbel het beschrijft. Maar dat is niet het geval.

Hier volgen slechts enkele van de vele, vele voorbeelden uit de eerste drie seizoenen:

*de serie portretteert het gesprek tussen Jezus en Nicodemus dat we vinden in Johannes 3:1-21.

Maar het gesprek lijkt in niets op de Bijbelpassage. Ze voegden wat dingen toe, lieten sommige dingen weg (verzen 19-21, handig) en verdraaiden uiteindelijk de hele dialoog. Bovendien vraagt Jezus hem: "Wat zegt je hart je?" en wanneer Nicodemus voor hem knielt, houdt Jezus hem tegen (twee dingen waarvan we weten, dat de ware Jezus ze nooit zou hebben gezegd of gedaan).

*mbt de scènes uit de Bergrede konden ze uiteraard niet de hele toespraak opnemen. Maar hun Jezus gaf de preek niet eens in dezelfde volgorde als in de Bijbel. Hij sprong van de hak op de tak. Je mag één keer raden welke gedeelten ze hebben gekozen en welke ze hebben weggelaten (hint: heb je naaste lief; oordeel niet, anders word je geoordeeld en de gouden regel haalden de serie, terwijl de gedeelten over zonde, oordeel en de smalle weg dat niet deden).

*in Matteüs 11 stuurde Johannes de Doper zijn discipelen met deze vraag naar Jezus: "Bent U Degene Die komt, of moeten we iemand anders verwachten?" en het antwoord van Jezus werd opgeschreven. In The Chosen zijn opnieuw veranderingen aangebracht aan wat duidelijk in de Bijbel staat geschreven. 'Zelfs hij (Johannes de Doper) heeft vragen!' wordt er onder meer tweemaal aan toegevoegd en de verzen 21-30 zijn helemaal weggelaten.

*Johannes de Doper wordt afgeschilderd als respectloos en eigenzinnig. Hij reageert gefrustreerd op Jezus: "Je lijkt er niet klaar voor te zijn om over veel dingen in detail te treden!" Vervolgens gaat hij, tegen Jezus' advies in, met de hatelijke uitspraak "Mijn volgelingen zullen het geweldig vinden!" op pad naar Herodes.

Maar in de Bijbel zei Johannes dat hij niet waard was om zelfs maar de riem van Jezus' sandaal los te maken (Johannes 1:27) en dat "Hij (Jezus) meer moet worden en ik moet minder worden." (Johannes 3:30). Johannes de Doper zou Jezus Christus nooit hebben geminacht, noch een wedstrijd tussen zijn volgelingen en de volgelingen van Jezus zijn begonnen. Het is allemaal zo absurd!

*de schrijvers veranderden in de serie de volgorde en de manier waarop de discipelen werden geroepen. Maria Magdalena wordt daarin geroepen als de eerste discipel en Jezus regelt een gesprek met Judas Iskariot. Nogmaals, het is zo duidelijk vastgelegd in de Bijbel, dus waarom zou je ervan afwijken?

*in de serie wordt Jezus gearresteerd en vrijgelaten, voordat hij op de Olijfberg wordt gearresteerd. Maar we weten dat dit niet waar kan zijn. Jezus ontsnapte elke keer aan arrestatie omdat "Zijn uur nog niet was gekomen" en werd slechts één keer daadwerkelijk gearresteerd, vlak voor Zijn kruisiging.

Ik zou je hiervan nog veel meer voorbeelden kunnen geven. Zelfs als je het opvullen van gaten in het Bijbelse verhaal logisch kunt verklaren door te stellen dat je een verhaal wilt creëren, is er werkelijk geen excuus om creatieve vrijheid te nemen en te veranderen, wat overduidelijk in de Bijbel staat.

5. De goddelijkheid van Christus ondermijnen

Voorafgaand aan de Bergrede vraagt Jezus om 'hulp' van Matteüs over wat hij moet zeggen. Jezus repeteert zenuwachtig de bekende gedeelten. Ik las een artikel waarin stond dat de serie ons laat zien dat:

'Jezus' momenten van krachtig onderwijs niet -zoals we altijd aannemen- eenvoudigweg een overvloed van zijn eigen Goddelijke genialiteit waren, maar eerder de vrucht was van de samenwerking van zijn hele team van discipelen.' Dat is ketterij.

In één scène vertelt Maria aan Jezus dat ze trots op hem is en hij zegt: "Misschien kun je maar beter wachten met die uitspraak tot ik klaar ben, voor het geval ik het verpruts voor zo'n grote menigte." Jezus geeft toe dat hij nerveus is over het doen van wonderen.

Dit is echt een serieus probleem, mensen. Ze ondermijnen heel doelbewust de goddelijkheid van Jezus Christus als God. Hij heeft nooit een fout gemaakt. Hij heeft nooit hulp nodig gehad bij het bedenken van wat Hij moest zeggen. Hij heeft nooit iets hoeven repeteren.

6. Het door God geïnspireerd zijn van de Bijbel ondermijnen

Gedurende de serie interviewen discipelen zoals Johannes en Matteüs mensen en rennen ze rond om alles op te schrijven in hun notitieboekjes. Deze aantekeningen zullen later hun zogenaamde

Bijbelboeken worden. En dus wordt de Bijbel afgeschilderd als een gewoon boek, dat bestaat uit geruchten.

Maar we weten dat 'heilige mannen van God spraken, terwijl ze werden geïnspireerd door de Heilige Geest'.

We weten dat het ooggetuigenverslagen waren volgens Johannes 1:1-3 en 2 Petrus 1:16. De serie schrijft Johannes 21:25 zelfs toe aan Maria Magdalena en niet aan Johannes zelf.

Ze zegt die betreffende zin tegen hem en hij zegt: "Dat is een goeie, die ga ik gebruiken." Het is een subtiele deconstructie van inspiratie die de Bijbel verandert in geruchten en fabels in plaats van geïnspireerde waarheid.

7. Beking bagatelliseren

Je zou denken dat de oproep tot beking centraal zou staan, aangezien Jezus Zelf zei dat Hij kwam om zondaars tot beking op te roepen. In de eerste drie seizoenen hoor je het woord beking misschien nog drie of vier keer vallen, maar zonder overtuiging of toelichting. Wanneer hun Jezus Lukas 4:32 citeert, zegt hij: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars...", waarbij hij de woorden 'tot beking' gemakshalve achterwege laat.

De zondige levensstijl van de discipelen –verslavingen, drinken, vechten, gokken, slechte houdingen– is overdreven. Het is niet zo dat de discipelen nooit zullen hebben gezondigd, maar ik denk dat ze zich zullen hebben bekeerd en God wilden behagen. De omvang van de zonde en de noodzaak om berouw te tonen en zich van die zonde af te keren, worden kleiner gemaakt en voor het grootste deel weggelaten.

8. De oecumenische agenda

Uiteindelijk wordt deze serie alleen maar gebruikt om het toneel voor te bereiden op de antichrist. De wereld zal denken dat de antichrist Jezus Christus is. Alle religies zullen zich om hem heen verenigen. Katholieken, mormonen, 'christenen' en iedereen daartussenin. Deze 'Jezus' zal heel erg op de Jezus van The Chosen lijken. Accepteren en liefhebben. Hij zal mensen niet oproepen tot beking, maar tot eenheid. En hij zal zich zeker niets aantrekken van 'kleine theologische verschillen' of de onfeilbaarheid van de Schrift.

Alles wat deze serie doet, is zeer doelgericht:

-muren tussen religies afbreken?

-de goddelijkheid van Jezus Christus ondermijnen, zodat Hij meer mens is dan God (net als de mormoonse Jezus)?

-de Schrift feilbaar en ongeïnspireerd laten lijken?

Als je mensen op subtiele wijze van deze drie dingen kunt overtuigen, heb je het christendom vernietigd. En dat is wat deze serie doet.

Zijn er mensen, die naar de serie kijken, hun Bijbel lezen en tot beking komen? Misschien wel, God kan alles gebruiken. Maar dat maakt de serie zelf nog niet goed.

Kunnen 'volwassen' christenen ernaar kijken, het vlees ervan eten en de botten uitspugen? Nee. Tenzij je elk woord van de Evangelien uit je hoofd kent, zul je nooit kunnen bepalen waar de Bijbel ophoudt en hun verbeelding begint.

Ik veroordeel degenen onder jullie, die ernaar hebben gekeken of ernaar kijken, niet. De makers van de serie zijn heel subtiel en het bevat net genoeg Bijbelse waarheid om het zien wat ze eigenlijk doen, moeilijk te maken. Maar ik roep je op ervan weg te blijven. Ik kan je op een briefje geven dat je er vandaan zult komen met een totaal verwrongen kijk op de Evangelien en op Jezus Christus. Het zal invloed hebben op de manier waarop je de Bijbel leest en begrijpt...en niet ten goede.

Deze show verheerlijkt God niet, eert Zijn Woord niet, blijft er niet trouw aan en bereidt de wereld voor op de vereniging van alle religies onder de antichrist. Ze portretteren een valse christus en wij zouden er absoluut niets mee te maken moeten willen hebben.

'En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze

dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.'

Efeze 5:11-13

'Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt,

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid'

2 Tim.3:13,14,16