

De Effecten van Lofprijs

door Andrew Wommack

Oorspronkelijk: The Effects of Praise, uit de Teaching Articles.

Vertaald door Robert Brugman

De meeste christenen geloven dat het prijzen van God en dankbaar zijn goed is; maar velen denken dat het een optie is, iets dat gedaan wordt nadat men de Heer op andere manieren gediend heeft. Er zijn christenen die God alleen maar prijzen als hun omstandigheden goed zijn en zij een reden hebben om Hem te danken. De waarheid is dat God prijzen geen optie is. Lofprijs heeft een krachtige invloed op de gelovige, de duivel en op God. Het is onze hoogste roeping.

In Deuteronomium sprak God een vloek uit over de kinderen van Israel: "Omdat u in de tijd van overvloed de HEER uw God niet met vreugde en blij van geest hebt gediend." (Deuteronomium 28:47- vv95) Hoewel we niet onder de wet zijn, vertelt dit vers ons dat God van ons verlangt dat we vreugdevolle en dankbare harten hebben. Jezus was vreugdevol. Hebreeën 1:9 vertelt ons dat het prijzen van God onder alle omstandigheden deel uitmaakt van het normale christenleven: *"Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen."*

Op welke manier beïnvloedt lofprijs de gelovige? Als we God prijzen, erkennen we dat het niet onze eigen inspanning is, die zegen en voorspoed produceert. In Deuteronomium, de hoofdstukken 7 en 8, wordt de kinderen van Israel opgedragen om niet te vergeten God te danken voor de overvloed die zij zullen ontvangen. God gaf hen rijkdom, het waren niet hun eigen inspanningen. Lofprijs maakt ons nederig.

Dankzeggen is ook een manier om overvloedig te zijn in gelóof. Iedere keer als we functioneren in een hoge graad van geloof, is lofprijs aanwezig. Colossenzen 2:6-7 zegt: *"Nu jij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandel in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging."* Als je God gelooft voor iets en het wordt vervuld, is lofprijs een natuurlijke reactie. Wat een aantal mensen vaak over het hoofd ziet, is dat zij hun geloof kunnen vergroten door lofprijs; en hun antwoorden zullen sneller komen.

Door je aandacht te vestigen op je problemen, in plaats van God te prijzen, word je ik-gericht en trots. Lofprijs dwingt je om je aandacht op God te vestigen en weg van je problemen. Sommige mensen zeggen wel dat zij bidden, maar zijn zo geconcentreerd op hun problemen dat zij feitelijk aan het klagen zijn. Geloof komt wanneer je je richt op het Woord van God. Hoe voorkom je dat je gericht bent op het probleem als je pijn hebt, of geen geld hebt? Het allerbelangrijkste wat je kunt doen is God prijzen. Een negatieve, klagende gerichtheid is niet zomaar ineens verdwenen; maar beginnen met

het prijzen van God zal de ommekeer starten van je houding. Als je altijd negatief bent geweest, moet je je oefenen in het bedenken van positieve dingen. Filippenzen 4:4 vertelt ons: *"Verblijd je in de Here te allen tijde: en ik zeg het opnieuw, verblijd je."*

Als we bidden, horen we te beginnen met lofprijs en te eindigen met lofprijs. Het Onze Vader geeft ons dit voorbeeld; en Filippenzen 4:6-7 zegt tegen ons: *"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus."* Wanneer je bidt met dankzegging, zal de vrede van God je hart en je gedachten bewaken.

Lofprijis zal je geestelijk opbouwen en je behoeden voor aftakeling, *"want de vreugde van de Heer is jouw kracht."* (Nehemia 8:10) De apostel Paulus werd vervolgd en leed vele malen meer dan de meesten van ons, desondanks zette hij het allemaal in perspectief in 2 Corinthiërs 4:17-18: *"Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig."* Als eerste zegt Paulus dat onze beproeving slechts een momentopname is in het licht van de eeuwigheid. Hij keek in de geestelijke wereld. Lofprijis zal je de geestelijke wereld in duwen om te zien wat God voor jou heeft gedaan. Paulus en Silas prezen God in de gevangenis. Het was de lofprijis die de kracht van God vrijzette, samen met de aardbeving die hen bevrijdde uit hun gevangenschap.

Het prijzen van God heeft niet alleen effect op ons, het is ook een krachtig wapen tegen de duivel. Psalm 8:2 zegt: *"Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen."* In het boek Mattheüs (21:16), ten tijde van de triomfantelijke intocht in Jeruzalem (Palm Pasen), haalde Jezus dat vers uit Psalm 8 aan. Toen Hij dit vers aanhaalde, verwisselde Hij de woorden 'sterkte gegrondvest' door 'Lof/Lofzang/Loflied.' Dit is een ontzagwekkende openbaring: Lofprijis is kracht! (Nehemia 8: < afhankelijk van de vertaling > vers 10 of 11)

Er zijn mensen die zo opgaan in geestelijke oorlogsvoering dat hun aandacht meer uitgaat naar de duivel dan naar God. Er is een plaats voor vechten en het weerstaan van de duivel, maar teveel de aandacht vestigen op de duivel is niet goed. Lofprijis is een machtig wapen tegen de duivel, dat geen negatieve bijwerking kent. In 2 Kronieken 20 stelde Josafat zangers aan om zijn leger voor te gaan in de strijd, met lofprijis naar God. Toen zij al zingend en God prijzend ten strijde gingen, creëerde God een hinderlaag en werden hun vijanden vernietigd.

Hoe komt het dat lofprijis satan verslaat? De zonde van satan was jaloezheid naar God toe. Vandaan de dag wordt hij nog steeds gedreven door jaloezie (Jesaja 14:13-14). Zelfs al lukt het hem niet om mensen aan te zetten hem te aanbidden, is het zijn doel om mensen af te houden van het aanbidden

van God. Hij is erop uit om de aandacht naar God toe weg te trekken. Als we God aanbidden, dwarsbomen we het plan van satan.

We hebben geleerd om de samenkomst te beginnen met lofprijs. Lofprijs maakt dat de duivel vlucht en dat de zalving van God wordt vrijgezet. Zelfs de wereld kent de voordelen van lofprijs. De medische wetenschap zegt dat een persoon die blij is, gezonder is dan een persoon die somber en depressief is. Lofprijs stopt een negatieve gerichtheid.

De belangrijkste reden om God te prijzen, is dat het Hem bedient. Handelingen 13 omschrijft een situatie in de kerk te Antiochie. Vers 2 zegt: *“Zij hielden een eredienst en een vasten toen de heilige Geest sprak: ‘Stel Mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak waarvoor Ik hen heb geroepen.’”* [wv95] Het is een prachtige uitspraak. Zij bedienden de Heer. Hoe bedienen we de Heer? Vaak denken we dat we God alleen maar dienen door andere mensen te bedienen. Dit gebeurde in Mattheüs hoofdstuk 8 met de schoonmoeder van Petrus. Zij wachtte op hen en verrichtte huishoudelijke taken. Dat is bedienen. In dit geval in Handelingen echter waren ze aan het vasten, bidden en de Here bedienen. Zij waren God aan het aanbidden en verhogen. Dat bedient de Heer eveneens.

De waarheid is dat God verlangt bediend te worden. God is compleet en zelfvoorzienend, maar Hij heeft behoefte aan onze liefde voor Hem. Iedere persoon die liefheeft, heeft behoefte die liefde te tonen en behoefte die liefde terug te krijgen. Dat is in de eerste plaats de reden van de schepping van de mens. In Openbaring 4 zag Johannes een visioen van wat er plaatsvindt in de hemel. Hij zag vierentwintig oudsten en vier levende schepselen die niet ophouden God te prijzen. In vers 11 zeggen de *oudsten*: *“U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.”* Dit vertelt ons wat Gods aanvankelijke en huidige doel van de schepping is, dat dit voor Zijn plezier is. God schiep ons om vol te zijn van lofprijs, vreugde en dankzegging. Hij wordt gezegend door Zijn schepping.

Vaak zijn we zo dienstbaar ingesteld, dat we denken dat we om God te zegenen, anderen op het werk of in de kerk moeten bedienen. We denken dat onze nettowaarde voor God onze dienstbaarheid is. Het komt honderden keren voor in de Bijbel dat God onze lofprijs verlangt. Psalm 100:4 zegt dat we *“Zijn poorten moeten ingaan met dankzegging en Zijn voorhoven met lofprijs: wees Hem dankbaar en zegen Zijn naam.”*

Ik trouwde met Jamie omdat ik van haar houd en mijn leven met haar wil delen. Jamie is een uitmuntende huisvrouw die ook het huis schoon houdt, wat een zegen is voor ons gezin. Echter, als ze meer om het huis zou geven dan om mij, zou het me steeds minder bedienen. Net zo is het in onze relatie met God. Dienstbaarheid is geen plaatsvervanger voor onze relatie met God.

Onze eerste prioriteit behoort het persoonlijk liefhebben van God te zijn. Lofprijs is het geven van jezelf aan God - een intieme gemeenschap met Hem. Als we, gedurende onze tijd van gebed, God als eerste zouden prijzen en zoeken, zouden alle dingen aan ons toegevoegd worden (Mattheüs 6:33).

Johannes 3:16 vertelt ons dat God Zijn Zoon gaf opdat wij eeuwig leven zouden hebben. Christenen hebben vaak het idee dat eeuwig leven begint als je sterft en naar de hemel gaat, maar Johannes 17:3 vertelt ons iets anders. *En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.* Eeuwig leven is nu. God intiem kennen is eeuwig leven. Lofprij is een manier om deze liefdesrelatie met God te starten.

“Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van de lippen die Zijn Naam belijden.” (Hebreeën 13:15)

Gebruikte vertaling is de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.