

INGEZONDEN

PKN en Israël

Met grote verbazing las ik over de brief die het moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) geschreven heeft aan de ambassadeur van Israël (*Nederlands Dagblad* 19 februari).

Namens wie denken zij te spreken?! Ik ben als predikant nog altijd werkzaam binnen de PKN, maar ze spreken in elk geval niet namens mij. Ik veronderstel dat de ambassadeur opgelucht adem kan halen nu hij vernomen heeft dat de PKN in elk geval niet het bestaansrecht van de staat Israël ter discussie wil stellen! Het is absurd, als een kerk meent aan de staat Israël te kunnen vertellen dat ze zich aan het internationaal recht (wat dat ook moge zijn) dient te houden en dat Israël de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria moet ontmantelen. Is de kerk een politiek orgaan? Zullen wij eens even uitleggen hoe ze de problemen in het Midden-Oosten moeten oplossen? De hoogmoed is hen in de bol geslagen. Aan de Israëlische ambassadeur heb ik geschreven dat als de kerk op grond van een uiterst eenzijdig document van een aantal Palestijnse theologen meent zich op deze wijze tot hem te moeten richten, ik mij daarvan wens te distantiëren.

Ds. B.Th. Urgert, Ulrum