

Lieve broeders, zusters en vrienden.

mei 2015

DANKBAAR

Allereerst willen we jullie van harte bedanken voor gebed en financiële ondersteuning. Zoals jullie weten is Leyla geopereerd aan haar knie. Iedere dag gaat ze vooruit en inmiddels loopt ze weer prima. We zijn bemoedigd door jullie telefoontjes, kaarten en bloemen. Zelf geniet ik van een goede gezondheid en iedere keer krijg ik weer kracht om Gods werk te mogen doen. Ook zijn we samen ontzettend dankbaar voor de andere auto die we nu hebben. De afstanden die vooral ik, Rassak, moet afleggen zijn veel geriefelijker geworden. Na de oproep hiervoor is er binnen zeer korte tijd voldoende binnen gekomen om deze auto aan te schaffen. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft, hartelijk dank!

De eerste maanden van het jaar 2015 zijn erg druk geweest. Soms ben ik op een dag 's-morgens in het zuiden van het land en 's-avonds in het noorden. Dat vergt enorm veel energie. Dankbaar zijn we dat God ons iedere keer weer bewaard heeft op de drukke wegen.

Met onze kinderen en kleinkinderen gaat het goed. Behalve Adnan wonen ze allemaal op zichzelf.

VLUCHTELINGEN

Wat betreft de vluchtelingen kunnen we jullie meedelen dat zij het erg moeilijk hebben. Er is veel onzekerheid. Daarom is het zo bijzonder als zij de zekerheid in de Heer Jezus vinden. Er is niets mooier en daar mag ik ze dan ook over vertellen.



Soms zijn er buitenlanders met een moslimachtergrond, die erg boos op mij worden, naar aanleiding van wat ik vertel over de Heer Jezus. Dat overkwam mij op Goede Vrijdag ook toen ik de Paasboodschap doorgaf. Ik sprak o.a. over "De Koning der Joden". Een jongeman uit Palestina wilde daar niets van weten en werd agressief in zijn woorden. Toen ik alleen met hem sprak en vroeg hoe zijn naam was, antwoordde hij: "Eigenwijs". Ik snapte het helemaal. Maar ook Nederlanders die niets van de Heer Jezus willen weten kunnen nare opmerkingen maken.

OPEN DEUREN

De afgelopen periode mocht ik weer diverse kerken, jeugdgroepen, scholen, een mannenontbijt en vluchtelingen bezoeken. Nog steeds opent de Heer deuren. Bij sommige groepen ben ik al meerdere keren geweest en steeds weer zie ik daar toch andere mensen.

De Heer heeft na vele jaren de deuren van de kerk in Staphorst en Rouveen voor ons geopend. Ik mocht in beide kerken mijn getuigenis geven. De dienst werd ook uitgezonden via de kerktelefoon en internet. Veel mensen uit de omgeving konden op die manier ook meeluisteren. Naar aanleiding van deze diensten kwamen twee jonge vrouwen bij ons aan de deur met een bos bloemen. Ze vertelden dat hun moeder aan een spierziekte leed en naar de dienst geluisterd had. Zij was aangesproken en had haar dochters gezegd dat ze een bos bloemen moesten brengen. We hebben een afspraak gemaakt en binnenkort gaan we bij die mevrouw een bezoekje brengen.

LEZINGEN

U begrijpt dat het voor ons ondoenlijk is om alles in een nieuwsbrief te verwoorden. Toch willen we graag een aantal mooie dingen met u delen.

WIERDEN

Ongeveer drie maanden geleden was ik in Wierden. Daar werd op een zondag in de Baptistenkerk een "gastdienst" gehouden waar ik mocht spreken. Leden van de kerk hadden mensen meegenomen. De maandag daarop konden we in Enschede de nieuwe auto ophalen. In die zaak hoorde ik mijn naam noemen. Het bleek de verkoper te zijn die uit Syrië kwam. Hij

-1-

De genade van God is verschenen aan alle mensen (Titus 2:11)

Thuisfront
Avakhti

P/a De Marke van Leusen 18 – 7711 HH Nieuwleusen
thuisfront-avakhti@solcon.nl

had mijn boodschap de dag ervoor in Wierden in de kerk gehoord. Is dat niet bijzonder. Enkele dagen later ontmoette ik in de nieuwe IKEA winkel in Zwolle een Nederlander. Hij kende mij ook en was ook in de kerk in Wierden geweest. Hij had een onvergetelijke dag gehad en Gods Woord had zijn hart aangeraakt, terwijl hij voor die tijd alles wat met Godsdienst te maken had maar onzin vond. Dank de Heer.

ELBURG

In een evangelische kerk in Elburg waren op de stoelen een pen en rode en witte papiertjes gelegd. Na de toespraak konden mensen hun lasten op het rode papier en hun dankbaarheid op de witte papier schrijven en bij een houten kruis brengen. Broeders en zusters van die kerk hebben voor ongeveer vijftien mensen gebeden. Zelf had ik daar veel persoonlijke gesprekken.

DRONTEN

Ook in Dronten ben ik geweest. Ik dacht dat ik de kerk wist te staan, maar die was verplaatst. Er was bijna niemand op de weg, omdat het hard regende. Ik zag een man met twee honden in de regen lopen en ging naar hem toe. Ik vroeg hem waar de kerk stond en hij wees mij de weg. Ik vertelde hem dat ik God dankbaar was dat ik hem ontmoet had, omdat ik in de kerk moest spreken. Ik vertelde hem dat God in dit barre weer een engel had gestuurd in de persoon van hem. Nadat ik vanuit een bijgebouw de kerk binnen kwam om mijn getuigenis te geven zag ik op de voorste rij de man zitten die mij de weg gewezen had. Aan het eind van mijn toespraak werd de uitnodiging gedaan dat mensen naar voren konden komen om voor hen te bidden. Onder de mensen die kwamen was ook de man die mij de weg gewezen had. Met hem mocht ook gebeden worden. Zo brengt God mensen op ons pad en mogen wij Zijn liefde laten zien en horen.

HARDERWIJK

In Harderwijk dacht ik dat ik in een kerk was. Ik moest naar het toilet en plotseling stond er een Imam achter mij. Ik bleek in een moskee, een schitterend gebouw, te zijn en zag toen verschillende moslims die aan het bidden waren. Hij vroeg wat ik kwam doen. Toen ik hem vertelde dat ik in een kerk hier moest zijn zei hij: "Dat gebouwtje staat achter de moskee." In tegenstelling tot de moskee bleek het een oud

gebouwtje te zijn, maar de Heer was er. Ik heb de Imam uitgenodigd dat hij naar mijn boodschap mocht komen luisteren. Helaas heb ik hem niet gezien.



GEBED

Dankpunten voor:

De goede gezondheid van ons beiden en
bewaring op de drukke wegen;
De mensen die naar aanleiding van Gods Woord
tot geloof gekomen zijn;
De deuren die de Heer nog steeds opent;
De financiële en andere middelen;

Gebedspunten voor:

Oplettend te zijn op de drukke wegen;
De agressie die sommige mensen uiten, dat het
achterwege zal blijven, en we beschermd zullen
worden door de Heer;
Wijsheid die ik, Rassak, iedere keer weer nodig
heb;
De vele nood en onzekerheid die er is onder de
vluchtelingen;

Wij wensen u allen voor de komende tijd een fijne
zomer en vakantie toe.

Thuisfrontcomité: *Wilt u medewerkers zijn in dit
werk van de Heer door een gift? De onderaan de brief
genoemde stichtingen hebben een ANBI-status, dus
giften hieraan gegeven zijn aftrekbaar voor de
belasting. U kunt ook uw gift overmaken op de privé
rekening van br.Avakhti: NL08RABO0360867847
Als u de nieuwsbrief per email kunt ontvangen, geeft u
ons dat even door? Dat bespaart tijd en kosten.*

-2-