



JOJADA

MARKT

EVANGELISATIE

Jaargang 27 Nr. 1
April 2017

Weekmarkten

Dinsdagmiddag
Zetten

Woensdagmorgen
Scherpenzeel

Vrijdagmiddag
Zelhem

Gebedspunten

Wilt u meebidden

*Dank de Heer dat we gespaard zijn voor ziekte. Zo kon het werk de hele winter doorgaan.

*Dank de Heer dat we allebei voldoening hebben in het werk dat we voor Hem mogen doen.

*Dank de Heer dat de St. EAS steeds over nieuw materiaal beschikt om te evangeliseren onder de buitenlandse bevolking.

*Bid om wijsheid voor de broeder die de website van de EAS onderhoudt.

*Blijf bidden voor onze eigen bevolking. De interesse voor Gods Woord is dalende.

*Bid voor de gelovigen dat zij inzicht krijgen in de ontwikkelingen in de wereld en wat de Bijbel ons leert.

Psalm 96: 3,4: "Zingt de Here, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag,
Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen."

Geliefde broeders en zusters,

Evolutie of Bijbel

Op een natte, koude marktdag komt er een vrouw de wagen binnen en warmt zich lekker bij de kachel. Ze is op de markt om onder de bezoekers een kleine enquête te houden. We raken aan de praat over het ontstaan van de wereld.

Zij vindt dat alle kinderen een opvoeding moeten krijgen waarin zij onderwezen worden zowel in de evolutieleer als in de Bijbel.

Volgens haar moeten ze zelf kunnen beslissen waarin ze willen gaan geloven. Dat moeten hun ouders niet voor hen bepalen, want kinderen kunnen al op jonge leeftijd zelf besluiten nemen.

Deze vrouw blijkt een katholieke opvoeding te hebben gehad, maar ze doet zelf niets met het geloof. Ze zegt wel dat ze de Bijbel kent, maar ze heeft zo haar twijfels over de inhoud daarvan. Want in zo'n oud boek dat meerdere malen herschreven is moeten wel heel veel fouten zijn geslopen. Volgens haar is de Bijbel geschreven naar de mens. Ze gelooft wel dat er een God is, maar dat Hij de aarde gemaakt zou hebben gaat haar te ver.

Daarentegen gelooft ze wél in de evolutieleer. Die is immers bewezen, natuurkundig, scheikundig, enzovoort. Daarbij gelooft ze niet dat na het sterven van de mens er voor hem nog een nieuw bestaan is. Dood is dood. "We moeten van de tijd dat we op aarde leven genieten en er het beste van maken", is haar motto. Dat 'die Jezus' aan het kruis heeft gehangen zou wel waar kunnen zijn, maar niet voor ons mensen. Dat heeft Hij gedaan om voor Zichzelf te boeten.

Ondanks haar negatieve analyse van de Bijbel wijs ik haar toch op het heilswerk van de Heer Jezus voor haar persoonlijk. Ik vertel haar dat we eens allemaal, dus ieder mens, geoordeeld en beoordeeld gaan worden. En dan zal het voor haar te laat zijn. Dat gelooft ze niet. "Want als God bestaat en ik bij Hem kom, dan laat Hij Zijn liefde zien en word ik alsnog niet geoordeeld. Hij ziet wat voor goede werken ik heb gedaan en dan kan Hij mij niet veroordelen."

We gaan uiteen met de woorden dat we elkaar hopelijk eens zullen weerzien. Dan zal ze aan mijn woorden denken. Ik bid dat het in de hemel bij de Here God mag zijn...

Eindtijd

Er komt een zuster in de Heer bij mijn wagen. Ze zit met enkele vragen waar ze graag met mij van gedachten wil wisselen. Omdat het rustig is kan ik haar alle aandacht geven.

Ze worstelt met de gedachte over de tijd voordat de Heer Jezus Zijn gemeente komt ophalen. Dus over de periode waarin wij nu leven. Na een lange inleiding komen de vragen:

- Zijn alle Joden die nu in Israël leven en wonen afstammelingen van Abraham, Izaäk en Jacob? Of noemt een groot aantal Joden zich Jood, terwijl zij geen echte Joden zijn?

- Zijn de leiders van Israël wel echte Joden of zijn zij afstammelingen van andere groeperingen?
- Regeren de wereldleiders wel echt, of worden zij bestuurd door een aanwezige onzichtbare groep mannen (de Illuminaten)?

Dit zijn vragen waar ik niet meteen antwoorden op kan geven, maar ze nodigen wel uit om de Bijbel te openen. Samen zoeken we naar aanwijzingen waaruit we antwoorden kunnen vinden. De conclusie is, dat we samen veel te weinig weten over wat er met deze wereld nog staat te gebeuren. En ook dat de meerderheid van de gelovigen in de kerken niet onderwezen wordt over Gods eindtijd.

Het wordt een pittig en zegenrijk gesprek. Ik ben niet alleen op de markt om te vertellen over Gods evangelieboodschap, maar ook om medegelovigen te bemoedigen en zo nodig Bijbelse vragen te beantwoorden.

Afwijzing

Op een winderige koude winterdag passeert een echtpaar mijn kraam. De man en de vrouw lopen snel vanwege het gure weer. De man kijkt even naar de Bijbels in mijn wagen. Zijn vrouw volgt zijn blik en zegt meesmuilend tegen hem: “Die is mij voorbijgelopen!” Kennelijk bedoelt ze met haar woorden de Heer Jezus. Meteen volgt mijn reactie: “Nu loopt u Hém voorbij!” De man blijft staan, kijkt mij niet-begrijpend aan en loopt weer verder, zijn vrouw achterna die inmiddels is doorgelopen..

Op de terugweg komen ze weer langs de kraam, maar nu blijft de man iets langer kijken. Ik probeer met hem een gesprek aan te knopen. Hij vertelt dat hij niet meer gelooft, omdat God hem niet bewezen zou hebben dat Hij bestaat. “Ik ben geboren uit mijn vader en moeder en mijn karakter is door hen gevormd. Als zij er niet waren geweest, was ik er ook niet”, vertelt hij mij. Een nuchtere, heldere formulering. Op dat moment roept zijn vrouw, die iets verderop ongeduldig staat te wachten, hem weg. Jammer, want het was een mooie aanleiding om hem de liefde van de Heer Jezus te laten zien en dat Hij hem beslist niet voorbijgelopen is, zoals zijn vrouw beweerde.

Wat ons te wachten staat

Op zekere dag komt een gezin aan de kraam. Ze kijken rond wat er ligt en we raken met elkaar aan de praat. Uit het gesprek blijkt al gauw dat ze gelovig zijn en in hun woonplaats veel aan evangelisatie doen.

De vader van het gezin vertelt dat hij blij is dat ik op de markt Gods Woord breng. In hun woonplaats is het verboden om een kraam neer te zetten om van daaruit te evangeliseren. Deze manier om - door wie dan ook - religie onder de mensen te brengen wordt niet meer toegestaan. Je mag wel folders uitdelen en mensen aanspreken, maar dat mag weer niet als je dat doet bij een reclamebord met een Bijbeltekst.

Wat een zegen dat de Heer het nog steeds mogelijk maakt om met JOJADA Marktevangelië een getuige van Hem te zijn.

Winter

Helaas heb ik geen foto van een marktplein vol sneeuw. Maar in de maanden dat het koud en guur is gaat het marktwezen gewoon door. Dat geldt dus ook voor mij.

Vroeger waren die weken hard. De temperatuur lag soms ver onder nul. Daardoor kwamen er minder bezoekers en die er waren deden snel hun boodschappen en vertrokken dan weer naar huis. Nu ik een verkoopwagen heb, geniet ik van de verwarming, zodat het wachten iets aangenamer is geworden. Maar de geringe aanloop bij de wagen is hetzelfde gebleven. Toch is het bemoedigend te merken dat het gewaardeerd wordt dat ik in deze koude weken op de markt aanwezig ben. En zelf vind ik, dat ook in de wintermaanden Gods liefde op de markt gepredikt moet worden.

Zomaar een week

Dinsdag: het weer is goed, de zon schijnt en de temperatuur is ‘aangenaam’: 2 graden boven nul. Toch zijn er weinig mensen op de markt. Collega’s klagen. Zelf heb ik deze dag bij de wagen geen bezoekers gehad en ik besluit om eerder naar huis te gaan.

Woensdag: 05.30 uur opgestaan. De vroege ochtend is koud: -4 graden. Dit betekent dat de mensen laat op de markt gaan komen. Zo rond 10.30 uur ontvang ik mijn eerste bezoeker. Deze ochtend ontmoet ik verschillende personen die een kort praatje komen maken. Dan komt er een echtpaar langs. Enthousiast kijken ze naar alles wat er ligt. We raken aan de praat. Ze komen uit Den Haag en zijn op zoek naar een leesbare, begrijpelijke bijbel voor hun zoon. Uiteindelijk vertrekken ze met een ‘SamenleesBijbel’ in hun hand. Voor mij een gezegende ochtend.

Vrijdag: De temperatuur is goed, gezond helder weer. Toch ook hier weer weinig bezoekers op de markt. Zelf heb ik één persoon die belangstellend vraagt hoe het met ons gaat. Als hij weg is komt er een klant voorbij. Zij is op zoek naar een bijbel - ook al voor haar zoon. Zij gaat weg met een Jongerenbijbel.

Aangezien het stil blijft, besluit ik om een half uur eerder naar huis te gaan.

Terugkijkend naar de afgelopen week dank ik de Heer, dat ook in deze winterweek Zijn boodschap van eeuwige verlossing weer op de markt gebracht is. Ook al was het stil, er lopen altijd wel wat mensen over de markt. En die lezen toch maar weer dat God van hen houdt. De uitwerking van deze belofte is aan de Heer.

Stichting EAS

Gods timing

Behalve het werk dat ik aan de webshop kan doen, was het ook hard nodig om het technische gedeelte te onderhouden. Bijvoorbeeld een back-up en een update maken, kleine interne aanpassingen en dergelijke. Daarvoor had ik bij een bedrijf een offerte laten maken. Hoewel dit bedrijf bereid was om het voor half geld te doen, was het toch een grote aanslag op het beperkte budget van de stichting. Er zouden veel uren in gaan zitten. Op de dag dat de beslissing genomen zou worden om het - gezien de urgentie - toch maar te doen, had Gert van der Ven een klant aan de telefoon. Het gesprek verliep zodanig dat de problemen met het onderhoud aan de orde kwamen. De volgende dag kreeg ik de zwager van deze klant aan de lijn die belangeloos het technische gedeelte voor de EAS wilde gaan doen. Dezelfde week had hij al de back-up gemaakt. Wat een timing en zegen van de Heer!

Kinderbijbels

Een basisschool bestelde voor drie Syrische leerlingen kinderbijbels in het Arabisch. Dat bracht ons op het idee om de christelijke basisscholen een mailing te sturen met de mogelijkheden die de EAS op dit terrein biedt. Het was een monnikenwerk om al die e-mailadressen te achterhalen. Uiteindelijk zijn het er 1181 geworden. Een professionele tekstschrijfster die ik ken van het koor waar ik naartoe ga, heeft mijn tekst herschreven tot een aansprekend geheel. Ons gebed is dat de scholen dit aangrijpen om zo niet alleen de kinderen van de vluchtelingen, maar ook hun ouders te bereiken,. Zij kunnen dan ook zelf een kinderbijbel in hun moedertaal lezen en die vervolgens aan hun kinderen voorlezen.

Mattanja en ik willen u hartelijk danken voor de zorg die u ons in gebed en giften gegeven hebt.
Met u in de Heer verbonden, broeder en zuster,

Jules en Mattanja Roosegaarde Bisschop

Contactadres

Jules Roosegaarde Bisschop, Gruttostraat 38, 6883 CP Velp, tel. 026-3641724

e-mail: jojada1@hetnet.nl
www.marktevangelisatie.nl

Giften kunt u storten op de volgende rekeningen:

J.O. Roosegaarde Bisschop: IBAN nr. NL27ABNA0533805139 (geen ANBI)

St. Bevordering Evangelisatie te Houten: IBAN nr. NL35INGB0000943200 (wel ANBI)

St. Nehemia te Ommen: IBAN nr. NL48INGB0003399200 (wel ANBI)

alles o.v.v. J.O. Roosegaarde Bisschop