

Philip & Anneke Nunn
De Koppele 168,
5632 LD Eindhoven,
Nederland

18 april 2017



Beste vrienden en familie,

We weten zeker dat u het ook druk hebt! Ongelofelijk hoe we onze agenda kunnen opvullen - met goede, positieve en noodzakelijke dingen. Zoals steeds zijn we zeer dankbaar voor degenen onder u die de Heer gebruikt om voor ons te bidden en ons te ondersteunen in de stukjes en beetjes die we mogen doen. Voor u een snelle update van het gezin en de hoogtepunten in onze bediening te geven, wil ik graag drie gedachten met u delen die de Heer heeft gebruikt om me te bemoedigen tijdens het overdenken het boek van Jeremia in mijn dagelijkse tijd met de Heer.

Voedsel voor je ziel

(1) trouw: Menselijk gesproken was Jeremia geen verhaal over succes. Hij komt over als een eenzame profeet, vaak verkeerd begrepen en afgewezen, maar die de boodschap van God aan Zijn volk door bleef geven. Een man met moed. Bent u ontmoedigd? Blijf trouw aan uw roeping! (2) afhankelijkheid: hij ging er niet van uit te weten wat Gods gedachten waren. Hij vertrouwde niet op zijn ervaring en rationeel denken alleen. God had tegen hem gezegd: "Roep mij aan en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekend maken, die u niet weet" (33: 3). In iedere nieuwe situatie was dat precies wat Jeremia deed. Hij wachtte tot de Heer sprak. Heb jij altijd haast? Neem de tijd om te luisteren! (3) Variatie: Ik zie creativiteit en variëteit in de manier waarop God met Jeremia communiceert, en in de manier waarop Jeremia op zijn beurt Gods boodschap aan Zijn volk communiceert. Gewoonlijk *spreekt* hij (1:17), soms in directe bewoordingen en soms in verhalen. Op andere momenten werd Jeremia verteld het bericht op te *schrijven* (36: 2). En soms wordt de boodschap tot leven gebracht door kleine *drama's* of symbolische handelingen



(zoals in de hoofdstukken 13, 18, 24, 32). Ieder van ons heeft onze voorkeurstijl van communiceren. Als we iedereen willen bereiken die Gods boodschap moet horen, moeten we ook creatief zijn in onze wijze van communicatie. Onze methoden zijn als "stro". Gods boodschap is de "korrel" (23: 28-29). Het stro draagt de korrel. Het stro kan daarna worden weggegooid maar is wel noodzakelijk. Het is goed creatief en divers in onze communicatiemethoden te zijn - zonder ervan afhankelijk te zijn. Als ik, net als Jeremia, iets waardevols wil doen, moet God mijn bediening bekrachtigen: "Ik ga Mijn woorden in uw mond tot vuur maken" (5:14). Uw bediening ook.

Bediening ter plaatse en verder weg

Als echtpaar organiseren we met nog twee echtparen voor de derde keer de Alpha Marriage Course (huwelijkscursus) in onze plaatselijke kerk. Nu overwegen we om ook de Parenting Course (opvoedingscursus) mee op te gaan zetten. Christelijke principes in het gezinsleven voorzien in een reële behoefte. **Anneke** helpt soms ook met pastorale bezoeken en gastvrijheid. Ze geniet ervan moeder en oma te zijn. Philip vindt genoeg te doen in Eindhoven en



daarbuiten. In oktober vorig jaar genoot hij ervan te helpen bij een jeugdweekend in Aix-en-Provence in Frankrijk. In november reisden we samen voor 2 weken als echtbaar naar Colombia. De eerste helft van februari bezochten Philip en Frederic Walraven een aantal vergaderingen en een Bijbelschool in Myanmar. Philip spreekt ook regelmatig in verschillende gemeentes hier in Nederland.

Over onze familie

Hét grote familiegebeuren was het huwelijk van onze dochter **Elsa** met **Robert** van Hardeveld vorige maand. Ze houden allebei van de Heer en willen Hem nu samen als team volgen. **Vikki en Steven** bereiden zich langzaam voor om in november met hun gezin naar Peru te verhuizen, om de Heer in het Diospi Suyana ziekenhuis te dienen, een modern christelijk ziekenhuis hoog in het Andesgebergte dat ernaar streeft de Quechua bevolking te dienen. **Edward** speelt graag piano en basgitaar, en is blij zijn muzikale talent te gebruiken in kerkelijke bijeenkomsten en jeugdactiviteiten. Eind maart is **Julie** gestopt met haar studie in Rotterdam en keerde terug naar huis. Ze wil graag een jaar vrij nemen om te werken, reizen en iets nuttigs te doen voordat ze overweegt welke studie daarna te doen. Het vergt moed om iets te beginnen, maar ook om iets te stoppen. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar we hebben allemaal het gevoel dat het de juiste is. Afgelopen september hebben we **Miny Lemkes**, Anneke's moeder, begraven. Ze was een sociaal-vaardige en positieve vrouw voor het grootste deel van haar leven. De laatste jaren worstelde ze echter met dementie. Een dergelijke strijd leert ons over het leven en de eeuwigheid. Het huidige debat over euthanasie wordt zo echt iets om over na te denken. Zijzelf maar ook wij als familie zijn blij dat de Heer haar thuis heeft geroepen. Het is goed zo.

Schrijven en onze vernieuwde website!

In onze liberale democratische samenlevingen worden morele kwesties gerelativeerd en flexibel genomen. Als de meerderheid besluit dat het oké is, wordt het ook in de praktijk oké gevonden. Na verloop van tijd vermindert de weerstand en begint het ook oké te voelen. We kijken terug en merken dat de publieke opinie over wéér een andere morele kwestie is veranderd. Dit moreel relativisme infiltreert snel in christelijke kerken. In januari kwam Philips boekje 'Samenwonen en seksuele intimiteit vóór het huwelijk' klaar, te vinden op onze website onder eBooks. Om jong en oud aan te moedigen elke dag hun eigen tijd met God en Zijn Woord (7 minuten) te ontwikkelen, heeft hij een aantal korte A6 boekjes geschreven. De laatste hiervan heeft als titel 'Stille Tijd: 12 dagen over Geestelijke Strijd'. Deze zijn goedkoop thuis af te drukken en makkelijk in elkaar te zetten - ze zijn nuttig voor jeugdkampen, kerk of huisstudiegroepen. Te vinden op onze website onder Devotional Booklets. Abner Trejos in Colombia heeft heel hard gewerkt om de website te moderniseren. Het Engelse deel is nu gereed en andere talen volgen binnenkort. U kunt het nieuwe materiaal en de nieuwe opzet verkennen op www.philipnunn.com/en Het is ook mobielvriendelijk. Geniet ervan! Als u erdoor gezegend wordt, wilt u de link misschien aan anderen doorgeven.



Nogmaals hartelijk dank voor uw belangstelling en de tijd die u hebt genomen om deze brief te lezen. Onze dank ook aan degenen onder u die regelmatig voor ons bidden en ons op een of andere manier steunen.

- Philip & Anneke