

Moeiteloze verandering

door *Andrew Wommack*

Oorspronkelijk: Effortless Change, uit de Teaching Articles.

Vertaald door Robert Brugman

Op een dag in 1968, terwijl ik bij mijn bed neerknielde, begon ik te bidden: 'Heer, wat moet ik doen om vanwaar ik nu ben op de plaats te komen waar U mij wilt hebben?' Ik opende mijn ogen en terwijl ik mijn Bijbel voor me op bed zag liggen, hoorde ik de Heer dit in mijn hart zeggen: **"Stop gewoon Mijn Woord in je hart en het zal volledig de rest doen."**

Iedereen die ik ken, wil veranderen en groeien. Ik geloof dat het deel uitmaakt van het gemaakt zijn naar het beeld van God. De Heer schiep in ieder van ons een intuïtieve kennis dat we voor meer bestemd zijn dan wat we meemaken. Zowel gelovigen als ongelovigen verlangen ernaar om meer te bereiken, inclusief degenen die in de ogen van de wereld veel 'succes' hebben gehad.

Maar voor degenen die wedergeboren zijn wordt dat verlangen feitelijk intenser. De Heilige Geest zal ons een heilige ontevredenheid geven om ons richting verandering te duwen. Wanneer we ons eenmaal realiseren dat de almachtige God in ons leeft en Zichzelf door ons heen wil manifesteren, wordt het lastig, zo niet onmogelijk, om tevreden te zijn met hoe we Hem toestaan dit te doen.

Jezus was de enige die de wereld een perfecte blik bood op God, levend door een persoon heen. We zullen nooit het expliciete evenbeeld van God kunnen zijn als Jezus was (Hebreeën 1:3), maar **we hebben allemaal de potentie om Hem op een veel grotere manier weer te geven dan we ooit hebben gerealiseerd. Om dat te kunnen doen, moeten we veranderen.**

Groei betekent altijd verandering. Dus als je totaal geen groei ervaart in je leven, zou dat kunnen zijn omdat je niet verandert. Heb je ooit een groene plant gezien die in de groei is en niet in een constante staat van verandering is? Voor de plant gaat het vanzelf, die groeit gewoon en de verandering is voor iedereen zichtbaar. Jouw leven zou net zo moeten zijn – groen, in de groei, veranderend en zichtbaar voor de wereld.

De vraag is, hoe gaat dat gebeuren? **Als je net zo bent als een heleboel andere christenen, heb je waarschijnlijk vaak geprobeerd te veranderen maar jezelf terug zien vallen in dezelfde oude patronen en in het ervaren van dezelfde oude problemen.** Dat is frustrerend, en wat belangrijker is, het is een broedplaats voor veel van satans meest verwoestende leugens en valkuilen.

Als we niet oppassen, kunnen we ons als christenen een grotere mislukking voelen dan de verlorenen. Per slot van rekening is ons verteld om op Jezus te lijken en dat is een grote taak.

Voor mij begon de verandering concreet op 23 maart 1968, toen ik een heerlijke ontmoeting had met de Heer. Ik zag een glimp van hoe geweldig de Heer was en hoe Hij verlangde dat ik zou zijn. Ik begon snel te veranderen, maar was nog duizenden mijlen verwijderd van het overwinnende leven dat Hij had laten zien.

Er waren momenten dat het proces zo lang leek en het doel zo ver weg dat ik de moed opgaf ooit enige voortgang te zullen boeken in dit leven. Maar dan dirigeerde Hij mij naar Zijn Woord. **Dat Woord van God is mijn voornaamste richtlijn geweest in de afgelopen veertig jaar en het heeft wonderbaarlijke resultaten opgeleverd.** En de verandering die dit heeft voortgebracht is bijna zonder inspanning geweest. De enige inspanning bestond uit het gericht blijven op God.

Ofschoon de Heer tijdens gebed tot me sprak, was het belangrijk om dit terug te zien in het Woord. Hij openbaarde en bevestigde het aan mij door middel van een gelijkenis in Marcus 4:26-29. Het zegt:

“Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en wordt lang, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is.”

In deze gelijkenis gebruikte Jezus een voorbeeld over zaad, tijd en oogst, wat iedereen begreep, om waarheden te verduidelijken over hoe Gods Woord werkt, iets wat maar heel weinig mensen begrepen.

Als eerste onderwees Hij **dat Gods Woord, net als zaad, in onze harten gezaaid moet worden.** En net zoals zaad geen leven prijs geeft totdat het in de grond gezaaid is, zal Gods Woord ons niet vrijzetten totdat we het in onze harten stoppen/zaaien. De Bijbel op tafel hebben liggen, in je hand hebben of in je hoofd, is niet voldoende; je moet Gods Woord toelaten in je hart.

Dan als tweede punt dat de man uit de gelijkenis van Jezus, die het zaad zaaide, dag in dag uit naar bed ging en weer opstond. **Het kost tijd voor een zaad om te ontkiemen.** Je kunt niet de ene dag een zaad zaaien en dan verwachten het de volgende dag te zien groeien. Alleen maar omdat je niets boven de grond ziet komen wil nog niet zeggen dat het zaad niet groeit.

Als je het iedere dag opgraaft om te zien of er wat gebeurt, zal het nooit gaan groeien. Je moet geloof hebben dat het zaad zal doen waarvoor het door God ontworpen was om te doen, namelijk z'n vrucht produceren op z'n tijd.

Het Woord van God werkt net zo. Als je een dag Gods Woord mediteert, kun je de volgende dag geen resultaten verwachten. Evenzo kun je Gods Woord niet de ene dag mediteren en vervolgens de rest van de week anders leven. Dat komt overeen met opgraven van het zaad.

Johannes 15:7-8 zegt dit:

“Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.”

Vervolgens deelt Jezus een van de meest belangrijke waarheden uit deze gelijkenis. Hij zei: *“het zaad ontkiemt en wordt lang, zonder dat hij zelf weet hoe.”* Dat is een verbazingwekkende verklaring. Er is namelijk niemand die weet hoe een zaad werkt.

De mens, met al zijn kennis, heeft het wonder van een zaad niet kunnen ontrafelen. Men kan iets maken dat op een zaad lijkt, als een zaad proeft en dezelfde chemische samenstelling heeft als een zaad, maar als het gezaaid wordt, wil het nog steeds niet groeien. Duizenden jaren lang hebben mensen zaad gezaaid en oogsten binnengehaald zonder te begrijpen hoe het allemaal werkt.

Ik snap ook niet hoe het zaad van Gods Woord werkt, dat in ons hart gezaaid is, en ik kan ook niet verklaren waarom het lezen van Gods Woord verschilt met het lezen van de woorden van andere boeken. Ik begrijp het niet helemaal, maar ik weet dat het werkt. Ik heb het bovennatuurlijke leven ervaren dat Gods Woord overbrengt.

Het Woord is zaad dat het ware leven van God bevat. Als het gezaaid wordt in je hart en daar gelaten wordt, zal het dat leven vrijzetten. **De enige inspanning van jouw kant is tijd vrijmaken en de moeite nemen dat zaad te zaaien.** Daarna zal de goddelijke verandering waar je naar zoekt, moeiteloos komen wanneer het zaad van Zijn Woord gaat ontkiemen in je hart.

Het is zo'n simpele waarheid dat het de meeste mensen is ontgaan. Velen zien uit naar een of andere spectaculaire ontmoeting met de Heer, die hun leven onmiddellijk zal veranderen. Zij zien hun wonder liever op een magnetrontempo tot stand komen, dan dat het zaad de tijd gegund wordt om vrucht te produceren.

Sommigen zijn zelfs genegen om uren in gebed door te brengen met het vragen om een wonder in plaats van het Woord van God in hun hart te planten, wat gaandeweg het wonder zou produceren. Gebed is wat water en voeding zijn voor zaad. Dat helpt het Woord z'n leven vrij te zetten. Maar als je het zaad niet gezaaid hebt, maakt het niet uit hoeveel water en voeding je geeft, de grond zal nog altijd geen vrucht produceren. Het is het zaad dat leven in zich draagt!

Gebed is geen vervanger voor het in je hart planten van het zaad van Gods Woord. Gebed zonder het Woord is religie op z'n best en een klaagzang op z'n slechtst.

Romeinen 12:2 geeft ons een andere sleutel voor het moeiteloos veranderen:

“En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

Het woord *'hervormd'* is vertaald vanuit het Griekse woord *metamorphoo*, waarvan het Nederlandse woord *metamorfose* is afgeleid. Het beschrijft de wonderbaarlijke verandering van een rups tot een vlinder. Als we net zo drastisch van natuur en voorkomen willen veranderen als een rups die een vlinder wordt, dan is de manier om dat te doen de verandering van ons denken. Gods Woord is de aangewezen weg om dat te bereiken.

In het natuurlijke erkennen we dat we geen oogst kunnen verwachten zonder gezaaid te hebben. Maar in het geestelijke proberen christenen dat voortdurend. In plaats van zelf in het Woord te gaan en zelf de teksten te mediteren, rennen ze naar iemand toe die tijd in het Woord heeft doorgebracht met de vraag om hulp. Het is een poging om het proces van zaad, tijd en oogst te verkorten.

Daarna, wanneer ze geen resultaten zien, raken ze gefrustreerd en geïrriteerd. God kan weliswaar voorzien door het geloof van anderen, maar het is tijdelijk en Zijn secundaire manier om ons aan te raken. Het beste van God is om het zaad van Zijn Woord te nemen en dat in je hart te zaaien, waar het op een natuurlijke manier en zonder moeite de veranderingen zal voortbrengen die je verlangt.

Heb je ooit een appelboom zien kreunen en zwoegen om appels te produceren? Nooit! Het is de natuur van de appelboom om z'n vruchten voort te brengen. Evenzo is het jouw natuur om vrucht voort te brengen - geestelijke vrucht - en het gebeurt op een natuurlijke manier. We hebben daar echter wel een rol in te vervullen. God heeft nog nooit voor iemand ook maar één zaad gezaaid of het land bewerkt. Dat is het natuurlijke deel dat wij moeten doen. Het is aan ons om consequent Zijn Woord in ons hart te planten, in dat Woord te blijven, en het vervolgens water te geven en te voeden met gebed. Als we die kleine inspanning leveren, zal het wonder van het leven in het zaad van Gods Woord de rest doen. Onze levens zullen op een natuurlijke en moeiteloze manier veranderen.

Het christenleven is echt niet moeilijk, eigenlijk is het makkelijk als we verblijven (wonen) in Gods Woord. Het zal ons zo veranderen dat Gods perfecte wil voor ons zal gebeuren. Dat is de belofte van Zijn Woord.

Romeinen 8:6 zegt: "De gezindheid van de Geest is leven en vrede."

De gezindheid van de Geest hebben, betekent Woord-gericht zijn (*De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Johannes 6:63*). Het zaad is Gods Woord. De grond is ons hart. En de vrucht waar we allemaal naar verlangen is goddelijke verandering.