

Vol blijven met God

Andrew Wommack

Oorspronkelijk: Staying full of God, uit de Teaching Articles.

Vertaald door Robert Brugman

Heb jij wel eens het idee dat jij en God uit elkaar gegroeid zijn en dat de liefde en blijdschap die je eens met Hem ervoer verdwenen zijn? Als dat zo is, sta je niet alleen. De meeste christenen hebben het idee dat de ervaringen die ze hebben met God, door de tijd heen verminderen en dat men een nieuwe aanraking nodig heeft. Maar is dat de normale gang van zaken?

De Bijbel zegt dat God ons nooit zal begeven of verlaten (Hebreeën 13:5). Als dat waar is, en dat is zo, wie is er dan weggegaan? Als wedergeboren gelovigen zijn we allemaal in staat om iedere dag van ons leven in de volheid van God te wandelen. God stort voortdurend Zijn liefde, blijdschap, vrede, openbaringskennis en elke andere zegen uit. Maar we kunnen op een punt komen waar we niet ontvangen en 'het gevoel' hebben dat Hij er niet is.

Romeinen 1:21 zegt:

Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.

Deze tekst bevat vier afzonderlijke elementen, of sleutels, die ons aan kunnen zetten tot - en ons kunnen houden in - de volheid van God. Positief uitgelegd zijn dat: God verhogen, dankbaar zijn, het herkennen van de kracht van jouw voorstellingsvermogen en een goed hart hebben. Jij bezit het vermogen om elk van deze sleutels in je leven te laten werken.

God verhogen

Op veel plaatsen in de Bijbel wordt het woord 'vergroten' op dezelfde manier vertaald als het woord 'verheerlijken.' Daarom kunnen 'vergroten' en 'verheerlijken' gelijktijdig gebruikt worden. En 'vergroten' betekent 'groter maken'. Wist je dat je God groter kunt maken? Technisch gesproken is God wie Hij is, ongeacht wat je denkt, maar in termen van jouw perceptie, kan Hij groot of klein zijn. Jij hebt de macht om Hem in je leven zowel het ene als het andere te laten zijn.

De meesten van ons zijn meesters geworden in het vergroten van onze problemen en het minimaliseren van God en Zijn Woord. Ik herinner me een dame die dacht dat ze in verwachting was, maar kanker bleek te hebben. De doktoren vertelden haar dat haar baarmoeder onmiddellijk verwijderd moest worden. Zij vertelden dat ze slechts vijftig procent kans op overleven had en zonder operatie zou ze niet langer dan twee weken leven.

Ze kwam huilend bij me: 'Andrew, heb je gehoord wat ze gezegd hebben?'

Nu reageer ik niet altijd op deze manier, maar ik geloof dat God me leidde het op die manier te zeggen. Ik begon te lachen en verklaarde: 'Kanker is geen probleem bij God. De verlichting in de hemel krijgt geen energietekort als de Heer jou geneest! Het is niet moeilijker van kanker genezen te worden dan van een verkoudheid.'

Ik begon God groot te maken en te verheerlijken. Ik maakte de Heer groter en de kanker kleiner. Het enige ding dat de kanker onoverwinnelijk maakte was de waarde die ze hechtte aan wat de doktoren zeiden. Zij noemden haar zelfs een dwaas omdat ze de behandeling weigerde en dwongen haar een papier te ondertekenen om hen te vrijwaren van aansprakelijkheid 'als' ze zou sterven. Maar ze besloot om voet bij stuk te houden en God te geloven. Het is nu bijna twintig jaar geleden sinds ze die operatie weigerde - en ze heeft een hele schare kinderen.

Waar hecht je waarde aan? Wat is groot voor jou? Je kunt de Heer grootmaken en Hem en Zijn Woord groter maken dan ieder probleem. Doe dat door Hem te verheerlijken, te prijzen en te danken. Vind iemand in het Woord die een soortgelijke situatie heeft meegemaakt als die van jou. Mediteer op het Woord en maak dat reëler voor je dan het probleem. Je moet op een plaats komen waar Gods Woord waar is en waar Hij groter is dan wat voor situatie ook.

Alles is mogelijk voor degene die gelooft.

Markus 9:23

Dankbaarheid

Paulus noteerde ondankbaarheid als een van de tekenen van de eindtijd en zette dat onder dezelfde noemer als hebzucht, trots, godslastering en onheiligheid (2 Timotheüs 3:1-2). Maar weinigen zullen beargumenteren dat we in een maatschappij leven vol ondankbare mensen, ondanks het feit dat we meer voorspoed kennen en mogelijkheden hebben dan wie dan ook die ooit geleefd heeft.

De tweede sleutel om vol te blijven van God is een dankbaar hart. Hem verheerlijken, verhogen en danken staan allemaal met elkaar in verband, maar om God groot te kunnen maken, *moet* je dankbaar zijn. Terwijl je Hem dankt, herinner je jezelf eraan wat Hij gezegd en gedaan heeft, hetgeen Hem verhoogt.

Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Psalm 103:2

Dankbaar zijn omvat zowel nederigheid als herinnering. Nederigheid is het begrip dat je de dingen niet op 'eigen houtje' voor elkaar hebt gekregen. Als je dan vervolgens de goede dingen herinnert die Hij voor je gedaan heeft, brengt dat altijd dankbaarheid voort. Het is dus belangrijk terug te kijken en je overwinningen te verhalen en je te herinneren wie de kracht gaf om ze voort te brengen.

Ga met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, loof Hem, prijs zijn naam; want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

Psalm 100:4-5

Iedere keer dat je in de verleiding komt om te gaan klagen en jammeren omtrent een probleem, niet doen. Kom daarentegen in Gods aanwezigheid en besteed tien minuten, Hem dankend voor Zijn goedheid. Als je dat doet, zul je merken dat de natuurlijke drang om te gaan klagen verdwijnt. En het probleem zal ineenkrimpen als je het in de juiste proporties gaat zien.

Voorstellingsvermogen

Het voorstellingsvermogen is veel belangrijker dan mensen zich realiseren. Het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt met 'voorstellingsvermogen', betekent letterlijk 'conceptie.' Door het voorstellingsvermogen ontvangen we nieuwe ideeën. Zonder dat zouden we geestelijk en creatief steriel zijn.

Enkele jaren geleden maakte ik een reis naar Israël. Ik herinner me dat er in de vallei van Elah gestopt werd. Ik stapte de bus uit en liep naar dat kleine stroompje toe. Ik raapte vijf gladde stenen op zoals David dat ooit gedaan had. Ik begon me voor te stellen wat het voor David geweest moest zijn toen hij oog in oog kwam te staan met Goliath. Het verhaal kwam tot leven.

Het Woord van God komt tot leven als je in staat bent om je een voorstelling te maken van wat het zegt. Laat het Woord van God jouw voorstellingsvermogen aansturen wanneer je over de teksten nadenkt, en je zult dingen in het Woord zien die je niet met je natuurlijke ogen kunt zien. Je ziet het aan de binnenkant, in je voorstellingsvermogen.

Als de Bijbel zegt dat je genezen bent, moet je mediteren op deze waarheid totdat je jezelf genezen ziet. De meeste mensen staan toe dat hun voorstellingsvermogen vruchteloos is en gaan liever akkoord met het beeld dat de doktoren schetsen dan wat het Woord van God zegt. Men wordt gezegd wat er gaat gebeuren en zij stellen zich dat voor als zijnde de waarheid.

Ons voorstellingsvermogen wordt automatisch vruchteloos als we falen om dankbaar te zijn en God te verheerlijken. Dat wil niet zeggen dat het ophoudt te functioneren, het betekent alleen maar dat het tegen ons begint te werken.

Een persoon met een vruchteloos voorstellingsvermogen is een pessimist, zich mislukking voorstellend in plaats van succes. Het is noodzakelijk om ons voorstellingsvermogen te gebruiken om overeen te stemmen met Gods Woord en onszelf te zien zoals God ons ziet: gelukkig, gezond en voorspoedig.

Een goed hart

De Bijbel maakt heel duidelijk dat de houding van je hart veel belangrijker is dan je acties.

Jezus zei het op deze manier in Mattheüs 23:25-26

Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden.

De Heer is meer geïnteresseerd in je hart dan in je acties.

Mattheüs 12:35, Markus 7:21-23 en Spreuken 23:7 maken dat nog duidelijker:

Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.

Mattheüs 12:35

Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Markus 7:21-23

Zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij.

Spreuken 23:7

Je hart heeft de controle over wat je zegt en het controleert ook wat je doet. Alles wat hierboven staat zijn producten van je hart. Het tegenovergestelde kan ook waar zijn. Liefde, blijdschap, vrede, geduld en de rest van de vrucht van de geest zijn ook producten van wat je hart gelooft. De reden dat het hart op een negatieve manier reageert is, dat je toestaat dat je gedomineerd wordt door externe of lichamelijke dingen in plaats van door het Woord van God.

Ons begrip wordt dan verduisterd en we worden ongevoelig naar God toe. Feitelijk staan we dan toe dat onze harten verharden. Het woord 'verharden' betekent volgens het woordenboek koud, ongevoelig, hardvochtig en onbuigzaam. Wanneer onze harten zich verharden en ongevoelig worden voor God, worden zij gevoelig, gedomineerd en gecontroleerd door onze natuurlijke zintuigen.

Dus wat doen de meeste mensen als zij zich hun daden realiseren die worden aangestuurd door hun harten en die problemen veroorzaken voor henzelf en anderen? Dan zoeken zij hun toevlucht in het aanpassen van hun gedrag. Zij proberen hun acties te veranderen zonder hun harten te veranderen. Als je jouw gedrag wilt veranderen, moet je jouw hart veranderen. Verzeker je ervan dat het Woord van God de overheersende autoriteit heeft.

Als je deze vier sleutels in jouw leven in praktijk brengt, zul je nooit meer dezelfde zijn. Het zal de manier veranderen waarop je over iedereen en alles om je heen denkt. Het zal je Gods perspectief laten zien.

Wat ik hier geschreven heb, is slechts een samenvatting van het onderwijs over dit onderwerp. Mijn nieuwe boek 'Discover the Keys to Staying Full of God' (Ontdek de sleutels tot vol blijven van God) is zojuist verschenen. Daarnaast heb ik ook een begeleidende studiegids samengesteld, een geweldig instrument voor individuele- of groepsstudie. Daarin onderwijs ik diepgaand over dit onderwerp. Het is ook beschikbaar op CD en DVD.