

Woorden van wijsheid:

- * God kan wonderen doen als Hij geschikte mensen kan krijgen (Joh. 14:12).
- * Zalving werkt niet door methodes, machines of plannen. Dit is een van de dingen die we niet verkrijgen als verdienste (Titus 3:5; Efeze 2:8-9).
- * De Heilige Geest komt op elk moment in ons leven; we kunnen zelfs niets van God weten zonder de Heilige Geest. Niemand weet de dingen van God behalve de Heilige Geest (Joh. 6:63; Rom. 8:9).

Oh Heer, wij danken U dat U ons de genade geeft om vandaag in Uw tegenwoordigheid te zijn. Wij danken U, onze Verlosser en Redder. Wij vragen U onze zonden te vergeven. U alleen kunt zonden vergeven, oh Heer. Help ons, zodat Heilige Geest ons overal in zal leiden. In Jezus' machtige naam bidden wij. Amen.

Vandaag zullen we nadenken over waar ik naar verwijs als ongewone vrede, die alleen van onze Heer Jezus Christus komt. Deze soort vrede is een gift van een ongewone God. Jezus Christus had het erover toen Hij Zijn discipelen vertelde: *'Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden'* (Joh. 14:27). Dit is precies de vrede waar wij het over hebben. Het is een ongewone vrede, een unieke vrede, die geen andere oorsprong heeft dan God alleen.

Wanneer wij over deze soort vrede praten, moet u uzelf een belangrijke vraag stellen en die is: 'Ben ik gered?' Het is een vraag waar u eerlijk antwoord op moet geven. Als u zegt dat u gered bent, dan hoort u te weten waarvan u gered bent. Het klinkt niet redelijk om alleen maar te zeggen dat u gered bent zonder dat u weet waarvan u dan gered bent. Het is in feite zo, dat als u zegt dat u gered bent, maar u weet niet waarvan, uw redding twijfelachtig is. Uw redding is alleen authentiek als u weet waarvan u gered bent.

De Bijbel zegt duidelijk dat wanneer we gered zijn, we uit het satanische koninkrijk zijn weggenomen, dat is het koninkrijk van duisternis waar doden, stelen en vernietigen aan de orde van de dag zijn, en geplaatst zijn in het koninkrijk van licht, het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. In dit koninkrijk van licht is overvloed van vreugde.

Het weten waarvan u gered bent is het bevestigende bewijs dat u gered bent. Dit is het onderscheidingsteken van degenen die gered zijn. Zij zijn zich er bewust van dat zij zich afgewend hebben van hun zonden. De Bijbel zegt dat redding is het vrij gezet worden van zonde en diens straf. Wanneer wij het hebben over vrij gezet worden van zonden, bedoelen we iedere zonde in uw leven. Het is een totale zuivering van al uw zonden. Er wordt van u verwacht dat u zich niet alleen zuivert van zonden die u als 'groot' beschouwt, maar ook van de zonden die u als 'klein' bestempelt. De Bijbel waarschuwt ons dat er geen grote en kleine zonden zijn.

'Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden' (Jak. 2:10-11).

Het is dus duidelijk dat u moet weten of u gered bent of niet, voordat u kunt spreken over de vrede van God, die buitengewoon is. Deze vrede is uniek en komt wanneer u gered bent. Geen mens kan u deze vrede geven, alleen God. Uw rijkdom kan u deze vrede niet geven, uw populariteit of faam kan u deze vrede niet geven, uw liefhebbende vrouw of man is niet in staat u deze vrede te geven waar ik het over heb. Kunt u zich voorstellen wat het is? Deze vrede is werkelijk buitengewoon en het is een gift van een buitengewone God. U hebt vrede heel erg nodig om voor God te kunnen leven.

Wanneer u deze vrede hebt, zult u altijd tevreden zijn, hoe klein uw rijkdom ook is. Met deze vrede ziet u Jezus als de enige vriend, die met niemand anders te vergelijken is. Met deze vrede ziet u Jezus als de enige Genezer, Probleemoplosser, Hersteller en Restaurateur.

Aan de andere kant kunt u zonder deze vrede niet op Hem gefocust blijven. U leeft uw leven in verwarring, terwijl u van hot naar her rent. Het is alleen deze vrede die u in staat stelt boven angst, minderwaardigheidscomplex, veroordeling en schuld uit te leven. U vergelijkt uzelf niet meer met die andere broeder daar. Wat u ook bent, wat u ook hebt, veel of weinig, het zal genoeg zijn voor u. Let eens op de opmerking van onze Heer in het Bijbelgedeelte wat we eerder lazen: ***'niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u'*** (Joh 14:27). Hij legde zelfs de nadruk op de uniekheid van deze vrede van Hem. Natuurlijk brengt dit met zich mee dat de wereld u ook vrede kan geven: uw broer, vader, moeder, vrouw, man en anderen kunnen u vrede geven, maar de vrede van God, waar wij het nu over hebben, is behoorlijk anders van deze. Het is buitengewoon. Het is uniek.

U zult zich misschien afvragen wat dan het verschil is tussen de vrede die de wereld u kan geven – de vrede die uw broer, vader of de miljonair in uw familie u kan geven – en de vrede van God. Het verschil is dat de ongewone vrede samengaat met comfort. En dat is wat u nu nodig hebt. Ik leg er de nadruk op dat wat u nu nodig hebt de ongewone vrede is, die uw vader, moeder, broer, vrouw of man u niet kan geven.

Deze ongewone vrede maakt uw geld ontoereikend; het maakt uw populariteit, persoonlijkheid, kennis en opleiding en alle andere wereldse bezittingen ontoereikend.

Wat anders kan al deze dingen ontoereikend maken? Denk daar eens over na.

Bedenk eens dat u een fortuin hebt uitgegeven in uw zoektocht naar een oplossing voor uw problemen. Uw familie en vrienden hebben gedaan wat zij konden om u te helpen. U hebt over de hele wereld gezocht naar oplossingen. U hebt de beste artsen geconsulteerd en nog steeds houdt uw probleem stand. Wat moet u nu doen? Simpel. Omarm Jezus Christus als uw Heer en Heiland en geef uw leven over aan de Almachtige God. ***'Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van Mijn verordeningen, en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten*** (Mal 3:7). Wanneer u dit doet zal satan niet langer heerschappij over u hebben. Dus broeders, de ongewone vrede is een gift; het is niet te koop. Als u wat mensen geld hebt gegeven om deze vrede te ontvangen misleidt u uzelf alleen maar. Geld kan die ongewone vrede waar ik het over heb niet kopen; het blijft een gift van God: ***'En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan, en zei: Geef ook mij deze macht, opdat eenieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: Laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt!'*** (Hand 8:18-20).

'Ik heb u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God' (Micha 6:8).

Het is mijn hoop dat God u de genade zal geven om hierop te mediteren.

Laten we bidden. Oh God, Uw kinderen zijn hier om ongewone vrede te ontvangen, die alleen U kunt geven. Geef ze de genade om hun leven aan u over te geven, zodat in hun verlangens voorzien wordt, in Jezus' naam. Amen.

Dit is een vertaling van een MPG, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus' naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel - NL

Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25

info@bevrijdinginjesusnaam.nl

<http://www.bevrijdinginjesusnaam.nl>