

Woorden van wijsheid:

-Als een zondaar Jezus Christus moet kennen, moet iemand hem de weg wijzen (**Mattheüs 3:3**).

-De enige manier waarop u kunt laten zien dat u Zijn discipel bent is door uw gedrag te laten zien dat Christus in u woont (**Mattheüs 5:16**).

Vader, wij danken U. Maak ons waakzaam en trouw zodat we niet in zonde vallen, maar actief zijn in Uw dienst en vreugdevol in Uw lofprijs. Help ons niet alleen maar ons geloof te kennen, maar het te laten zien. Leer ons de Redder altijd eerst in gedachten te houden, in Jezus' naam. Amen.

Kinderen van God, als een zondaar Jezus Christus moet kennen, moet iemand hem de weg wijzen. Wanneer ongelovigen naar Jezus worden getrokken is dat vanwege uw voorbeeld. Evenzo, wanneer ongelovigen bij Jezus weggejaagd worden is dat vanwege uw voorbeeld. Bedenk altijd dat er iemand, ergens, naar u kijkt. Uw voorbeeld kan een grote invloed hebben. Dit brengt mij bij de boodschap van vandaag: **WEES EEN EFFECTIEVE GETUIGE.**

Velen introduceren zichzelf als christen, maar leven in ziekte en klacht. Zij vertellen anderen over de overvloed van Christus terwijl zij op ongelovigen vertrouwen voor steun en leiding. Bedenk dat als een zondaar gered kan worden, hij moet weten dat Jezus van hem houdt en gestorven is voor zijn zonden. Hoe kunt u anderen overtuigen van de liefde van Christus wanneer uw leven moeilijkheden en lijden reflecteren? Zo lang u blijft leven in zonde, zult u leven met de straf ervan. Wanneer u dus niet juist leeft, moet u zichzelf geen christen noemen – u zult veroorzaken dat anderen zich tegen Jezus uit gaan spreken. ***'En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden'*** (**2Petrus 2:2**). Accepteer de naam van Jezus niet alleen maar; accepteer het leven van Jezus. ***'Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.'*** (**1Johannes 2:6**). Om deze reden moet u zichzelf niet als christen introduceren – laat uw levensstijl voor u spreken. Wat is de levensstijl van Christus? Jezus was en is nog steeds zielenwinner – de grootste zielenwinner die de wereld ooit gekend heeft. Hier kwam Hij voor, leefde Hij voor, stierf hiervoor en stond hiervoor op (**Markus 2:16-17**). Gods

kinderen moeten op hun Vader lijken.

Als miljoenen van deze generatie moeten geloven, moeten zij bewijzen zien dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd. Wat is uw bewijs? Het bewijs dat Jezus in u is, is een veranderd leven. Het bewijs dat Jezus in uw bedrijf is, is een verandering van armoede naar voorspoed. Het bewijs dat Jezus in uw lichaam is, is een verandering van ziekte naar goede gezondheid. Tijd met Jezus is tijd met resultaat. Tijd met Jehova Nissi is tijd met overwinning (**Exodus 17:14-16**). Tijd met Jehova Jireh is tijd met financiële vrijheid (**2Korinthe 8:9**). Tijd met Jehova Shalom is tijd met bijzondere vrede en comfort (**Johannes 14:27**). Iedere persoon die u vandaag tegenkomt, probeert zijn of haar leven op de een of andere manier te veranderen. Iedere alcoholist haat zijn slavernij; iedere kankerpatiënt wil genezen zijn. Wat zij nodig hebben is hun tijd door te brengen met de juiste



Als een zondaar Jezus Christus moet kennen, moet iemand hem de weg wijzen. Mozes wees de weg van waarheid aan de Israëlieten in Exodus 20:1-21.

bron – Jezus van Nazaret. Maar zoals Paulus vroeg in **Romeinen 10:14-15** – ***‘Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezond worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! WEES EEN EFFECTIEVE GETUIGE.*** Mensen willen bewijs van Christus in u zien – de hoop op glorie. ***‘Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren’*** (Handelingen 4:13).

Er is geen neutrale grond: Uw voorbeeld trekt mensen naar Jezus toe of jaagt ze bij Jezus weg. Uw reactie op beproevingen en tests trekt mensen naar Jezus toe of jaagt ze bij Jezus weg. Laten we eens naar Daniël kijken. Zijn reactie ten opzichte van beproevingen en tests had grote invloed op het hele land. ***‘Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.’*** (Daniël 6:11). Wanneer u als christen verleid wordt met onrecht, wat zou u dan doen? Wat zou u doen wanneer u als christen aangevallen wordt, een klap krijg of vals beschuldigd wordt? Net als Daniël, moeten uw gedachten, woorden en handelingen als christen uw geloof weerspiegelen. Daniël geloofde in zijn God en werd gered van de samenzwering van zijn vijanden. ***‘Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd’*** (Daniël 6:24). Als Daniël EEN EFFECTIEVE GETUIGE te zijn. Hij trok mensen naar Jezus toe. Na zijn bevrijding uit de leeuwenkuil werd zijn God overal bekend (**Daniël 6:27**); heel de aarde beefde voor zijn God (**Daniël 6:27**); zijn God werd bekend als de God die redt en bevrijdt (**Daniël 6:27**). Uw reactie op critici trekt mensen naar Jezus toe of jaagt ze bij Jezus weg. Wat kunnen wij leren van Jezus’ antwoord op zijn critici in **1Petrus 2:23**? ***‘Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt.’*** Toen de waarheid genegeerd werd, was Jezus stil. Uw reactie op gevaren in het leven trekt mensen naar Jezus toe of jaagt ze bij Jezus weg. ***‘In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.’*** (Hebreeën 5:7). Wat een vreugde om situaties net zo te behandelen als Jezus deed!

Reageert u op uw critici zoals Jezus deed, of huilt u tegen anderen uit zelfmedelijden? Als menselijke sympathie u konden redden, zou u nu al gered zijn. Als Daniël bij de koning gehuild had om hulp, zouden de leeuwen hem opgegeten hebben.

Samenvattend, welke les kunnen wij hiervan leren? God laat altijd zien dat Hij sterk is ten voordele van degene die op Hem vertrouwt. Uw voorbeeld naar ongelovigen getuigt hiervoor of hiertegen. Mopper en rebelleer niet in tegenslag. Vertrouw op God en laat de wereld zien dat uw God de God is die redt en bevrijdt.

Ik laat u hier achter in geloof en bid u weer te ontmoeten in geloof, in Jezus’ naam. Emmanuel!!!

Dit is een vertaling van een ‘Mouthpiece of God’, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations

Vertaling: Stichting Bevrijding in Jezus` naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel

tel.nr.: 0418 540025

website: www.bevrijdinginjesusnaam.nl

email: info@bevrijdinginjesusnaam.nl