

Evangelische Boekhandel Deur der Hoop in Zaltbommel bestaat 20 jaar en organiseert op zaterdag 5 september 2009 in samenwerking met

## Dr. Willem J. Ouweneel

Bioloog, Filosoof, Theoloog, Hoogleraar, Docent, Prediker en Publicist

*actuele*

# *boekbespreking*

*inspired books are beautiful!*

*- iedereen is welkom, gratis toegang -*

### **Programma zaterdag 5 september 2009:**

- 10.00 uur: Boekwinkel & tuin open met koffie, thee & broodjes
- 14.00 uur: Ontvangst Dr. W.J. Ouweneel
- 14.30 uur: Boekbespreking door Dr. W.J. Ouweneel (bijlage)  
titels: '*Het zoenoffer van God*' & '*Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest?*'
- 15.30 uur: Beantwoording van vragen & informele gesprekken met Dr. W.J. Ouweneel
- 17.00 uur: Einde

### **Adres Evangelische Boekhandel Deur der Hoop**

Hertogin Mechteldhof 5  
5302 VN Zaltbommel  
Telefoonnummer: 0418 540025

Dr. W.J. Ouweneel schreef o.a.:  
- 132 boeken  
- 48 artikelen in boeken  
- honderden artikelen en columns  
- houdt lezingen, conferenties, genezing & bevrijding  
- is voorganger en leraar bij o.a. Koninkrijk van kracht  
<http://www.willemouweneel.nl>

***Graag tot zaterdag 5 september!***

*Evangelische Boekhandel Deur der Hoop  
Hertogin Mechteldhof 5  
5302 VN Zaltbommel - NL  
Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25  
[info@deurderhoop.nl](mailto:info@deurderhoop.nl)  
<http://www.deurderhoop.nl>*

BIJLAGE

De volgende 2 titels van Prof. Dr. W.J. Ouweneel worden tijdens de boekbespreking op zaterdag 5 september 2009 besproken:

**Boek 1. -- Het zoenoffer van God:**

Een offer van God, en ook vóór God. Een offer waarnaar Hij verlangt - maar dat uiteindelijk, in het volle licht van de Godsopenbaring ook van Hemzelf blijkt te komen. God is de Gever én de Ontvanger. Daarover handelt dit deel: het offer van Christus, waarvan uitdrukkelijk gezegd moet worden dat het een zoenoffer is. Door dat offer worden de zonden verzoend, en worden mensen verzoend met God.

De verzoenende betekenis van het kruiswerk van Christus staat onder forse theologische druk. In dit boek wordt een krachtig pleidooi gevoerd voor de traditionele opvatting - niet met argumenten stoelend op de traditie, maar rustend op de Schrift. Tegelijk moet daarbij veel overhoop gehaald worden wat in de rechtzinnige (vooral gereformeerde) theologie met elkaar verward is. Daardoor worden ook misverstanden zichtbaar die gemakkelijk tot een liberale visie konden leiden, en kan het zoenoffer van Christus in zijn stralende kracht worden gepresenteerd.

**Boek 2. -- Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest?:**

Wat is 'vervulling met de Geest' eigenlijk? En waar is het voor nodig?

Willem J. Ouweneel legt in dit boek het verschil uit tussen het ontvangen van de Heilige Geest en vervuld zijn met de Heilige Geest.

Elke ware gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar niet elke gelovige is 'vervuld' met de Heilige Geest. Als we het Nieuwe Testament, vooral het boek Handelingen, goed lezen, blijkt die vervulling erg belangrijk te zijn. Of het nu om aanbidding, prediking, ons getuigenis, de genezings- en bevrijdingsbediening of de uitoefening van onze taak in Gods koninkrijk gaat, steeds blijkt het loutere bezit van de Geest niet voldoende te zijn: we hebben de kracht en de volheid van de Geest nodig. Veel gelovigen weten niet HOE zij met de Geest vervuld kunnen zijn. Dit boekje wil daarbij een handje helpen.

<http://christianbookshop.nl/>

<http://www.bevrijdinginjesusnaam.nl/>