

Geloof**Genezing met een tijdslimiet****Geplaatst: 18 augustus 2011 19:11, laatste wijziging: 18 augustus 2011 20:49**

Daniël Gillissen

BUSSLOO - Voor het eerste bad evangelist Jan Zijlstra donderdag voor zieken op het Xnoizz Flevo Festival. Met veel aandacht voor critici, verder was het een 'gewone' genezingsdienst maar mét tijdslimiet.



'Goed hé? Haal eens diep adem. Kan jou die vrienden schelen, joh. Jezus heeft je genezen.' Met een krachtige en dwingende stem spreekt Jan Zijlstra, organisator van genezingsdiensten, de zieke toe voor wie hij heeft gebeden. Aarzelend haalt de jongen met astma hoorbaar adem.

Na een paar keer te hebben gediscussieerd over gebedsgenezing, is evangelist Jan Zijlstra uitgenodigd voor zieken te bidden tijdens het Xnoizz Flevo Festival. Ziekte en genezing is een onderwerp waarmee jongeren worstelen, liet festivaldirecteur Marten IJmker eerder weten. Praten brengt het niet dichterbij, constateerde hij. 'Door een dienst te organiseren blijft het niet abstract en afstandelijk, maar vorm je als vanzelf een mening.'

Met ruim vijfhonderd belangstellenden is het bomvol in de tent. Zijlstra beklemtoont dat het voor hem een gewone genezingsdienst is. 'Voor jullie niet, dat kan ik van jullie gezichten aflezen.' De bandleider roept op niet alleen toeschouwer te zijn. 'Je bent misschien sceptisch, maar het gaat niet om Jan Zijlstra maar om wat jij met de Heer hebt. Ga daarom naar de Heer op zoek en niet naar de mens.'

niets bijzonders

Diverse malen onderstreept Zijlstra dat het niet om hem gaat, maar om Jezus Christus. 'Ik vertel dat God van mensen houdt. Daarnaast bid ik voor mensen. Er is niets bijzonders aan mijn hand of

mijn woorden. Ik ben geen gebedsgenezer. Ik weet dat Jezus Christus een genezer is. Geloven jullie dat? Nog niet allemaal, zie ik.'

Met degenen die kritisch of onverschillig in de dienst zitten, gebeurt er niets, waarschuwt Zijlstra. 'Allesbepalend is de houding van ons hart naar het woord van God.' Om dat te illustreren, roept hij drie mensen op het podium om hun verhaal over hun genezing van de ziekte van Lyme, zware bekken-instabiliteit en gedeeltelijke doof- en blindheid. Alle drie krijgen ze na hun verhaal applaus uit de zaal.

Voordat Zijlstra voor zieken gaat bidden - 'waarvoor jullie allemaal zijn gekomen' - laat hij tientallen mensen die hun leven aan Jezus willen geven, hardop een gebed bidden. Daarna heet hij hen met een handdruk welkom in de 'familie'. Een paar minuten later begint het gebed voor genezing. Als eerste roept Zijlstra zieken met darmklachten naar voren. De eerste is Benjamin met de ziekte van Crohn. Zijlstra legt hem de handen op. Bidt met krachtige, dwingende stem om harmonie 'in Jezus' naam'. Benjamin vertelt aarzelend dat hij net nog last had en na het gebed niet meer.

Een meisje laat bidden voor haar nek. Of ze genezen is? 'Ik kan het zo niet vertellen.' Een ander voelt nog pijn in zijn rug, maar in de nek 'is het een stuk minder'. Zijlstra spreekt nog een keer een gebed uit. Op een gegeven moment vraagt Zijlstra alle zieken in een rij te gaan staan. Allerlei ziektes passeren de revue: onvruchtbaarheid, nekklachten, MS, ADHD, doofheid.

dokter

Tegen een meisje dat volgens hem genezen is van diabetes zegt hij dat ze zelf zal merken of ze de medicijnen nog nodig zal hebben. 'Overleg met de dokter.' Tegen de tientallen mensen die in de rij staan: 'Ik zou graag met jullie allemaal een half uur praten, maar ik heb een tijdslimiet. Bij de genezingsdiensten heb ik dat nooit, soms duren die wel tot vier uur 's nachts.' Een jongen die al stotterend zijn naam zegt, kan na gebed onder meer het woord 'gerechtigheid' zonder problemen uitspreken. Tegen zieken die zeggen dat ze niet weten of ze genezen zijn, zegt Zijlstra: 'Laat ons maar horen wat God allemaal doet.' Of in geval van onvruchtbaarheid: 'Stuur ons een kaartje'. Als Zijlstra - na een dienst van zo'n 2,5 uur - klaar is met bidden zijn er nog zo'n honderd toeschouwers over. <