

Henk & Anneke Wassink

Postbus 5093, Paramaribo, Rep. Suriname SAm., Email: hawassink@sr.net, tel. 597-533552



Nieuwsbrief nr. 63 (augustus-2015)

.....opdat de beproeving van uw geloof...mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief...(1Petrus 1:7-8a)

Als dingen veranderen.....

In onze laatste rondzendbrief eindigden wij met de mededeling dat Henk zich onder doktersbehandeling moest stellen. Omdat de medicijnen niet voldoende soelaas gaven werd Henk opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo voor nader onderzoek. Na drie dagen volgde ontslag met de mededeling na 14 dagen terug te komen voor een Cystoscopie (blaasonderzoek). Dat onderzoek werkte uit dat hij onmiddellijk de volgende dag al geopereerd werd met de TURP methode. Weefsel werd opgestuurd voor controle. Na drie dagen zou het plassen weer op gang moeten komen, maar helaas ging dat niet. Het weekend werd Henk naar huis gestuurd met katheter om maandag terug te keren om deze te laten verwijderen. Maandag bij de Uroloog kreeg Henk te horen dat de arts een MRI wilde laten maken. De volgende dag al werd deze scan gemaakt met de mededeling dat hij gebeld zou worden wanneer het resultaat bekend zou zijn. Dat heeft even op zich laten wachten zodat we maandag 24 Augustus weer bij de Uroloog zaten. Hij had geen goed nieuws, een tumor in de prostaat had de omgeving al beïnvloed, er waren uitzaaiingen oa. naar de blaas. De arts verwonderde zich over de snelheid waarmee deze tumor tekeer gaat.

Een operatie was geen optie en bestralen had geen zin meer. Een hormoonbehandeling zou de zaak kunnen vertragen, waartoe besloten is. Henk kan gewoon thuis blijven en deze behandeling ondergaan. Hij heeft geen pijn en kan rustig de dingen gaan doen die gedaan moeten worden.

Het Boen Njoensoe Tienerkamp hebben we moeten afzeggen. Bijbelcorrectiewerk kan gewoon doorgaan, evenals de dagsluitingen in huize 'In de Ruimte' en de studies welke op verschillende plaatsen in de stad gehouden worden. De ritten buiten de stad moeten we even laten rusten is het advies.

Het is een situatie die zich zo plotseling voor doet dat wij er door worden overrompeld. De HEERE GOD heeft er weet van en wij vertrouwen op HEM.

Wij danken u allen voor de gebeden in de afgelopen weken en voor het medeleven. Blijf mee bidden dat de HEERE het ten goede zal keren en ontvang onze hartelijke groeten, Jullie Henk en Anneke

Life is easy when you're upon the mountain
And you've got peace of mind like you've never known.
But things change when you're down in the valley
Don't lose faith for you're never alone.

You talk of faith when you'er up on the mountain,
but talk comes so easy when life's at its best.
Now it's down in the valley of trials and temptations
That's where you faith is really to put the test.

For the God of the mountain is still God in the valley.
When things go wrong, He'll make them right.
And the God of the good times, is still God in the bad times.
The God of the day is still God in the night.

