



KokBoekencentrum
UITGEVERS | UTRECHT

L_{eerhuis} A_{msterdam} T_{enach} & E_{vangelie}



POST

BOEKPRESENTATIE OP VRIJDAG 14 JUNI 2019, 15.00 UUR, THOMASKERK AMSTERDAM

Boek



'Mythe, mysterie, mystiek' door Els van Swol biedt een eerste kennismaking met het werk van Henk Vreekamp (1943-2016), predikant en schrijver van onder meer de Veluwe-trilogie. Hij noemde zichzelf een heidens-christelijk theoloog die uitgedaagd werd door het joodse denken. Dit boek bevat ook de preek die hij één dag voor zijn overlijden hield. Drie thema's vormen een rode draad door zijn denken: de mythe, waarin het goddelijke en menselijke door elkaar lopen; het mysterie, de genade, waarin hemel en aarde van elkaar onderscheiden worden; en de mystiek, waarin God en mens elkaar ontmoeten.

Els van Swol studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen, schrijft onder meer in 'Kerk in Mokum' en recenseert voor onder andere NBD Biblion. Deze uitgave verschijnt op initiatief van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij, in een reeks over theologen die hebben bijgedragen aan een kritische en maatschappelijk betrokken theologie.

- ISBN: 9789043532303
- Pagina's: 96
- Prijs paperback: € 12,99, E-book: € 6,99

Programma

Opening – door Wilken Veen

Wilken Veen is predikant van het Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie en redacteur van de boekenreeks van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij waarin dit boekje verschijnt.

Kort pianorecital met werken van Joh. Seb. Bach – n.n.b.

Mythe, mysterie, mystiek in de poëzie van Anton Ent – korte inleiding door Els van Swol

Henk van der Ent (geb. 1939) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, Wijsbegeerte en spiritualiteit aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en was leraar in Apeldoorn.

Onder de naam Anton Ent publiceerde hij zestien poëziebundels, waarvan de laatste, *De gele zweep*, dit jaar verscheen. In deze bundel is ook het gedicht 'Open velden. In memoriam Henk Vreekamp' opgenomen.

In Ent's werk kan eenzelfde drieslag worden aangetroffen als in dat van zijn vriend en geestverwant Henk Vreekamp.

Korte inleiding n.a.v. enkele punten uit het boek – door Thijs van Meijeren

Thijs van Meijeren (geb. 1989) studeerde theologie in Apeldoorn (TUA), Utrecht (UU) en Amsterdam (PThU) en is sinds 2015 predikant van de Hervormde gemeente Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld (PKN).

Overhandiging van het eerste exemplaar namens de uitgever – door Aart de Bonte

Receptie

De Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam, is bereikbaar met de metro richting Station Zuid (uitgang Zuidplein); tram 5 (halte Prinses Irenestraat); bus 15, 62 of 65 (halte Station Zuid).

Wij nodigen u hierbij van harte uit aanwezig te zijn.
U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.