

“U onderzoekt de Schriften, want u meent daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.” : woorden van onze Heere Jezus Christus in Johannes 5:39

Lezingen Kootwijkerbroek komen tot een einde (naar Psalm 72: 20)

Als gevolg van een zwakker wordende gezondheid heeft broeder Dato Steenhuis aangegeven te moeten stoppen met zijn lezingen, ook die in Kootwijkerbroek. Hoewel we dit allemaal ontzettend jammer vinden, hebben we uiteraard begrip voor deze beslissing, die broeder Dato met pijn in zijn hart heeft moeten nemen. Zondag 15 februari 2026 zal het dan ook de laatste keer zijn, dat onze broeder de lezing in de Essenburcht verzorgt.

Hier onder volgt een korte terugblik op het ontstaan van de lezingen.

Bijbelstudies met Dato Steenhuis in Kootwijkerbroek 2001-2026

De lezingen zijn ontstaan uit een groep in 1994, die de Tabernakeluitleg en de Offers op video's van stichting Nehemia volgde, een opname van een bijbelstudieweek van broeder Dato Steenhuis in Rhederoord. Daar was in 1985 een levensgroot model van de tabernakel opgesteld op het terrein, één van de gidsen toen daar buiten, was broeder Dato. Van 1995 tot 2001 sprak regelmatig met tussenpozen de oude bijbelleraar broeder Johan Braaksma. Er is ook nog een bijbelstudieweekend met Braaksma geweest op bungalowpark Hoge Hexel, met ook mensen uit Almelo. In de jaren voor het overlijden van Braaksma is Dato met Teun van Ommen bij hem geweest, waarbij Braaksma zijn bijbelwerk bij hem aanbeval.

MKZ en Twin Towers

In het woelige jaar 2001, vonden in Kootwijkerbroek in het voorjaar de verdrietige MKZ gebeurtenissen plaats en op 11 september was de aanslag op de Twin Towers in New York. Op zondag 7 oktober startte president George W. Bush als antwoord op de aanslag, de oorlog in Afghanistan, de operatie Enduring Freedom. Op dezelfde dag om kwart over vier hield Dato Steenhuis de eerste lezing in een serie van 3 over de kleding van de Hogepriester, een studie, die hij daarvoor ook in de Reddingsark in Baarn had gehouden. Contacten met Dato kwamen tot stand in Baarn, bij de Maranathasamenkomsten in Ermelo en bij de Herberg in Barneveld, opgezet door de geboren Kootwijkerbroeker Bert Bruinekreeft (Bep Bruun). De eerste avond waren er veel gelovigen, als een soort afgevaardigden, uit de Reddingsark en Ermelo. Kern van de lezingen van

broeder Dato was het centraal stellen van de Persoon en het leven en werk van onze Heere Jezus Christus in het Plan van God met zijn volk Israël en de wereld. Christus is de Weg.

Veel gehouden Bijbelstudies zijn beschikbaar op internet

Er volgden na de Hogepriester, de Tabernakel, de offers (Het Offer), de Gezette Hoogtijden, bijbelboeken als het boek Job, Ezechiël, Zacharia, Efeze en de Openbaring. Vanaf 2003 staan alle onderwerpen op www.vergadering.nu, de flyers en agenda's, Vanaf 2014 staan alle opnames als MP3 op de site. Veel dank aan beheerder Harry Sleijster voor dit belangrijke werk. Op onze website www.deHogepriester.nl, onderaan de downloads, opnames van broeder Johan Braaksma, ook de MP3's van Dato. Beheerder zoon Peter Brons bedankt ook voor je goede zorgen, al die jaren. Vaak behandelde Dato de wat minder ontgonnen gebieden in de Bijbel, met nadruk op Jezus als de Weg. De coronaperiode die in 2020 begon, was een rimpeling, die het getuigenis niet onderbrak, maar wel de maaltijden na de studie, die altijd belangrijk waren voor het onderling contact en de nabesprekingen over het Woord. Af en toe, als Dato niet kon, kwamen Teun van Ommen en Aart Haverkamp in Kootwijkerbroek. Dick van Scharrenburg viel ook in met het model van de Tabernakel

De sites www.deHogepriester.nl, vergadering.nu en www.groeieningeloof.nl hopen de Maranathalezingen van Dato en anderen tot in lengte van jaren ter beschikking te hebben.

Jeugd en ouderdom

In de begintijd was er ontzettend veel jeugd, ze hielpen overal mee, in de keuken en ook bij de aankondigingen, zoals Harmen Doornebal en Arjan en Hanneke Mudde, die nog altijd trouwe bezoekers zijn. De toenmalige jongeren zijn nu ook al in de veertig. Velen verdwenen naar een eigen samenkomst in een schuur in het naburige Essen, die nog regelmatig gehouden wordt. Er waren ook veel ouderen als Willem Veldhuizen uit Stroe, Bep en Dina Lagerweij en Barend Faasse uit Barneveld. We denken aan Gerrit Faber, die trouw helemaal uit Nijmegen kwam, vaak met een gedeelte van de kerkeraad van zijn thuisgemeente. Leo de Boer kwam met zijn vrouw Truus, Leo was een onderwijzer uit de school van mijn jeugd (Harry Brons) in Kootwijkerbroek, 60 jaar geleden, dat gaf een bijzondere band.

Pianobegeleiding

Bij de eerste drie lezingen, werd de zang begeleid door Berend de Wit, de organist van de Reddingsark in Baarn. Tien jaar lang was Ad Doornenbal de muzikant. Regelmatig trad Aad Erkelens aan en dochter Marianne met de fluit. Ook Truus de Boer was achter de piano te vinden. Jaap van Middendorp en de onlangs overleden Wim Klein Haneveld, waren naast muzikant ook actief bij de leiding van de samenkomsten. Vaak hebben we ook “á capella” gezongen, zoals gewend bij de Vergadering van gelovigen. Veel dank ook aan Jan van den Brink en Marco Rutgers voor de leiding. Waardering voor Dirkje van den Brink, Netty Brons en Dineke Kuipers voor de soep en de inzet in de bijzondere tweede helft in de hal, waar vele contacten werden gelegd en bijzondere nagesprekken plaatsvonden.

Ga met God

Nu door de zwakker wordende gezondheid van Dato een einde aan deze mooie traditie moet komen, danken we Dato en Hennie voor de trouw en volharding door de jaren heen. Ook de toegankelijkheid en de contacten na de lezingen werden door velen zeer gewaardeerd. Ga met God, het ga jullie goed ook in deze omstandigheden.

Dit stuk is geschreven door Harry Brons en Jaap van Middendorp

Jan en Dirkje van den Brink

Jaap en Lina van Middendorp

Harry en Netty Brons

Dineke Kuipers

en vele anderen