



De Notre Dame

Door Bert Panhuse

'Amper een uur nadat de vlammen in de Notre Dame in Parijs waren gedoofd – dus op een moment dat nog niemand een verklaring had – haastte de Franse overheid zich om te zeggen dat de brand een “ongeluk” was en dat “brandstichting uitgesloten is”. De opmerkingen klonken zoals alle officiële verklaringen van de Franse regering na de aanslagen van de afgelopen jaren in Frankrijk. De brand in de Notre Dame vond plaats op een moment van toenemende aanvallen op kerken in Frankrijk en Europa. Alleen al in 2018 werden in Frankrijk meer dan 800 kerken aangevallen.’ Dit schreef dr. Guy Millière, auteur van 27 boeken over Frankrijk en Europa.

De brand in de Notre Dame vond plaats minder dan drie jaar nadat een ‘commando-eenheid’ van jihadvrouwen probeerde om de kathedraal te vernietigen door cilinders met aardgas te laten ontploffen. Drie dagen voor de brand in de Notre Dame, op 12 april, werd de leider van deze jihadvrouwen, Ines Madani, een jonge Franse vrouw die zich heeft bekeerd tot de islam, veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Veel kerken liepen in 2018 ernstige schade op, in verscheidene kerken werd brand gesticht. Op 5 maart werden in de basiliek van Saint-Denis, waar op drie na alle Franse koningen begraven liggen, vernielingen aangericht door een Pakistaanse asielzoeker. Twaalf dagen later, op 17 maart, brak er een verwoestende brand uit in Saint Sulpice, de grootste kerk van Parijs. Na dagen van oorverdovend stilzwijgen gaf de politie uiteindelijk toe dat brandstichting de oorzaak was. En soortgelijke voorbeelden zijn overal in Europa te vinden. Alleen al in maart werden in Duitsland vier kerken vernield of in brand gestoken. In PI-News stond: ‘Er is een sluipende oorlog gaande tegen alles wat het christendom symboliseert.’

Maandenlang hebben jihadistische organisaties verklaringen afgelegd waarin werd opgeroepen tot de vernietiging van kerken en christelijke monumenten in Europa. De Notre Dame werd herhaaldelijk genoemd als primair doelwit. Desondanks werd de kathedraal niet voldoende beschermd. Veel mensen zien in de as van de Notre Dame een symbool van de vernietiging van het christendom in Frankrijk. De kunsthistoricus Jean Clair stelde dat hij in de vernietiging van dit bijzondere monument een bijkomend teken ziet van een ‘onomkeerbare decadentie’ in Frankrijk, en van de uiteindelijke ineenstorting van de Joods-christelijke basis van Europa. Want ook het antisemitisme neemt in Europa razendsnel toe.

Met name in Frankrijk werden vorig jaar 74% meer antisemitische incidenten geregistreerd. Veel Joden verhuizen daarom naar Israël. In de hele wereld, maar met name in Europa, is er een demonische aanval ingezet op Joden en christenen. En tegelijkertijd wordt door de diverse overheden alles gedaan om de identiteit van de (meestal islamitische) daders te verdoezelen, net zoals de Nederlandse overheid heeft geprobeerd om ongeveer 1.000 zeer ernstige misdrijven die zijn gepleegd door asielzoekers, in een rapport te verdoezelen, waardoor Staatssecretaris Harbers moest aftreden.

Christenvervolging

Gelukkig beginnen sommigen door te krijgen wat er aan de hand is. Voor het eerst las ik in een landelijk dagblad een artikel over de enorme christenvervolging in de wereld. Er stond onder meer iets in over een rapport van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt. In dat rapport wordt gesproken van ‘een wereldwijde vervolging van christenen die bijna het niveau van een genocide haalt’. En wat doen de EU-leiders in Brussel? Helemaal niets, die zijn veel te druk om onze beroepsvissers het leven zuur te maken door de pulsvisserij te verbieden (die erg milieuvriendelijk is). Of nog erger, het beledigen van mensen die uit de Europese Unie willen stappen. Zoals de Poolse voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, die onlangs zei (gaat u even zitten): ‘Ik hoop op een speciaal plekje in de hel voor Brexiteers.’ Dus indirect ook eigenlijk bedoeld voor iedereen die uit de Europese Unie wil stappen...

Ik raad u aan om op ons YouTube-kanaal eens de documentaire *The Rape of Europe* van David Hathaway te bekijken. Dan ziet u overduidelijk waar deze Europese droom op uitloopt.



Bert Panhuse is voorzitter van stichting Eurospirit www.eurospirit.nl. Eurospirit Televisie is wekelijks te zien bij Family7, elke zondag om 14.30 uur en 00.30 uur.