



## Ineke Siebers

*werd wonderbaarlijk genezen van kanker in de endeldarm, lever en longen*

Ineke Siebers uit Roermond kreeg van de artsen te horen dat zij ongeneeslijk ziek was. Zij had kanker in de endeldarm, met uitzaaiingen in de longen en de lever. Behandelingen zouden haar leven alleen maar voor korte tijd verlengen. Toen hoorde zij over de God van wonderen. Zij ging naar de genezingsdienst en ontving in één moment genezing door Jezus Christus.

Ineke was ernstig ziek. Zij had al geruime tijd slecht functionerende darmen, en was vreselijk moe. Ze ging met haar klachten naar de huisarts. Na bloedonderzoek werd zij direct doorverwezen naar het Laurentius Ziekenhuis in Roermond.

Er volgde een uitgebreid onderzoek en in november 2010 kreeg Ineke de uitslag van de oncoloog: 'Mevrouw Siebers, u hebt kanker aan de endeldarm, met uitzaaiingen in de

lever en longen. Het is in een vergevorderd stadium, u bent ongeneeslijk ziek, u hebt nog maar kort te leven.'

Met bestralingen en een chemokuur probeerde men haar leven te verlengen.

Ineke: 'Tijdens deze behandelingen voelde ik mij vreselijk ziek en ik viel enorm af. Ik lag vrijwel altijd in bed of op de bank en vroeg me af hoe het nu verder moest. Was er voor mij nog hoop op een toekomst?'

## Naar de genezingsdienst

Haar schoonzuster Leonique vroeg of Ineke meeinging naar de genezingsdienst van evangelist Jan Zijlstra in Nijmegen. Zij was al vaker naar een genezingsdienst in Leiderdorp geweest en had wonderbaarlijke genezingen in de naam van Jezus meegemaakt.

Op zaterdag 16 april 2011 gingen zij samen naar de Jan Massinkhal in Nijmegen. Ineke had een kussen meegenomen om op te zitten en een groot ligbedkussen om op te kunnen liggen, als het te lang zou duren.

De boodschap die Ineke die avond hoorde, raakte haar diep in het hart. Zij opende haar hart voor Jezus. Zij voelde een diepe relatie met God en ontving diepe vrede.

Na het gemeenschappelijke genezingsgebed werd de gebedsrij gevormd. Ook Ineke ging samen met haar schoonzuster in de rij staan. Plotseling zei evangelist Jan Zijlstra: 'Degenen in de gebedsrij, die zieke darmen hebben: kom nú naar het podium.'

## Ineke, in Jezus' naam, word gezond

Ineke: 'Hij vroeg wat ik had en ik vertelde dat ik endeldarmkanker had met uitzaaiingen in longen en lever. Toen zei hij: "Ineke zou God je kunnen genezen?" Ik knikte en zei: "Ja, Hij kan het."

Toen legde hij mij de handen op in de naam van Jezus en bad voor mij. Maar ik voelde de pijn van de tumor nog, en zei zacht: "Ik voel het nog."

Opnieuw legde hij mij de handen op en gebod de kanker mijn lichaam te verlaten in Jezus' naam, en dat de oneindige kracht van God mijn lichaam zou binnenstromen.

Plotseling voelde ik de pijn in mijn endeldarm niet meer. Ik voelde een intense warmte door mijn lichaam stromen

*Ineke straalde nadat ze het leven van God ontving.*



en ik wist dat alles goed was, ik was genezen!

Er werd gezongen: Er is heling in de naam van Jezus, en ik begon op het podium God te danken. De evangelist zei: "God raakt je aan Ineke, niet alleen je darmen, maar heel je lichaam."

Daar stond een stralende vrouw op het podium, en ik zei tegen de mensen: 'Kijk toch eens, er is iets geweldigs gebeurd in deze vrouw. Kijk haar ogen! Ze stralen, ze spreken van leven.' Ik zag hoe haar asgrouwe kleur veranderde in een gezonde kleur. Jezus had haar aangeraakt!

## Na de genezing

Ze ging terug naar haar plaats. Voor het eerst sinds maanden kon zij weer zitten, zonder pijn. Ze zat daar met stralende ogen, het leven van God doorstroomde haar. Het kussen dat zij bij zich had, was niet meer nodig.

Thuisgekomen ging ze direct allerlei dingen doen die voorheen onmogelijk voor haar waren, zoals lopen en fietsen. Ze was genezen.

Ineke: 'Op maandag 18 april moest ik naar het ziekenhuis voor een CT-scan. De oncoloog vertelde dat alles in orde was en dat de chemobehandeling absoluut niet meer nodig was. Ook de bloedwaarden waren prima. Ook bij de volgende controle op 6 juni, was mijn medische situatie onveranderd.'

De mensen die haar hebben meegemaakt toen zij zo vreselijk ziek was, kijken nu vol verbazing en verwondering naar de nieuwe Ineke. Zij is totaal veranderd.

Zij zien het levende bewijs van de God van wonderen. Die haar aanraakte in Jezus' naam. ■

*Ineke vertelt hoe Jezus haar wonderbaarlijk genas.*



Voorjaar 2012

# LEVENSTROOM

*Nieuws met het getuigenis van de kracht Gods*

**De evangelist vraagt: "Wie heeft je genezen?".  
Antwoord: "Jezus!". "Onthou dan die naam!"  
Lees het artikel over dit belangrijke onderwerp.**

**Lees het verhaal van de  
wonderbaarlijke genezing  
van Ineke Siebers die  
genezen werd van kanker.  
Door de naam van Jezus.  
Zie pag. 10**

**Genezingsdiensten in Leiderdorp  
iedere 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> zondag van de maand**

## Belangrijke Trainingsavonden

Evangelist Jan Zijlstra geeft onderwijs over: **Op weg naar geestelijke volwassenheid**

Iedere 1e dinsdagavond van de maand, aanvang 19.30 uur, in De Levensstroom, Leiderdorp

De lessen worden gegeven op: dinsdag 6 maart, dinsdag 3 april, dinsdag 1 mei, dinsdag 5 juni (slotles)

instappen kan op  
elk moment!

De lessen kunnen apart gevolgd worden voor € 7,50 per les.

## Houdt u alvast vrij voor de nieuwe training van evangelist Jan Zijlstra

Vanaf september: iedere 1e dinsdagavond van de maand, aanvang 19.30 uur, in De Levensstroom

### Thema: Volwassen zijn in de geestelijke strijd

Start training:  
4 september

Geef u nu alvast op: De Levensstroom, 071-5415415

Indien u van te voren zich voor de gehele training inschrijft en van te voren betaald, dan krijgt u korting en betaald u slechts € 65. De lessen kunnen ook individueel gevolgd worden en kosten € 7,50 per les.

### Discipelschap Training

Start training:  
september

Van beslissing naar discipelschap. De basis voor iedere christen!

Voor meer info en aanmelding: [www.levensstroom.nl](http://www.levensstroom.nl) of 071-5415415

## Reserveer nu het zomernummer van magazine Levensstroom!

Het wordt een unieke editie, met artikelen: gevolgen van de keuze, de God van wonderen, de Genezer aanvaarden meer dan 10 krachtige getuigenissen.

### Doe het werk van de evangelist tijdens de komende zomerperiode

Reserveren kan tot 15 maart door te bellen met de Levensstroom: 071-5415415

## Abonnement op magazine Levensstroom

Stuur deze abonnementsbon op naar: Abonnementsadministratie De Levensstroom, Elisabethhof 5, Postbus 222, 2350 AE, Leiderdorp. De abonnementsprijs is slechts € 7,50 per jaar (€12 binnen Europa en €17,50 buiten Europa).

Bij deze abonneer ik mij, tot wederopzegging, op het magazine *Levensstroom*.

Dhr.  Mw.  Fam.

Achternaam: \_\_\_\_\_ Voorletter(s): \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_ Huisnr: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

Telefoon nr: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Ik woon in Nederland, en hierbij geef ik Stichting de Levensstroom Gemeente toestemming om jaarlijks, tot wederopzegging, het abonnementsgeld van € 7,50 per jaar van mijn bankrekening af te schrijven. Mijn rekeningnummer is: \_\_\_\_\_

Ik woon niet in Nederland en ik maak het abonnementsgeld zelf over.

Handtekening: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

