
Beste Harry.

jean schoonbroodt <JmpSchoonbroodt@hotmail.com>
Aan: "harry.sleijster@gmail.com" <harry.sleijster@gmail.com>

19 april 2020 om 04:13

Vandaag las ik het artikel van Willem J. Ouweneel, dat jij plaatste op de vergadering.nu-site in de linker kolom. Zijn artikel "Coronatheologie" van 17.04.2020 geplaatst op CIP.nl.

Persoonlijk vindt ik zijn artikel zeer gevaarlijk, daar het lijkt alsof hij geen oog heeft voor de ware realiteit, die zich momenteel afspeelt in deze tijd... vlak voor de vervulling van Opb. 13. Hij laat duidelijk zijn afkeuring blijken jegens o.a Pastor JD Faraq.

Ik moest net denken aan de tekst : "Mijn volk, uw leiders zijn misleiders geworden."

Het verbaast mij niets, dat vele kerken gesloten of bijna gesloten zijn. Indien de leidlieden niet of nauwelijks gedurende de Gemeentelijke/Kerkelijke samenkomsten over de eindtijd praten, noch over Opb. 13. omdat ze zelf Mammon-liefhebbers zijn, moet God wel de mensen uit die kerken en bij die kerkmisleiders weghalen, zodat zij niet door hen aan het Beest onderworpen worden... en niet het merk/teken of nummer/getal of naam van het Beest op/in zich nemen. Want als de lauwe zakken van leiders (Laodicea) zelf geld en luxe en gemak en weelde en roem en het volksrecht meer lief hebben dan de volkomen geloof-gehoorzaam jegens het ware oorspronkelijke onvervalste evangelie, dan zullen zij het volk van God mee sleuren naar het verderf van Opb 13 + 14. en dus niet waarschuwen tegen de RIFD-chipping in rechterhand of voorhoofd... of nano-tattoo op/in het voorhoofd. Ze zullen het dan gewoon afdoen als "Een gewoon modern betalingsmiddel, dat de mens voorziet van alle comfort en gemakken en allerlei voordeel."

Niet voor niets zei Jezus, dat het voor een rijke moeilijker is het koninkrijk van God binnen te gaan, dan dat een kameel door het oog van een naald gaat.

Paulus zegt : Geldzucht/ liefde voor geld is de wortel van alle kwaad.

Veel kerkleiders hebben zelfs in het verleden belangrijke profetieën niet in de Gemeente voorgelezen. Terwijl de profetie of openbaring net gegeven is om te waarschuwen of mensen de ogen te openen in welke tijd ze leven... of het toekomstige te openbaren.

De Profeet Agabus werd door God's Geest door de Gemeenten gedreven ...

in zijn dagen om een hongersnood aan te kondigen, die over de gehele toenmalige wereld zou uitgaan. En naar mijn berekening trof deze precies 7 jaren later in. De Gemeente had dus door deze profetie de 7 vette jaren de tijd om zich voor te bereiden op de 7 jaren hongersnood daarna. Dit was natuurlijk geen mooie profetie om aan te horen. Want wie wil er nou van onheil horen ?

Paulus kreeg zelf in zijn tijd door de Geest, en in verschillende Gemeenten, te horen... en ook weer door Agabus,

dat hij gevangen zou worden genomen in Jeruzalem en veel zou gaan lijden. Tja, vele christenen in die dagen waren nuchter. Zij geloofden wel in profetie en verachtten deze niet. Maar in de vorige en deze eeuw zijn er steeds weer leidlieden geweest, die bepaalde "onaangename profetieën" "terzijde" legden of als "niet relevant" of als "te onaangenaam" of als "te negatief" of als "Zo spreekt de Here niet meer" of als "dit maakt de gelovigen bang" of als "Dit is niet stichtend, maar onrust veroorzakend. Dus

geven we het niet door." afdeden... of keihard zeiden : "We hebben geen profetieën of openbaringen buiten de bijbel om meer nodig. We hebben al alles in de bijbel."

Van een oudste weet, ik dat zij vele profetieën en openbaringen kregen van Gemeente-leden, die zij niet voorlazen in de Gemeente,

maar gewoon ergens in een lade of kast of in de kelder opborgen. Terwijl net de profetie een licht is ! Men heeft dus op bepaalde punten kostbare uitingen en openbaringen van de Geest aan de Gemeente-leden onthouden. Dit is een zware zonde in God's heilige ogen. Men onthield de Gemeenten het Ware Licht, dat direct van uit God's Troon uitging.

Niet voor niets, dat de Here zei tot de Laodicea-Gemeente :

"Wie oren heeft om te horen , die hore wat de GEEST spreekt tot de Gemeente."

Daar staat niet "wat de letter van de bijbel zegt". De GEEST geeft op allerlei wijze en op allerlei tijden verse, nieuwe, actuele openbaringen en profetieën om het ware volk van God zuiver te leiden. Wie dit loochent of bestrijdt, verleidt het volk van GOD... en dempt en bedroeft en kwetst en grieft en lastert zelfs de GEEST, die de HERE is. God zal deze bozen, op Zijn dag voor hen, met deze zwaarwegende zonden confronteren... en de gevolgen van hun dwaling en/of verharding... of bewuste misleiding van het volk van GOD !

Paulus zei duidelijk, dat in de laatste dagen velen een schijn van god-zaligheid hebben, maar God's kracht verloochenen.

Voor de leraren oftewel de schrift-geleerden waren/zijn vaak bijna altijd de vijanden van de Geest en Zijn ware heilige actuele Geesteswerkingen en krachten. Want zij willen alles dogmatisch vastleggen en kunnen beredeneren... en dus de leer in de Gemeente controleren en beheersen. Zij zijn vaak de "leidslieden", die bepalen wat er in de Gemeente wel of niet mag... of wel of niet geaccepteerd wordt. Jakobus zegt zelfs : "Mijn broeders, wordt niet allen leraren. Want wij allen falen dikwijls."

Gedurende alle eeuwen waren het vaak de schriftkundigen, die de ware profeten tegenspraken en/of het hen moeilijk maakten of hun profetieën niet wilden aanvaarden als zijnde van Godswege... of hen zelfs vervolgden... of anderen of het volk tegen hen ophitsten.

Schriftgeleerden en leiders van God's volk waren het, die het volk ophitsten tegen De Profeet... en luidkeels riepen en schreeuwden voor Pontius Pilatus : "Weg met Hem. Weg met Hem. Aan het kruis met Hem."

Nu, in deze laatste dagen, vlak voor Jezus' wederkomst en het openbaar worden en vervuld worden van Opb. 13 + 14., zullen het weer "leiders" zijn, die zijn volk zullen ver/mis-leiden, indien zij niet naar de profeten/profetessen en de zieners en openbaarders horen, die de sjofar/bazuin blazen in de Geestelijke zin van God's waarschuwende en opwekkende profetieën en openbaringen.

Willem J. Ouweneel sust met zijn opmerkingen tegen waarschuwende stemmen het volk in slaap.

Gedenk het verhaal van Jezus over de 10 maagden, die in slaap vielen voor de komst van de Bruidegom.

Totdat de Roepstem te middernacht klonk :

"De Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet."

Alleen de 5, die genoeg olie in de lamp hadden gingen Hem tegemoet... en waren dus bereid. En werden tot Hem genomen... en de deur ging daarna dicht ! BAM !

Beste Harry,

ik geef je hier een profetie, die ik van de Heer ontving, die licht geeft op hetgeen gebeurde... en waarom. Ik hoop, dat je ze ter harte neemt en de Here bevraagt of ze uit God is of niet. Alleen de Geest kan het je laten weten met zekerheid of ze uit GOD is of niet.

Je mag deze brief doorgeven aan anderen en/of ook plaatsen op je website... en zo ook de profetiën... tot een licht voor de ware gelovigen, die nog Zijn stem kunnen horen. 1 Thess. 5 ; 18-21.

God's zegen met :

<https://jeanschoonbroodt.vivaldi.net/2020/03/22/why-all-this-adversity/>



Why all this... adversity ? | The Candle

This says GOD YHVH/YHWH/the LORD GOD : I AM YHVH, the GOD of creation. I AM the Almighty One. I AM the GOD of prosperity and adversity. I AM. Many heard this before, but didn't acknowledge it, for they didn't want to honor Me as being such an Almighty GOD.

jeanschoonbroodt.vivaldi.net

Hartelijke groet...

en God's overvloedige zegen over allen, die deze brief ontvangen en de profetie oprecht onbevooroordeeld lezen... en God's Aangezicht zoeken in deze.

Jean M.P. Schoonbroodt.

Verzonden vanuit [Outlook](#)