

DE JUBELJAREN-CYCLUS
bestaat uit
elkaar OPVOLGENDE 50-JARIGE PERIODEN

(ter inleiding te lezen: Leviticus 25)

Het 7e Sabbatsjaar (het 49ste jaar) wordt opgevolgd door een Jubeljaar (het 50ste jaar).

De voorgaande 6 Sabbatsjaren worden elk opgevolgd met het in de Bijbel genoemde 'achtste jaar'.

En hoewel die 'achtste' jaren steeds het eerste jaar zijn van een telling van zeven jaren tot op het volgende Sabbatsjaar, wordt dat 'achtste' jaar toch niet aangeduid als een 'eerste jaar'.

Dat dat 'achtste' jaar niet een 'eerste jaar' wordt genoemd maar een 'achtste jaar', heeft een reden.

Er is namelijk maar 1 (één) 'eerste jaar'.

En dat is het eerste jaar van de telling van 49 jaren tot op het 50ste jaar, het Jubeljaar.

Telkens na een Jubeljaar, het 50ste jaar dus, volgt een 'eerste jaar'.

We zullen enkele verzen uit Leviticus 25 nader gaan bestuderen:

Vers 21:

'Zo zal Ik Mijn zegen gebieden over u in het zesde jaar, dat het de inkomst voor drie jaren zal voortbrengen'.

Elk 6e jaar schonk de Here God het land een 3-voudige opbrengst.

Zoals reeds in dit artikel aangehaald, blijkt die extra gezegende opbrengst precies voldoende om gedurende het 7e Sabbatsjaar én het opvolgende Jubeljaar én in het dáár weer opvolgende 'eerste jaar' tot aan de oogst in dat eerste jaar, voldoende te eten te hebben.

Het 'eerste jaar' mocht er weliswaar weer worden gezaaid en ingezameld maar de oogst zou pas rond Pinksteren kunnen worden ingezameld.

Zoals gezegd gaf het land elk 6e jaar een 3-voudige opbrengst.

Dus óók wanneer na een Sabbatsjaar géén Jubeljaar volgde maar een zgn.

'achtste jaar' waarin weer mocht worden begonnen met zaaien en inzamelen.

Van die 3-voudige opbrengst uit dát 6e jaar zou men dan dus een enkele opbrengst (1/3), overhouden.

Hoe men i.v.m. met die dan overblijvende enkele opbrengst diende te handelen wordt uitgelegd in vers 22:

'Het achtste jaar nu zult gij zaaien, en zult van de oude inkomst eten, tot het negende jaar toe; totdat zijn inkomst ingekomen is, zult gij het oude eten'.

In het '8e jaar' mocht er weer begonnen worden met het jaarlijks zaaien en inoogsten.

Maar hoewel er in het 8e jaar dan weer kon worden geoogst en ingezameld luidde het gebod dat men zelfs tot aan de oogst in het 9e jaar van de 3-voudige (oude) opbrengst uit het 6e jaar zou eten.

Lopende de telling tot het 7e Sabbatsjaar hield men dus de oogst van elk 8e jaar, over.

Ik denk dat men daardoor altijd over voldoende zaigoed kon beschikken.

Juist omdat er met betrekking tot het 6e jaar zich daarna twee verschillende situaties voordoen met elk hun eigen voorschrift aangaande het benutten van de 3-voudige opbrengst uit dat 6e jaar, wordt in de tekst dat onderscheid tot uitdrukking gebracht middels de duiding 'eerste jaar' en 'achtste jaar'.

Enkel na een Jubeljaar volgt een 'eerste jaar'.

Uitgezonderd het 49e jaar (het 7e Sabbatsjaar) worden de voorgaande 6 Sabbatsjaren opgevolgd door een 'achtste jaar'.

Het 7e Sabbatsjaar (het 49e jaar in de totaal-telling) wordt opgevolgd door een Jubeljaar (het 50e jaar).

Na dat Jubeljaar komt dan weer het 'eerste jaar'.

Een Jubeljaar moeten we dus niet zien als een achtste jaar want dan ontgaat ons de juiste uitleg.

Nu zijn er die, na eerst vooral te wijzen op hun 'jarenlange studie' naar de Jubeljaren-cyclus, blijven volhouden dat de Jubeljaren-cyclus bestaat uit elkaar opvolgende perioden van in totaal 49 jaren.

Dat 50e jaar past volgens hen niet in de cyclus omdat dat aparte jaar de aaneenschakeling van 7-tallen verstoort.

Het Jubeljaar, zo menen ze, moet daarom tevens als het eerste jaar van de nieuwe telling worden beschouwd.

Tot hen zou ik willen zeggen: Gods Woord laat geen ruimte tot zulk een uitleg!

Wanneer het 50e jaar, het Jubeljaar, als het 1e jaar van de nieuwe telling wordt aangehouden, zondigt men tegen het gebod in vers 3:

'Zes jaren zult gij uw akker bezaaien, en zes jaren uw wijngaard besnijden, en de inkomst daarvan inzamelen'.

Let op! *'Zes jaren zult gij'*

Er staat niet: meestal zes jaren en soms vijf jaren zult gij!.

Want dat is wat er gebeurt wanneer het Jubeljaar als het eerste jaar van de telling wordt aangehouden.

Tijdens het Jubeljaar mag er immers niet worden gezaaid.

Na het Jubeljaar worden er dan niet zes maar vijf jaren gezaaid en ingezameld.

En daarom:

Wanneer de Heere God een gebod geeft om bij het waarnemen van de Sabbats- en Jubeljaren steeds aansluitend zes jaren te zaaien en in te zamelen dan moeten we onze uitleg daar dan ook op baseren.

Conclusie:

De Jubeljaren-cyclus telt 50 jaren (7 x 7 jaren + 1 jaar, het Jubeljaar).