

*...En ik hoorde een grote stem uit de de hemel, zeggende:
Ziet de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn,
en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn... Openbaring 21:3...*



Uitnodiging: vervolg Bijbelstudie over de Tabernakel

Spreker: Dato Steenhuis

Locatie: De Essenburcht, Schoonbeekhof 1, 3774 DA Kootwijkerbroek

De volgende data onder voorbehoud:

Seizoen 2022-2023, steeds D.V. op de derde zondag van de maand:

2022: 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december

2023: 15 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei

Aanvang: 16.15 uur (kwart over vier)

Info: Jan van den Brink, tel. 0342-701480, janbrink@solcon.nl

Harry Brons, tel. 0342-471439, harrybrons@solcon.nl, www.dehogepriester.nl

De Thora, de vijf boeken van Mozes, basis van de hele Bijbel. Een groot deel gaat over de tabernakel, een type van de Heere Jezus, hierop duidt onder meer Zijn oproep: "Onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen" (Joh 5:35). Aan het eind van de Bijbel, in de Openbaring van Jezus Christus (21:3), de ontknoping: ...God zal wonen bij de mensen zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal hun God zijn..."