



website:

www.immanuelministries.nl

www.facebook.com/carly.alkema

carlyalkema@gmail.com

IMMANUEL MINISTRIES

Frans en Carly Alkema uitgezonden om deze Naam uit te dragen in Woord en daad.

Nieuwsbrief: Februari 2026



"Psalm 25 vers 4: Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden".

'Maak mij Uw wegen vertrouwd' is een diepgaand gebed om geestelijke leiding en onderwijs van God. David zoekt niet alleen kennis, **maar Gods wil en waarheid te leren kennen om de juiste weg te bewandelen**, weg van het kwaad. Het is een erkenning dat God de beste leraar is voor ieder die Hem nederig benadert. **Gods leiding is** voornamelijk te vinden in **Gods Woord**. Als wij bereid zijn om God te zoeken, uit Zijn Woord te leren en Zijn lessen te gehoorzamen, zullen wij Zijn leiding ontvangen. Vraag niet naar de bekende weg maar **naar Gods weg**. Gods leiding is niet dwingend, maar een uitnodiging tot omgang; een vriendschap. Gebed van overgave, dus dat je jouw identiteit in Gods handen legt. Vraag God om je bekend te maken **met Zijn wegen, niet je eigen paden**.

Als u deze nieuwsbrief leest, zitten wij inmiddels alweer voor 3 maanden in Zuid-Afrika. Deze nieuwsbrief gaat over ons verblijf in november en december in Gambia. Klik op deze link om een **overzichtsfilmpje** te zien van **onze tijd en het werk in Gambia**:

<https://youtu.be/Y009Wdnmj5E>

Deze groep van **12 mensen** zijn tien dagen bij ons te gast geweest in Sifoe.



Drops of Blessings uit Nederland

Ze komen allemaal uit Drenthe. We hebben een geweldige tijd met hen gehad. We hebben **vier avonden** in **verschillende dorpen buitendiensten** gehouden. Mensen vanuit onze kerk hebben elke dag weer het podium opgebouwd, de stoelen klaargezet, alle apparatuur enz. aangesloten zodat wij 's avonds de diensten konden houden.

Hieronder **zijn 3 links** waarin u **al de avonden kunt meemaken** en zien hoe enthousiast de mensen in Gambia zijn.

Deel 1 van Mission trip Gambia:

<https://youtu.be/oVCU2IWFw1U>

Deel 2 van Mission Trip Gambia:

https://youtu.be/8yVpDR1o_DY

Deel 3 van Mission Trip Gambia:

<https://youtu.be/lgsDMzAyxcA>

De opkomst van het publiek was uitstekend. Dit moet je altijd afwachten in een omgeving **waar bijna iedereen moslim is**. Ook waren de uitgenodigde kerken ruim aanwezig en namen actief deel aan de diensten.



Ons eigen kerk-zangkoor uit Sifoe



Onze geweldige dansgroep uit Sifoe



Voor heel veel mensen gebeden in de **Naam van Jezus**. Heel veel genezingen. Deze man, een moslim, was **blind aan één oog** en de Heer opende zijn oog en hij kon er nu goed mee zien. Hij was erg verbaasd. Prijs de Heer.



Voedselpakketten

Aan het **einde van de dienst** konden we heel veel **voedselpakketten uitdelen** aan de arme bevolking. Wij geloven in het woord “**dabar**” wat betekent **Woord en Daad**.



Bijbels uitreiken

Na afloop ontzettend veel **Bijbels** kunnen uitreiken, de mensen vechten haast om een Bijbel te bemachtigen. **Er is honger en dorst naar Gods Woord**.



Moses en Abigail onze pastors-leiders

We zijn ontzettend blij met dit actieve koppel die dit **alles georganiseerd** en geregeld hadden voor de groep van twaalf gasten. Heel erg bedankt.



Kerkgebouw van de achterkant

Achteraan ziet u de **grote zaal** voor alle diensten van de kerk en vooraan beneden zijn de **keuken en de wc's, bibliotheek en zondagsschoolruimte**. Boven **kantoor** en een ruimte voor de **radiostudio die we in geloof gaan opstarten** en een grote zaal voor de **crèche**.

Via deze weg **vragen we sponsors** die ons financieel kunnen helpen om alle **radioapparatuur** te kunnen kopen. We kunnen **dan elke dag** heel veel mensen met het **evangelie bereiken** in Gambia. Moses heeft jarenlange ervaring met radio-uitzendingen. Maar helaas is dat door gebroken en kapotte apparatuur niet meer te gebruiken. **Bid ervoor**.



Kinderclub in Sifoe

De kinderclub en voedselprogramma worden ook goed bezocht. Elke week moet er **een ander kind** voordat de club en maaltijd beginnen **een gebed uitspreken**, zodat ze vrijmoedigheid hierin gaan krijgen. Moses laat ze ook altijd navertellen wat ze de afgelopen

keer hebben geleerd. En ze leren een **Bijbeltekst uit hun hoofd**.

Na het Bijbelverhaal hebben ze nog een werkje of kleurplaat. Meestal krijgen ze **hun maaltijd** dan na de club.



Voedingsprogramma



Frans - preken in Sifoe

De **kerk is sterk aan het groeien**, er komen **steeds meer moslims tot geloof**. Zo'n **65 mensen** komen er zondags in de samenkomsten, als ze allemaal komen, stijgt het aantal tot **90 mensen**. De Heer is aan het werk.



Doop ex-moslim

De laatste zondag heeft **Frans 9 mensen mogen dopen**, wat een feest. Deze man werd tijdens de mission trip **genezen van een blind oog** en gaf zijn **leven aan Jezus en nu gedoopt**, en hij zingt nu mee in het koor van onze kerk. Hiervoor heeft God ons geroepen, Amen.



Tuinen-project

Inmiddels zijn **alle muren** om dit grote stuk grond **zover klaar**. Het was in Gambia ook vakantie eind december. Dus nu starten met **nog een watertoren en woonruimten voor de beheerder van de tuinen**, vervolgens de grond bewerken. Dan kunnen **de uitgekozen mensen** er een stuk grond van gebruiken **om zelf hun groente** te gaan verbouwen, **zowel voor eigen gebruik als verkoop**.



2 jonge vrouwen leren hier naaien

Twee vrouwen worden gesponsord vanuit Nederland om **2 jaar naar een praktijdschool** te gaan om voor **naaister te leren**. Ze krijgen ook **Engels en computerlessen**. Hierna kunnen ze voorzien in **hun eigen onderhoud en voor familie**.

Adreswijzigingen Nieuwsbrieven:
Ben Buurman, Stinswei 5-10
9269 TD Veenwouden.
E-mail: benbuurman@live.nl
Voorzitter van ons Thuisfrontcomité
Ben Buurman
E-mail: benbuurman@live.nl



Kinderen uit Sifoe

In Sifoe en overal in Gambia zijn heel **veel moslimkinderen**. **Bid** voor al deze kinderen dat **ze de Heer Jezus mogen leren kennen** en ook dat ze een toekomst hebben in dit arme land. **Heer ontferm U over hen**. Moslims mogen meerdere vrouwen hebben.



Ook hebben we de hele **crèche kunnen opzetten**. Vanaf eind januari zullen hier kleine kinderen **de hele week** worden opgevangen en tevens zullen we deze kinderen dan **het evangelie** met de papepel gaan ingeven.



Gods Zegen van Frans en Carly Alkema

Eventuele giften: Immanuel Ministries onder vermelding **Privé** voor levensonderhoud **Frans en Carly**, of voor **Zendingsmissie Frans en Carly Alkema**.
Voor Zuid-Afrika of Gambia.
IBAN: NL 95 RABO 0362209537
Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting.