

Meppel, 2 februari 2023

Geliefde vrienden, familie, broeders en zusters,  
Deze brief is bestemd voor degenen die voor ons bidden en daardoor het werk dat we mogen doen ondersteunen, zodat het resultaat is: lof en dank aan God. Wij vinden het fijn, om enkele dingen met u te delen, het zijn wonderen die we mogen meemaken. Elke keer verbazen wij ons dat de Heere ons uit Irak en Iran gehaald heeft om hier getuigen van Hem te zijn.

Vooraf toen de coronatijd voorbij was, kregen we veel gelegenheid om in kerken en scholen, maar ook regelmatig bij mensen thuis, te komen vertellen over het verlossingswerk van de Heere Jezus.

We reisden wat af door Nederland:

Kesteren, Noordwijk, Leerdam, Uitwijk, Emmeloord, Balkbrug, Vriescheloo, Waddinxveen, Hattem, Boskoop, Reeuwijk, IJhorst, Heemskerk, Doornspijk, Drachten, Waalwijk, Nieuwleusen, Haarlem, Emmeloord, Utrecht, Apeldoorn, Lemmer, Breda, Meppel en omgeving, Urk, Middelharnis, Oude Tonge, Uithoorn.

Sommige van bovenstaande plaatsen bezochten we meerdere keren.

Daar tussendoor waren we ook in de azc's in Hoogeveen en andere plaatsen, waar weer contacten uit voortkwamen. Ook in Meppel liggen twee boten vol vluchtelingen uit diverse landen.

Ik zie dat de Heere op een totaal andere manier werkt in de levens van mensen met een moslimachtergrond, dan met een religieuze achtergrond.

Een voorbeeld: iemand groeide op in een islamitische familie in Irak en er werd zelfs een imam ingehuurd om hem vanaf 3 jaar de regels van de Koran bij te brengen. Hij moest 's morgens, 's middags en 's avonds in de moskee bidden! Een lieve oom van hem leed aan epilepsie. De islam noemt dat 'bezetenheid', er werd alles aan gedaan om hem te genezen, maar niets hielp. "Stuur hem toch eens naar een (christelijke) kerk" zei iemand. En toen gebeurde er een wonder: hij werd genezen!

Toen deze jongen dát merkte, ging hij op zoek naar de God van de christenen die zijn lievelingsoom had genezen... Hij vluchtte naar Nederland en hoorde mij spreken. Toen vond hij de Heere Jezus! Hij ging

zondags meteen naar een kerk en wilde graag niets missen, daarom ging hij vooraan zitten, maar hoorde iemand zeggen: 'daar mag je niet zitten, dat is mijn plaats!' De Heere houdt hem wel vast...

Bij een speciale situatie kwam ik bij mensen terecht die vol zaten met tattoos en er erg stoer uitzagen. Leyla was bang dat ik iets te veel zou zeggen en ze mij iets aan zouden doen, want ze zagen er indrukwekkend uit. Toen ben ik begonnen te spreken over de Heere Jezus – wat een wonder – Hij maakte dat sommige mannen begonnen te huilen, toen ik over de liefde van de Heere mocht spreken. Bidden we dat Hij het zal uitwerken in hun levens!

Er is een opvangcentrum in Noorden, bij (Nieuwkoop) waar drugsgebruikers, daklozen en zwervers aanwezig zijn. Die keer waren er ook moslims bij die ik mocht toespreken. Een andere keer had een groep reformatorische christenen uit Woerden ditzelfde centrum gehuurd en wij mochten hen dienen, die een totaal andere achtergrond hebben.

Soms worden we gevraagd door christenen die burens hebben die oorspronkelijk uit Syrië, Afghanistan, Irak of Iran komen om hen in hun eigen taal te vertellen over de Heere Jezus. Het is bijzonder dat we die talen kennen en in die landen hebben gewoond en dat we ook hun cultuur kennen. Dat geeft meteen ingang bij hen! Het belangrijkste is dat we ze gelukkig op die manier kunnen bereiken met de Blijde Boodschap. Het blijkt dat de meeste moslims, ook de fanatieke onder hen, zoekers zijn!

Er is een gezin in W. die een roeping gehad heeft om in Saoedi-Arabië voor de Heere te gaan werken. Wij mochten hen bezoeken en ik heb hen verteld over de strenge cultuur van dat land, want alles kan kapotgaan als er één woord verkeerd valt...! Dankbaar zijn we dat we deze geliefde christenen mogen vertellen hoe voorzichtig ze moeten zijn. 'Ik zend u als schapen te midden van de wolven, argeloos als de duiven, maar wacht u voor de mensen...' (Mat.10:16) Ook bij ons thuis mogen we diverse Bijbelstudies houden, voor oudere en ook voor jongere gelovigen uit Meppel en omgeving.

We hadden de kinderen uitgenodigd om op één van de kerstdagen bij ons te komen maar dat ging niet

door, ze werden allemaal ziek. Tijdens Oud en Nieuw waren Leyla en ik op bezoek bij het gezin onze zoon in Meppel. Toen we 's nachts even buiten stonden om naar het vuurwerk te kijken, zag een viertal mannen, ietwat terneergeslagen op straat lopen. Ik sprak hen aan, het waren vluchtelingen uit Syrië en Irak en twee van hen verbleven op één van de 'opvangboten' in Meppel. Ik nodigde hen uit om nog even bij ons thuis te komen om wat te eten en te drinken (er was nog veel over van kerst). Ze gingen graag met ons mee in de auto en we spraken tot 3 uur in de nacht met elkaar en ik vertelde hen van de Heer Jezus. Ze luisterden aandachtig. Nadat zij ons uitgebreid bedankten bracht ik hen weer naar de boot.

Er zijn ook bijzondere gelegenheden geweest om samen met Leyla pastoraal werk te doen. Daarvan kan ik natuurlijk niet veel schrijven, het is moeilijk en kost veel emotionele en veel geestelijke kracht. Bid u alstublieft ook voor dit aspect van onze arbeid. Mocht de Heere de boeien verbreken van degenen die vastzitten aan religie, traditie en andere boeien. Maar ook zien we enkelen die de Heere bevrijd heeft van keurige 'gouden' boeien waarin ze gevangen zaten! Hieronder een aantal reacties uit e-mails die ik kreeg n.a.v. een aantal spreekbeurten:

- Mooi wat u verteld hebt over uw leven en uw geloof in God, bedankt voor het delen.
- U straalde de liefde van God uit, ik heb veel mensen verteld over deze ontmoeting.
- Het maakte indruk op mij dat u ons zo persoonlijk aansprak en voor ons op de knieën ging om ook de docent en de studenten bij God te brengen.
- Ik heb genoten van uw liefde de gedrevenheid. We gaan zeker bidden voor de 98 moslims die u bezoekt.
- U hebt echt wat losgemaakt in de harten van veel broeders, ze waren erg onder de indruk.
- Veel mensen hebben baat gehad bij deze avond, we zien u graag nog een keer langskomen.

En een e-mail van een vrouw uit Syrië die de dienst in Breda vertaalde voor vluchtelingen, (door Google vertaald uit het Arabisch):

*“Vrede en genade van Christus, mijn lieve broeder. Ik ben uw Assyrische zuster Donia uit de kerk in Breda.*

*Ik wil de Heer danken voor u en voor de dienst die u ons in Breda hebt gegeven. Het was een prachtige tijd, het Heilige Woord dat u met ons deelde en uitlegde en de bedoeling van de Heer was duidelijk, we voelden de kracht van de zalving van de Heilige Geest op je woorden en het waren bemoedigende en Bijbelse woorden.*

*Ik dank de Heer voor u, mijn broeders en zusters, en voor uw dienst, en bid voor een dubbele zalving op uw leven om grote vruchten aan de Heer te brengen. In de naam van de Heer Jezus Christus.*

Lieve vrienden en familie,  
ik wil graag besluiten met het verzoek: blijf voor ons bidden zoals ook in de aanhef staat vermeld.  
Wij wensen u allen Gods genade en Vrede toe!  
*Razzak en Leyla Avakhti*  
Telefoon: 0522-464199

#### Van het Thuis Front Comité (TFC):

Als u broeder en zuster Avakhti wilt steunen met een gift en hen wilt helpen met wat zij m.n. doen voor vluchtelingen, dan kan dat via:

- Stichting Vergaderlokaal Meppel (ANBI), rekeningnummer: NL13 RABO 0341 8506 16 of via:
- Stichting Nehemia (ANBI), rekeningnummer NL66 SNSB 0931 7011 39.

S.v.p. altijd erbij vermelden: "Vluchtelingenwerk Noord-Nederland"

U kunt uw gift ook overmaken op de privérekening van broeder Avakhti: NL08 RABO 0360 8678 47.

Heeft u misschien vragen of opmerkingen, of wilt u deze nieuwsbrieven liever niet meer ontvangen, stuur dan a.u.b. een berichtje naar: [info@thuisfront@avakhti.nl](mailto:info@thuisfront@avakhti.nl).

U kunt het Thuisfront Comité ook telefonisch bereiken op 06-31749242 (Wim Rosier

**Nog een aantal foto's van ontmoetingen:**



**Scholieren Middelharnis**



**Studenten Hoornbeek college**



**Jongeren bijbelstudiegroep op Urk**



**Alleenstaande vluchtelingen uit Noorden**



**Vluchtelingen bijbelstudiegroep Hardenberg**



**Studenten Groningen**