

# Galaten

*Door Andrew Wommack*

Oorspronkelijk: Galatians, uit de Teaching Articles.  
Vertaald door Robert Brugman

Het boek Romeinen is Paulus' meesterwerk aangaande de studie over genade, maar het boek Galaten is zijn krachtigste onderwijs over dit onderwerp. Paulus gaat hier zonder handschoentjes te werk en wordt grof in zijn onderwijs aangaande de genade van God. Ik geloof dat een studie over de genade van God uit het boek Galaten, gecombineerd met het onderwijs uit Romeinen, een een-tweetje zou kunnen zijn die veroordeling uit je leven sloopt. Prijs de Heer!

Paulus verspilde geen tijd met het maken van zijn punt in zijn brief aan de Galaten-christenen. In hoofdstuk 1 vers 6 zegt Paulus: *'Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie.'* Paulus gebruikt de termen 'evangelie' en 'genade' door elkaar. Het hart van het evangelie is genade. Alles wat daarvan afwijkt is een verdraaiing van het evangelie.

De Galaten-christenen hadden Jezus niet afgezworen als hun Messias, maar wettische Joden hadden hen ervan overtuigd, dat zij het niet goed konden maken bij God door slechts te geloven wat Jezus had gedaan. Hen werd verteld dat ze, om door God geaccepteerd te kunnen worden, ook de oudtestamentische wet moesten houden. Dezelfde leugen wordt ook vandaag de dag verspreid, alleen, ons wordt nu verteld dat we heilig moeten zijn. We moeten heilig zijn, anders accepteert de Heer ons niet of beantwoordt Hij geen gebeden, enz. Dat is niet het Evangelie.

In de dagen van Paulus was de besnijdenis het hete hangijzer. Vandaag de dag wordt dezelfde wettische boodschap verkondigd en worden elementen gebruikt als bijbelstudie, kerkbezoek en andere daden van heiligheid als noodzakelijke acties om door God geliefd en geaccepteerd te worden. Geloof in wat Christus deed voor ons is voldoende. Het is niet wat Jezus deed voor ons plus onze acties van heiligheid. Jezus, plus iets anders, is gelijk aan niets. Jezus, plus niets, is gelijk aan alles.

Nu beweert niemand dat we niet moeten bidden, het Woord bestuderen, naar de kerk gaan, enz., maar iedere keer als verkondigd wordt dat God boos op ons is als we falen in het doen van deze dingen, is dat niet het ware Evangelie. Dat soort onderwijs legt de last van de redding op ons en maakt ons ontvankelijk voor de veroordeling van de duivel. Dat is wat Paulus in Galaten 1:7 een verdraaiing van het Evangelie noemt. Daarna, in vers 8, doet Paulus een van de sterkste uitspraken die hij ooit deed:

*"Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt."*

De Galaten moeten gechoqueerd geweest zijn! Hoe kon Paulus zo iets zeggen? Hij moest niet bedoeld hebben wat hij leek te zeggen. Vandaar, voor het geval iemand het de eerste keer gemist had, herhaalt Paulus zijn radicale uitspraak:

*'Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.'* (vs 9)

In onze politiek correcte wereld van vandaag hoor je niet zoveel absolute uitspraken als deze. Hoe zou iemand zo zeker van zichzelf kunnen zijn? Paulus gebruikt de rest van het eerste hoofdstuk om uit te leggen dat hij zijn openbaring van het Evangelie niet van mensen had gekregen maar direct van God. Daarom was hij zo onbuigzaam. Er was geen ruimte voor compromis in het Evangelie.

In hoofdstuk 3 noemt Paulus de Galaten dwaas vanwege het loslaten van de genade van Christus door terug te vallen op een relatie met God die gebaseerd is op hun prestaties. Hij zei ook dat ze betoverd waren (*O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?* - Galaten 3:1). Hij herinnert hen eraan hoe zij aanvankelijk puur geloof in Christus alleen hadden en alles wat God voor hen had door geloof ontvingen. Waarom waren ze teruggevallen naar wetsverheerlijking? Dat is een goede vraag.

Dan laat Paulus hen het werkelijke doel van de wet zien. Het was niet bedoeld ons te helpen een heiliger leven te leiden, maar om ons te wijzen op onze zonden en veroordeling te brengen, zodat we nooit in de misleiding zouden kunnen komen een relatie met God te hebben gebaseerd op onze eigen prestaties. Verbazingwekkend genoeg heeft de gemiddelde christen dit feit compleet gemist en in plaats daarvan de wet als een goede zaak omarmd. De wet zou goed zijn als we die zouden kunnen houden, maar Paulus laat zien dat één misser in het doen van het kleinste detail van de wet ons schuldig maakt aan alles. In plaats de zegen te krijgen vanwege gehoorzaamheid, bezorgt één kleine misser ons in plaats daarvan de vloek. De enige manier om die vloek te ontlopen is door geloof in Christus alleen. Christus droeg onze vloek (*Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt* - Galaten 3:13).

In hoofdstuk 5 gaat Paulus samenvatten. Hij begint met te zeggen: *'Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.'* Met het juk van slavernij bedoelt hij de wet. Daarmee zegt hij dat je niet moet terugvallen op het proberen God te plezieren door je aan regels en voorschriften te houden. Wat God pleziert is geloof (*Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.* - Hebreeën 11:6).

In vers 2 zegt Paulus: *'Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.'* Wat een radicale uitspraak! Dit wil zeggen dat wanneer ons vertrouwen gebaseerd is op iets wat we doen om onszelf geaccepteerd te krijgen bij God, dat wat Christus voor ons gedaan heeft niets voor ons zal kunnen betekenen. Dit is nu precies wat er in de levens van veel mensen gebeurt. Zij hebben kennis van Christus en geloven dat hij betaald heeft voor hun vergeving van zonden, maar verkeren in de veronderstelling dat ze die

vergeving door een mate van eigen verdienste moeten verkrijgen. Dat maakt ongeldig wat Christus voor hen gedaan heeft. Zij krijgen wat zij verdienen in plaats van wat Christus deed voor hen. Wat een schande! Zij zijn van genade teruggevallen naar het geloof in zichzelf.

Betekent al die genade dat we gewoon in zonde kunnen leven? Het betekent dat God, zelfs wanneer we in zonde leven, ons net zo lief heeft. Maar Paulus stelt in Galaten 5:13 heel duidelijk dat een heilige levensstijl de juiste manier van leven is: *'Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.'* Genade laat mensen niet in zonde leven; het bevrijdt hen van de verlammeende werking van schuld en veroordeling, zodat ze nu voor de vuist weg een heiliger leven kunnen leven dan ze voorheen met voorbedachte rade deden.

Wat gebeurt er als een christen Gods genade aan zijn laars lapt en in zonde leeft? Paulus refereert daaraan in vers 15: *'Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.'* Hij zegt daar dat er nog steeds consequenties verbonden zijn aan zonde, maar dat die consequenties niet van God komen. Leven in zonde opent de deur voor de duivel, hij zal de kaas van je brood eten en je met de gebakken peren laten zitten. En dat willen we niet.

We leven zoveel mogelijk een heilig leven, maar dat doen we nooit met de bedoeling iets van God gedaan te krijgen. Dat komt allemaal via genade. Als we tot zonde komen, laten we niet toe dat het ons veroordeelt en de duivel ons afzondert van de liefde van God. We belijden gewoon, wat betekent dat we ons omkeren en weer de goede kant opgaan, onderwijl genietend van de ononderbroken liefde van God.

Ik heb een album met een zesdelige serie\* dat het boek Galaten vers voor vers onderwijst. Het is effectief onderwijs. Er zitten zoveel meer Evangelie-juweeltjes in het boek Galaten dan wat ik hier heb kunnen toelichten. Er zit ook een boekje van 69 pagina's in de omslag van het album dat 470 voetnoten bevat die ik geschreven heb, alsook honderden tekstverwijzingen en de tekst van Galaten in de King James versie. Het is een effectief hulpmiddel om de openbaring van Gods genade helder te krijgen.

Ik moedig je aan om dit Galaten album en boek in huis te halen en mocht je het materiaal over Romeinen nog niet besteld hebben, doe dat dan vandaag nog. Ik geloof dat dit één van de meest belangrijke hulpbronnen is die we ooit hebben aangeboden. Ze zouden letterlijk je leven kunnen veranderen.

\* Deze audio serie (Galatians) is vertaald naar het Nederlands (Galaten) en is gratis te downloaden via de AWME site ( [http://awme.net/country\\_holland/resources.html](http://awme.net/country_holland/resources.html) ) en bij [www.vergadering.nu/wommack](http://www.vergadering.nu/wommack)

**NB.** Het bijbehorende boekje is daar niet bij inbegrepen.