

Openbaringskennis

door Andrew Wommack

Oorspronkelijk: Revelation Knowledge, uit de Teaching Articles.

Vertaald door Robert Brugman

Eén van de meest noodzakelijke dingen in het lichaam van Christus is openbaringskennis van het Woord van God.

Om te kunnen begrijpen wat openbaringskennis is en hoe het functioneel te maken is in je leven, moet je op z'n minst wat grondbeginselen kennen van jouw geest, ziel en lichaam. Jouw geest is het deel van je dat veranderd werd bij de bekering. 2Corinthiërs 5:17 zegt: *'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.'* Jouw lichaam en ziel werden niet compleet vernieuwd. Die kunnen veranderd en vernieuwd worden terwijl je groeit in de Heer, maar dat is een continu-proces. Het enige deel van jou dat compleet veranderd werd tijdens de bekering, is je innerlijke mens, oftewel jouw geest.

Deze wedergeboren geest is vernieuwd in kennis naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft (Colossenzen 3:10). 1 Corinthiërs 2:16 zegt: 'Maar wij hebben de gedachten van Christus,' en 1 Johannes 2:20 zegt: 'Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles.' Deze teksten laten ons zien dat onze geest-mens compleet is in Jezus.

En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. Colossenzen 2:10

We weten alle dingen.

Maar hoewel dat waar is voor jouw geest, zal het jouw lichamelijke en zielse deel niet tot nut zijn, totdat je het vrijzet door de vernieuwing van je denken. Romeinen 12:2 zegt: *'En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid [denken] om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaglijke en volmaakte wil van God is.'*

Onze gedachtewereld is feitelijk het strijdtoneel. Onze geest is compleet (Efeziërs 4:24, Colossenzen 2:10) en ons lichaam zal doen wat het gezegd wordt te doen. Maar je ziel is het deel van je (dat is inclusief je intellect) dat de verantwoordelijkheid heeft om voor de vrije wil te kiezen, om die uit te voeren. Dus in dat opzicht is onze ziel het uitvoerende orgaan van ons hele wezen. Voor de wedergeboren mens is de geest de drijvende of levengevende macht, maar de ziel heeft het laatste woord vanwege de wil. God zal geen inbreuk maken op onze vrije wil, behalve tijdens het laatste oordeel. Daarom is het noodzakelijk dat we ervoor zorgen dat dit 'denken van Christus' gaat functioneren in ons zielse denken, zodat we de juiste keuzes kunnen maken.

Dit gebeurt door het Woord van God te onderzoeken. Gods Woord is de wijsheid van God (Lukas 11:49), opgeschreven zodat onze zielse-mens het kan lezen en begrijpen.

Maar 2 Corinthiërs 3:6 laat zien dat alleen maar kennis hebben van Gods Woord niet genoeg is.

'Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.'

We moeten geestelijk onderscheid hebben, omdat Gods Woord geest en leven is.
'De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.'
Johannes 6:63

Als de kennis van Gods Woord ons zielse denken binnenkomt middels het horen of het onderzoeken ervan, dan is onze geest getuige met de waarheid en verschaft wijsheid, wat het vermogen is om kennis te kunnen toepassen. Dit wordt dan openbaringskennis, niet alleen maar feiten over God (daar kun je een computer mee programmeren), maar de kennis van God die op goddelijke wijze levend is gemaakt door God via onze wedergeboren geest. Dit verklaart waarom het Woord van God voor sommigen schijnt te werken en niet voor anderen. Oppervlakkig gezien had het de schijn dat iedereen het Woord kende, maar in werkelijkheid overwonnen alleen zij die het Woord van God vanbinnen levend gemaakt hadden middels openbarings-kennis. Gods Woord werkt! En als wij de echte openbaring van Gods Woord in onze harten hebben, zullen wij de wereld overwinnen.

Hoe laten we het Woord van God binnenkomen, zodat het levend en krachtig wordt zoals Hebrëeën 4:12 dat verwoordt?

'Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.'

Een belangrijke manier is door te mediteren over het Woord van God. Veel te vaak krijgen we zo'n honger om te leren van Gods Woord, dat we niet voldoende tijd nemen om het denken van Christus in onze geest-mens de kans te geven een volledige openbaring te geven van de kracht die in die woorden zit. Er was een periode in mijn leven waarin ik het zo druk had met allerlei boeken lezen en het gaan naar allerlei predikers, dat de Heer mij zei met dat alles te stoppen en dat ik de waarheid die Hij tot mij gesproken had tot realiteit moest gaan maken. Ik zeg niet dat we moeten stoppen met ons te vullen met de kennis van het Woord, maar we moeten ons bewust worden dat slechts het Woord dat vermengd is met geloof (die afkomstig is van onze geest-mens, Romeinen 10:10) ons tot nut zal zijn.

'Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.' (Hebrëeën 4:2)

We zouden beter af zijn met slechts een kleine hoeveelheid Woord in ons, wanneer het een echte openbaring van God zou zijn aan ons, dan wanneer we veel teksten zouden kennen met slechts aards begrip. De discipelen van het eerste uur bewezen dit, omdat vergeleken met het complete Woord van God dat wij vandaag de dag hebben, zij de meeste nieuwtestamentische teksten niet tot hun beschikking hadden. De teksten uit het Oude Verbond waren niet helemaal helder voor hen, maar desondanks zetten zij toch hun toenmalige wereld op z'n kop.

Deze openbaringskennis is buiten beeld gebleven bij de presentatie van Gods Woord in de religieuze wereld. Vleselijke predikers hebben aardse kennis naar

buiten gebracht naar vleeselijke mensen. Vandaar dat de echte kracht van God niet vrij gezet is. Maar in deze laatste dagen begint Gods openbaringskennis meer dan ooit bij zijn volk te stromen. Gelovigen reageren niet op de titels voor of achter iemands naam, maar eerder op de kracht van Gods Woord, ongeacht door welk vat het voortgebracht wordt, *'want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht'* (1 Corintiërs 4:20). Je kunt deze openbaringskennis hebben, want God heeft je reeds *'het denken van Christus'* gegeven (1 Corintiërs 2:16).